



Το Σάββατο 21/03 πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση φορέων της Δυτικής Αθήνας, έπειτα από κάλεσμα δεκάδων σωματείων, μαζικών φορέων και Λαϊκών Επιτροπών της Δυτικής Αθήνας - Μενιδίου και Φυλής, απαιτώντας αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλο το λαό. Στην κινητοποίηση καλούσαν επίσης σωματεία υγειονομικών (ΕΙΝΑΠ, «Αττικόν», ΨΝΑ «Δρομοκαίτειο», «Ευαγγελισμός», «Αλεξάνδρα», «Αγία Όλγα», «Άγιος Σάββας», ΚΑΤ, Γενική Συνέλευση Γιατρών Κρατικού Νίκαιας). Συμμετείχαν αντικαπιταλιστικές από

Περιστερί κι αλλού.

Από την πλατεία Δημαρχείου στο Περιστερί που ήταν η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε πορεία προς το ΙΚΑ Περιστερίου. Στη συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου μίλησαν ο Χρήστος Μαργανέλης από τη Λαϊκή Επιτροπή Περιστερίου, ο Γιάννης Γαλανόπουλος, γιατρός στο «Αττικόν» και μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο Μιχάλης Ρίζος, γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο «Αττικόν», η Μαρία Φιλανταράκη, πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ιλίου και ο Μάρκος Αλεξίου από τη Λαϊκή Επιτροπή Μενιδίου.

### **Η ομιλία του Μιχάλη Ρίζου στη συγκέντρωση έχει ως εξής:**

Η δημόσια υγεία στην περιοχή μας βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάρρευση. Σε μια περιοχή που μαστίζεται από τη φτώχεια και την ανεργία, με παιδιά ανεμβολίαστα και υποσιτισμένα, με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα διαρκώς να αυξάνει λόγω της γενικότερης ανέχειας και υποβάθμισης των συνθηκών ζωής, τα νοσοκομεία και οι δημόσιες δομές υγείας και πρόνοιας αφήνονται στην τύχη τους. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατάσταση είναι η επιχειρηματική πολιτική για την υγεία, τα μνημόνια, η Ε.Ε. και το δημοσιονομικό της σφαγείο, το ΔΝΤ και οι κυβερνήσεις που τα προωθούν. Στη βάση και λόγω αυτής της πολιτικής κλείνουν νοσοκομεία, δεν προσλαμβάνουν προσωπικό, περικόπτουν άγρια τις δαπάνες για την δημόσια περίθαλψη και το ΕΣΥ. Μας λένε ότι πρόκειται για «ανθρωπιστική κρίση» σαν να είναι κάποια θεομηνία, ξέρουμε όμως πολύ καλά πως πρόκειται για τις συνέπειες της υπερεκμετάλλευσης, της λεηλασίας του εισοδήματος της λαϊκής οικογένειας, της κατατόμησης των κοινωνικών δαπανών και ότι απόμεινε από το δημόσιο, υπέρ των ιδιωτικών ομίλων και των τοκογλύφων δανειστών. Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα δημόσια αγαθά (εκπαίδευση, συγκοινωνία, παιδική μέριμνα, παροχή ρεύματος και νερού, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες).



**Το νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟ είναι σε πλήρες λειτουργικό αδιέξοδο. Απεικονίζει πιστά την προηγούμενη ζοφερή πραγματικότητα. Τα πολλαπλά προβλήματα που εντοπίζονται σε όλα σχεδόν τα τμήματα του νοσοκομείου θεωρούμε ότι είναι συνέπεια τριών βασικών και αλληλένδετων παραγόντων:**

Α) Της μεγάλης και **χρόνιας έλλειψης προσωπικού** σε όλες τις ειδικότητες (320 θέσεις κενές σύμφωνα με τον ιδρυτικό οργανισμό του νοσοκομείου). Δεν συμφωνούμε και δεν δεχόμαστε «προσλήψεις» με 5μηνα ή άλλες μορφές προσωρινής εργασίας, ούτε διαμέσου της λεγόμενης κινητικότητας (που διατηρείται και από τη νέα κυβέρνηση). Προσλήψεις τέτοιου είδους έχουν γίνει στο νοσοκομείο μας στο πρόσφατο παρελθόν και δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, απλώς ανακύκλωσαν την ανεργία, την εκμετάλλευση των νέων εργαζομένων, τις ελλείψεις και τις δυσλειτουργίες των τμημάτων και συνολικά του ΕΣΥ.

**Ζητάμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.** Τονίζουμε επίσης ότι οι ελλείψεις πέρα από την

αδιαμφισβήτητη εργασιακή εξόντωση του προσωπικού (παράνομες διπλοβάρδιες, στέρηση ρεπό και νόμιμων αδειών, συνεχής εβδομαδιαία εργασία χωρίς ξεκούραση, έκτακτες κλήσεις για κάλυψη βάρδιας, συνεχής αλλαγή τμημάτων), έχει ως συνέπεια και την επικινδυνότητα της νοσηλείας (1 ή 2 νοσηλευτές ανά 70 και 80 ασθενείς, μεγάλες ελλείψεις στο φαρμακείο και τα εργαστήρια), την πλημμυρή συντήρηση του νοσοκομείου και των μηχανημάτων του, το χάος και τις μεγάλες καθυστερήσεις στις διοικητικές υπηρεσίες.

Β) Της τεράστιας καθημερινής προσέλευσης ασθενών σε τακτική και επείγουσα βάση, που οδηγεί στην **αθλιότητα των ράντζων** και των φορέων στους διαδρόμους, την υπερφόρτωση του χειρουργείου, των μονάδων και των εργαστηρίων. Οι καθυστερήσεις και οι ουρές στα επείγοντα και τα τακτικά ιατρεία είναι απίστευτες, οι συνθήκες νοσηλείας απαράδεκτες για πολιτισμένη χώρα, οι αναβολές βασικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων καθημερινό φαινόμενο, με αποτέλεσμα - εκτός των άλλων - την αγανάκτηση ασθενών και συγγενών, τους προπηλακισμούς σε γιατρούς και προσωπικό κλπ. Τα αίτια αυτής της κατάστασης είναι: η έλλειψη άλλου νοσοκομείου που να συνεφημερεύει με το ΑΤΤΙΚΟ, στην τεράστια πληθυσμιακή περιφέρεια της Δυτικής Αθήνας. Το κλείσιμο του νοσοκομείου Λοιμωδών από την προηγούμενη κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε καίριο πλήγμα στην υγεία της περιοχής μας. Η υπολειπομένη και η κατάρνηση υπηρεσιών και μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας και του ΠΕΔΥ. Η επιχείρηση των τακτικών πρωινών και απογευματινών ιατρείων, που μετατρέπει το ΑΤΤΙΚΟ σε γιγάντιο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ (ο ασθενής πληρώνει από 5 έως 70 ευρώ για κάθε επίσκεψη) και υπερφορτώνει τις υποδομές του. Η έλλειψη σε χειρουργικές αίθουσες, κλίνες ΜΕΘ και βασικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

**Ζητάμε την άμεση επαναλειτουργία του Λοιμωδών και τη συνεφημέρευση του με το ΑΤΤΙΚΟ (υπάρχει ήδη επεξεργασμένο πλάνο και οργανόγραμμα). Την επαναλειτουργία σε πλήρη σύνθεση των πρωτοβάθμιων δομών της περιοχής μας (ΚΥ Περιστερίου, ιατρεία ΠΕΔΥ κλπ). Την άμεση καταγγελία και διακοπή της νοσηλείας σε ράντζο ως παράνομη, επικίνδυνη και προσβλητική για το συμπολίτη μας.**

Γ) Της **οικονομικής δυσπραγίας** του νοσοκομείου και της «θηλιάς» στη χρηματοδότησή του όλα τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα ποσά. Το 2010 (προ μνημονίου) ο δημόσιος προϋπολογισμός διέθεσε για το ΑΤΤΙΚΟ περίπου 120.000.000 Ε. Το 2014 ήταν μόλις 57.000.000 ενώ για φέτος υποχώρησαν κι άλλο στα 51.000.000 Ε. Ενώ τα αποθεματικά του νοσοκομείου και τα πρόσθετα ποσά που είχαν θεσμοθετηθεί για την κάλυψη ειδικών αναγκών (πχ λογαριασμός ΕΛΚΕ για τις ΜΕΘ) έχουν ληλατηθεί και συνεχίζουν να κατευθύνονται για να καλύπτουν «άλλες τρύπες». Τα μονοπώλια των μεγαλοπρομηθευτών, με το πρόσχημα ότι δεν πληρώνονται, εκβιάζουν (Philips, General electric κλπ) και προχωρούν σε «παύση συντήρησης» και μη χορήγηση των αναγκαίων ανταλλακτικών. Βασικά μηχανήματα χαλάνε και δεν επισκευάζονται, ενώ άλλα δεν συντηρούνται. Αναπνευστήρες, υπέρηχοι, συσκευές αιμοκάθαρσης, ακτινολογικά μηχανήματα (ο ένας αξονικός τομογράφος και ο μαγνητικός τομογράφος δεν λειτουργούν εδώ και μήνες) και πολλά άλλα. Επιπλέον πολλά φάρμακα και αναλώσιμα λείπουν, οι ασθενείς αναγκάζονται πολλές φορές να τα αγοράσουν από την τσέπη τους. Και ας μην μιλήσουμε για τα οικονομικά μας (περικοπές μισθών, υπερωριών, εφημεριών, βαρδιών και νυχτερινών).

**Ζητάμε άμεση ενίσχυση του ΑΤΤΙΚΟΥ από τον προϋπολογισμό (διπλασιασμό για φέτος) για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του.**

**ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2/4 ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΑΝΤΣΩΝ, ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.**

**ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ (όπως και η σημερινή κινητοποίηση)!!!**

Η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ συνεχίζει την προσήλωση στους ίδιους "θεσμούς" που είναι

υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή χαρακτηρίζοντάς τους μάλιστα ως “εταίρους”. Και ως εκ τούτου δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Δίνει γενικόλογες και ασαφείς υποσχέσεις και όποια θετικά μέτρα εξαγγέλλει (πχ κατάργηση 5ευρου) τα παραπέμπει στο Υπ. Οικονομικών δηλ. στην έγκριση της νέας τρόικα (Brussels Group) ή θέλει να τα αντικαταστήσει με «ισοδύναμα», κοστολογημένα μέτρα. Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου. Ο βρυκόλακας του δημοσιονομικού κόστους πίνει το αίμα των πραγματικών αναγκών μας και των δίκαιων διεκδικήσεων. Και στην πράξη υπογράφει νέες συμφωνίες με τους τραπεζίτες και τους ευρωδυνάστες. Εξυπηρετεί κανονικά τις δόσεις στους τοκογλύφους (350 εκατομμύρια ευρώ εχτές στο ΔΝΤ) ενώ κάνει Ανατολικό ζήτημα την πρόσληψη λίγων δεκάδων νοσηλευτών για να ξαναλειτουργήσει το Λοιμωδών. Θέτει υπό την έγκριση της ευρωπαϊκότητας ακόμα και το πρόγραμμα ζητιανιάς της Θεσ/νίκης.

Εμείς δεν παίζουμε με τις λέξεις. Μιλάμε ξεκάθαρα. Όσο κι αν βαφτίζουν τα ράντζα «επικουρικές κλίνες», τις περικοπές μισθών και συντάξεων «σταθεροποίηση», τις εργασιακές σχέσεις δουλείας «προγράμματα μαθητείας και κατάρτισης», τις ελλείψεις προσωπικού «ανορθολογική διαχείριση ανθρώπινων πόρων», τις απολύσεις «διαθεσιμότητα», τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις «μεταρρυθμίσεις», τους παχυλά αμειβόμενους υπάλληλους των πολυεθνικών του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ «τεχνικά κλιμάκια και εμπειρογνώμονες», και πάει λέγοντας, η μαύρη πραγματικότητα δεν μπορεί να κρυφτεί.

Ο κόσμος του ΑΤΤΙΚΟΥ και ο λαός της Δυτικής Αθήνας προσδοκά και διψά για μια αλλαγή και ανατροπή αυτής της κατάστασης. **ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΛΛΟ.** Με συντονισμό των ταξικών πρωτοβάθμιων σωματείων και των συνελεύσεων, τους φορείς, τις λαϊκές επιτροπές, τις εργατικές λέσχες και τα στέκια, τις μαζικές πρωτοβουλίες κατοίκων των γειτονιών μας, με κοινή δράση όλων των μαχόμενων δυνάμεων **ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΩΠΟ, ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΝΑ ΟΜΟΡΦΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ.**

**-ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ!**

**-ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ!**

**-Όχι στο δημοσιονομικό σφαγείο της ΕΕ και του ΔΝΤ.**

**-Διαγραφή του χρέους**

**-Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ!**

Μιχάλης Ρίζος

Γραμματέας σωματείου εργαζομένων Αττικού