



φωτό αρχείου

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΉ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ.

ΟΧΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Η χτεσινή προκλητική αστυνομική επιχείρηση στα Εξάρχεια ήταν, μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, ένα ακόμα δείγμα για το πώς εννοεί η κυβέρνηση της ΝΔ την εφαρμογή του “Νόμου και της Τάξης”. Μια εισβολή πάνοπλων αστυνομικών, ένα ολόημερο μπλόκο της γειτονιάς, για να βγάλουν τους πρόσφυγες και μετανάστες – ανάμεσά τους μανάδες με μικρά παιδιά- από τα σπίτια και να τους πάνε σιδηροδέσμιους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Σύσσωμος ο κυβερνητικός μηχανισμός και τα ΜΜΕ κραύγαζαν ότι “ο νόμος θα εφαρμοστεί” και “κάτω η ανομία” ενώ ο συνδικαλιστικός εκπρόσωπος των αστυνομικών χαρακτήριζε στον ΣΚΑΪ τους πρόσφυγες και τους νεολαίους σαν “σκουπίδια” και “ανθρώπινη σκόνη”.

Η “επιχείρηση Εξάρχεια” πίσω από τον ιδεολογικό μανδύα του “νόμου και της τάξης” εξυπηρετεί τα **επιχειρηματικά συμφέροντα των μεγαλοκατασκευαστών και του τουρισμού** που έχουν κατακλείσει την περιοχή, αγοράζοντας τα πάντα προκειμένου να μετατρέψουν και τα Εξάρχεια από **γειτονιά κοινωνικής αμφισβήτησης** σε μια **πανάκριβη γειτονιά air bnb κατοικίας και πολυτελών ξενοδοχείων**. Στα σχέδιά τους δεν χωράνε μετανάστες, νεολαία και φοιτητές, ακόμα και οι ίδιοι οι σημερινοί κάτοικοι.

Σε αυτή την πολιτικο-επιχειρηματική επιχείρηση βίας εξιλαστήρια θύματα είναι για μια ακόμα φορά οι πιο κατατρεγμένοι αυτού του κόσμου, οι μετανάστες. Αφού η πολιτισμένη δύση και η ΕΕ τους κλείνουν έξω από τα “σύνορα της Ευρώπης”, αφού οι κυβερνήσεις φτιάχνουν ρατσιστικές συμφωνίες όπως αυτή με την Τουρκία, αφού φτιάχνουν αίσχη τύπου Μόριας, τους ανακηρύσσουν σε εξιλαστήρια θύματα της πολιτικής τους.

Ο κοινός αγώνας των κατοίκων της περιοχής, των μεταναστών, και συνολικά του λαϊκού κινήματος θα απελευθερώσει τα Εξάρχεια απ’ την μόνιμη δράση των δυνάμεων καταστολής και τα επιχειρηματικά συμφέροντα για να γίνει μία ζωντανή γειτονιά που θα ανήκει στους κατοίκους της, ντόπιους και μετανάστες.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ