



Το πρωί της Κυριακής 3/1 μετά τη λήξη συναυλίας hip-hop στην Κατάληψη της Ανάληψης, ομάδα φασιστών στην οποία προκάλεσε υλικές φθορές και επιτέθηκε με τραμπούκικο τρόπο, σε αγωνιστές, χαιρετώντας ναζιστικά (και βρίζοντας τον Παύλο Φύσσα). Οι αγωνιστές βρίσκονταν εκεί, του έτρεψαν σε φυγή. Περισσότερα [εδώ](#)

Το Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το ΚΠΚΒ καταδικάζει τις φασιστικές, θρασύδειλες, νυχτερινές επιθέσεις των τελευταίων ημερών σε αυτοοργανωμένους κοινωνικούς χώρους της γειτονιάς μας, το στέκι της Συνέλευσης κατοίκων Βύρωνα-Καισαριανής-Παγκρατίου και την κατάληψη Ανάληψης στην οποία όχι μόνο προκάλεσαν υλικές φθορές αλλά και επιτέθηκαν με τραμπούκικο τρόπο, σε όσους συναγωνιστές βρίσκονταν εκεί.

Δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους συναγωνιστές αυτών των χώρων και την πρόθεσή μας να συμβάλουμε στην αποκατάσταση των όποιων ζημιών. Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι η αντιμετώπιση των κάθε είδους φασιστοειδών στις γειτονιές μας πρέπει να στηριχθεί στην κοινή μας δράση, αλλά και στην αυτοπεποίθηση που μας δίνει η επιλογή μας να είμαστε στην από εδώ πλευρά: αυτή των φτωχών, των αποκλεισμένων, των ανέργων, των μεταναστών. Όσων αγωνίζονται ενάντια στην εκμετάλλευση, την καταστολή, τους πολέμους. Όσων δρουν αυτοοργανωμένα και αλληλέγγυα πειραματιζόμενοι με σχέσεις μη εμπορευματικού χαρακτήρα και οραματιζόμενοι μια κοινωνία ισότητας και ελευθερίας.

Αλήθεια, τι ενοχλεί τους εθνικιστές/φασίστες που είναι το μακρύ χέρι των αφεντικών στη γειτονιά μας; Απ' ό,τι φαίνεται:

- Απεχθάνονται τις αυξανόμενες δράσεις αλληλεγγύης προς τους μετανάστες (συλλογικές κουζίνες κλπ) που οργανώνονται από τους χώρους μας.
- Μισούν τον συνολικό αγώνα υπέρ των συμφερόντων των φτωχών, Ελλήνων και μεταναστών.
- Φοβούνται την αυτοδιαχείριση, τον αμεσοδημοκρατικό τρόπο που λειτουργούμε, την απόφαση να πάρουμε συλλογικά τις ζωές μας στα χέρια μας κόντρα στις λογικές της ανάθεσης, του ατομισμού και της μοιρολατρίας.

Πέραν αυτών, αυτό που γενικότερα οπλίζει τα χέρια των φασιστών και τους αποθρασύνει έχει σχέση με τις πολιτικές της λεγόμενης ανάπτυξης, σταθερότητας και ασφάλειας που βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της Ε.Ε. και το ελληνικό κράτος δέχεται να εφαρμόσει: πολιτικές που συνθλίβουν τις ζωές των φτωχών μέσα από βάρβαρα μέτρα λιτότητας/μνημονίων και καταστολής και που καταστρέφουν το περιβάλλον με στόχο την αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων και τη σωτηρία του καπιταλιστικού συστήματος με κάθε μέσο. Ρατσιστικές και ακροδεξιές πολιτικές που εκτοπίζουν εκατομμύρια ανθρώπους από τις χώρες τους με τους πολέμους τους, που δολοφονούν χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο, στον Έβρο, στη Μεσόγειο και που στοιβάζουν σαν ζώα χιλιάδες ανθρώπους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Πολιτικές που -ως νέο καθεστώς/κράτος "έκτακτης" ανάγκης ποινικοποιούν τους αγώνες και επιχειρούν να εκφοβίσουν τους φτωχούς. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα που ζούμε και δεν είναι καθόλου περιέργο που τα φασιστοειδή σκυλιά βγήκαν στους δρόμους να υπερασπιστούν τους στόχους των αφεντικών τους.

Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, δεν θα φοβηθούμε! Θα συνεχίσουμε τις δράσεις αλληλεγγύης στους μετανάστες γιατί μαζί τους είμαστε στην ίδια πλευρά. Κάθε πόλεμος εναντίον τους σημαίνει και

απαξίωση της ζωής όλων μας.

Θα συνεχίσουμε μέσα από τους αυτοοργανωμένους κοινωνικούς χώρους, να αντιστεκόμαστε στη βαρβαρότητα, να δρούμε αλληλέγγυα, να αναζητούμε άλλες αξίες, να πολεμάμε τον φασισμό και τον ρατσισμό. Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε κοινούς τρόπους δράσης σε αυτή την κατεύθυνση με τις άλλες κοινωνικές και πολιτικές συλλογικότητες της περιοχής μας, προτείνοντας τη συγκρότηση δικτύου αλληλοενημέρωσης και αντιφασιστικής δράσης στις γειτονιές μας.