

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ -ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ



Πολλοί από τους γονείς και συγγενείς που επισκέφτηκαν σήμερα στο ΚΕΤΘ Αυλώνα τα στρατευμένα παιδιά τους έχουν πολύ δραματικές εμπειρίες από την στρατιωτική τους θητεία. Βλέπεις, ο μεταμφυλιακός Στρατός, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Χούντας και των πρώτων χρόνων της Μεταπολίτευσης ήταν ο στρατός του Α2, των κοινωνικών φρονημάτων, του «χρωματισμού» και του φακελώματος των φαντάρων, των Στρατιωτικών Φυλακών και των Πειθαρχείων.

Μετά ήρθε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, ήρθε ο Στρατιωτικός Κανονισμός και η έντονη όμως πάλη των Επιτροπών Φαντάρων-Σμηνιτών-Ναυτών που με τους μεγαλειώδεις αγώνες της στρατευμένης νεολαίας και τις οδυνηρές απώλειες, κατέκτησε σημαντικές νίκες και βελτιώσεις στην χακί καθημερινότητα.

Με αυτά και μ' αυτά φτάσαμε στην πρώτη φορά κυβέρνηση αριστερά-ακροδεξιά που διαλαλεί τη δημοκρατικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά...

Ήδη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της αστικής πολιτικής και διαχειριστής του κράτους του Κοινοβουλευτικού Ολοκληρωτισμού έχει δώσει σαφή δείγματα γραφής για το σύγχρονο ρόλο, τον τρόπο λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και την σχέση της κοινωνίας με τον Στρατό.

Η στρατιωτικοποίηση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής πάει χέρι χέρι με την εμπλοκή του στρατού στον πόλεμο εναντίον των μεταναστών, στην ανάθεση καθηκόντων Ασφάλειας στις Ένοπλες Δυνάμεις, τελικά στην ανάδειξη του ΧΑΦΙΕ στον Στρατό.

Τον σύγχρονο επομένως ΧΑΦΙΕ είχαμε την ευκαιρία να ανταμώσουμε και εμείς ως ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ την Κυριακή 18/9/2016, μπροστά στην πύλη του ΚΕΤΘ Αυλώνα.

Ένας Αξιωματικός λοιπόν μας πλησίασε, με το χαμόγελο πάντα, για να μας πιάσει την κουβέντα και ουσιαστικά να μας Ανακρίνει:

- Ø Ποιοι είστε; Ποιοι αποτελούν την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ και το ΔΙΚΤΥΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ;
- Ø Από πότε υπάρχουν;
- Ø Τι κάνετε; Γιατί έρχεστε στα στρατόπεδα;
- Ø Τι επιδιώκετε; Ποιοι είναι οι απώτεροι πολιτικοί σας στόχοι;
- Ø Ποιος είναι ο Αρχηγός ή οι Αρχηγοί σας; Ποιοι σας καθοδηγούν;
- Ø Που και πότε συναντιέστε για να οργανώσετε τις παρεμβάσεις σας;
- Ø Από πού πληρώνεστε; Ποιος σας χρηματοδοτεί;
- Ø Ποιο κόμμα είναι από πίσω σας;
- Ø Δε μπορεί να τα κάνετε όλα αυτά χωρίς να επιδιώκετε το κέρδος και την ανάδειξη;

Αυτές ήταν οι «αγνές» ερωτήσεις που δεχτήκαμε από τον «καλοκάγαθο και εξίσου καλοπροαίρετο» Αξιωματικό, που άραγε εκτελώντας διαταγές ποιου ήρθε να μας Ανακρίνει!!!

Ο οποίος προηγουμένως και λαμβάνοντας θέση για το πρόσφατο θανατηφόρο ατύχημα στη Μυτιλήνη, είχε ξεκαθαρίσει, ότι για τα ατυχήματα αυτού του είδους ευθύνονται οι οδηγοί. Για τέτοια συναδελφική αντίληψη μιλάμε...

Επίσης, είχε προλάβει να διατυπώσει την άποψη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να έχουν αυτοτέλεια από την κυβέρνηση, εμπνεόμενος μάλλον από το παράδειγμα του Τουρκικού Στρατού!

Αλήθεια, τι έχει να πει για όλα αυτά ο Ταξίαρχος διοικητής του ΚΕΤΘ Αυλώνα, οι Υπουργοί Άμυνας Π.Καμμένος και Δ.Βίτσας;

Τα γνωρίζουν, τα εγκρίνουν, αυτοί τον έστειλαν;

Φυσικά, σημασία δεν έχει μόνο αν και ποιος τον έστειλε.

Σημασία έχει ότι στον Ελληνικό Στρατό Αναβιώνει ο ΧΑΦΙΕΣ!

Βλέπεις για όλους αυτούς που κυρίαρχο πράγμα στην ζωή τους είναι η καριέρα, η εξουσία, η βόλεψη και το κέρδος, είναι πολύ δύσκολο να διανοηθούν ότι μπορεί να υπάρχει εδώ και περισσότερο από 25 χρόνια μια συλλογικότητα με εκατοντάδες μέλη, που παλεύει και αγωνιά για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων του Φαντάρου Πολίτη με στολή. Μια αυτοχρηματοδοτούμενη συλλογικότητα, που αγόγγυστα, χωρίς να υπολογίζει θυσίες, απειλές, την επίδειξη της κρατικής τρομοκρατίας, τις προειδοποιήσεις της πολιτικής εξουσίας και την εκδικητική μανία του δικαστικού κατεστημένου έπαιξε και παίζει καθοριστικό ρόλο στο Αντιπολεμικό Κίνημα. Λογοδοτώντας για την προσπάθεια της να μην υπάρχουν καψόνια, προσβολές, οικονομική-εργασιακή εκμετάλλευση, καταπίεση, ατυχήματα, αυτοκτονίες-δολοφονίες από τον Στρατό, καταρχήν στους φαντάρους και τις οικογένειες τους, κατ' επέκταση στην νεολαία και στον κόσμο της εργασίας.

Ο ΧΑΦΙΕΣ όμως Αξιωματικός είναι η κορυφή του παγόβουνου.

Επί Υπουργίας Π.Καμμένου-Δ.Βίτσα καταδικάζεται σε 2χρονη φυλάκιση ο Νίκος Αργυρίου, μέλος της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ γιατί καταγγείλαμε τα καψόνια στον στρατό, την ύπαρξη των οποίων αρνείται η αστική δικαιοσύνη, αλλά αποκαλύπτουν καθημερινά οι καταγγελίες φαντάρων αλλά και των σπουδαστών των στρατιωτικών σχολών.

Ο Πάνος Καμμένος είναι ο πρώτος ΥΕΘΑ της Μεταπολίτευσης που καλύπτει τα καψόνια στην Σχολή Ευελπίδων!

Η Στρατιωτικοποίηση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής που προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και πιο συγκεκριμένα η πολιτική ηγεσία των Π.Καμμένου-Δ.Βίτσα στο ΥΠΕΘΑ, η κλιμάκωση της εμπλοκής στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους σχεδιασμούς ΝΑΤΟ-ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΥ, η εφαρμογή των δογμάτων Πολέμου/Καταστολής για την αντιμετώπιση των ασύμμετρων απειλών που συμπεριλαμβάνουν την χρήση του Στρατού ως Δύναμη Καταστολής Πλήθους, απαιτούν ένα συγκεκριμένο μοντέλο στρατιωτικού.

Ο σύγχρονος στρατιωτικός προσομοιάζει στο μοντέλο του Πραιτοριανού που απαιτεί το νέο αστικό κράτος του Κοινοβουλευτικού Ολοκληρωτισμού. Για αυτό υπάρχουν στην Σχολή Ευελπίδων οι «άγραφοι νόμοι που εξασφαλίζουν την Πειθαρχία και την Υποταγή», δηλαδή η λίστα με τα 21 καψόνια που υφίστανται οι σπουδαστές μικρότερων ετών από τους παλαιότερους συναδέλφους τους!

Να θυμίσουμε ότι ο Αντιστράτηγος Παραγιουδάκης, ήταν εκείνος που όχι μόνο αντιλήφθηκε την ανάγκη αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων για την προσαρμογή τους στην Νέα Τάξη Πραγμάτων, αλλά που

επίσης άνοιξε ξανά τα Πειθαρχεία, τα οποία είχαν κλείσει οι αγώνες της στρατευμένης νεολαίας στη Μεταπολίτευση.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το Υπουργείο Άμυνας ήταν αυτοί που για πρώτη φορά από την Πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών απαίτησε οι χαφιέδες της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατού να αναζητήσουν τους φαντάρους που συμμετείχαν σε Αντιρατσιστική Κινητοποίηση και απαίτησε από το ΓΕΣ να τους Τιμωρήσει Παραδειγματικά.

Τον ΧΑΦΙΕ επομένως, μέσα και έξω από τον Στρατό, έχει ανάγκη κάθε Ολοκληρωτισμός.

Εμείς τους Απαντούμε: ΔΕΝ ΨΑΡΩΝΟΥΜΕ...

Είναι γελασμένοι αν πιστεύουν ότι με αυτές τις άθλιες μεθόδους μπορούν σταματήσουν τη δράση μας.

Αντίθετα ενισχύουν την απόφαση μας να παλεύουμε για τα δικαιώματα της νεολαίας, σε μια εποχή που επιχειρούν να μας καθυποτάξουν και να εξαφανίσουν κάθε δικαίωμα.

Δεν θα τα καταφέρουν, όπως δεν τα κατάφεραν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. Συνεχίζουμε λοιπόν...

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ