



## **ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ**

**Νόθο το 29ο Συνέδριο της ΠΝΟ. Είναι προϊόν παραχάραξης της βούλησης των Ναυτεργατών, αλλοιώνει και πλαστογραφεί τους συσχετισμούς δυνάμεων**

Από σήμερα νωρίς το πρωί Ναυτεργάτες με την στήριξη της ΠΕΝΕΝ πραγματοποιούν κατάληψη των γραφείων της ΠΝΟ με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για το αντιδημοκρατικό αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ισχύει για το Ναυτεργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και το οποίο παραμένει ανέπαφο όλη την μεταπολιτευτική περίοδο.

Ειδικότερα η ΠΝΟ και μια σειρά Σωματεία σε ότι αφορά την εσωτερική τους καταστατική λειτουργία διέπονται από βασιλοχουντικά διατάγματα και η τελευταία τροποποίηση των καταστατικών τους έγινε με βάση τον αντιδραστικό νόμο 330/76.

Το ίδιο ισχύει για την ναυτική νομοθεσία η οποία στο σύνολό της είναι βαθύτατα αντιδημοκρατική (ΚΔΝΔ - ΚΙΝΔ - εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας) και η οποία έχει θεσπιστεί την προδικτατορική περίοδο και μέσα από αυτήν εφαρμόζεται ένα σκληρό και αδυσώπητο καθεστώς εργασιακών σχέσεων που παρομοιάζει με την χειρότερη περίοδο στην ιστορία του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος στην χώρα μας.

Με αυτό το άθλιο αντιδημοκρατικό καθεστώς η ΠΕΝΕΝ και οι Ναυτεργάτες είναι σε μια διαρκή σύγκρουση και απαιτείται η ριζική αλλαγή και η προσαρμογή του στις σημερινές συνθήκες, τις ανάγκες των Ναυτεργατών και τον σεβασμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών τους ελευθεριών.

Οι προσπάθειες, οι πρωτοβουλίες και οι αγώνες της ΠΕΝΕΝ και των Ναυτεργατών τα τελευταία 30 χρόνια για τον εκδημοκρατισμό του ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, της ναυτικής νομοθεσίας και του ναυτεργατικού επαγγέλματος βρίσκουν σθεναρή αντίσταση από το αστικό πολιτικό σύστημα και διαχρονικά από όλα τα κόμματα που άσκησαν την διακυβέρνηση στην χώρα μας με αποτέλεσμα να αποτελεί το μοναδικό τμήμα της εργατικής τάξης και του συνδικαλιστικού κινήματος στην χώρα μας που διατηρείται μια ανώμαλη, άθλια και αντιδημοκρατική νομοθεσία να είναι αυτό του Ναυτεργατικού

κινήματος.

Στην πραγματικότητα το συστημικό πολιτικό προσωπικό υποτάσσεται στους σχεδιασμούς και την στρατηγική του εφοπλιστικού κεφαλαίου το οποίο θέλει να διατηρεί τον έλεγχο στο συνδικαλιστικό κίνημα των Ναυτεργατών για να περνάει την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του, να επιβάλει την μαύρη ανασφάλιστη και χαμηλόμισθη εργασία, το χτύπημα και την υπονόμευση των Ναυτεργατικών δικαιωμάτων, την κατάργηση των ΣΣΕ αλλά και των δίκαιων διεκδικήσεων των Ναυτεργατών.

Η δράση και ο αγώνας της ΠΕΝΕΝ όλα τα τελευταία χρόνια κινήθηκε σε τρεις κατευθύνσεις μέσα στις γνωστές αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο Ναυτεργατικός κόσμος της χώρας μας:

1. Παρέμβαση και άσκηση πίεσης να επεκταθεί ο νόμος 1264/82 και στους Ναυτεργάτες με τις σχετικές τροποποιήσεις που επιβάλλονται από την ιδιομορφία του επαγγέλματος.
2. Πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις ώστε από κοινού με όλες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις να προχωρήσει ο εκδημοκρατισμός και η ανασυγκρότηση του Ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και
3. Αλλαγή των συσχετισμών δυνάμεων στο εσωτερικό των κλαδικών Σωματείων για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος.

Βήματα στην κατεύθυνση αυτή σε ότι αφορά τα πρωτοβάθμια Σωματεία έγιναν σε 6 από τα 13 Σωματεία της ΠΝΟ όμως η ίδια η Ομοσπονδία και τα υπόλοιπα 7 Σωματεία αρνήθηκαν επίμονα να προχωρήσουν στον αναγκαίο εκσυγχρονισμό των καταστατικών τους όπως και η ΠΝΟ της οποία το καταστατικό διεκδικεί χωρίς υπερβολή και αμφιβολία την παγκόσμια αντιδημοκρατική πρωτοτυπία σε ότι αφορά την καταστατική και οργανωτική της λειτουργία.

**• Στο πλαίσιο αυτό η ΠΝΟ είναι η μοναδική συνδικαλιστική οργάνωση στην χώρα μας που δεν έχει εκλεγμένη Διοίκηση. Την Διοίκησή της την αποτελούν εξ οφιστίου οι εκάστοτε Πρόεδροι των κλαδικών Ναυτεργατικών Σωματείων!!!!**

• Είναι η μοναδική συνδικαλιστική οργάνωση που **δεν έχει εκλεγμένο Προεδρείο** και η μόνη θέση εκλογής είναι αυτή του Γενικού Γραμματέα **ο οποίος περιστοιχίζεται, από το ίδιο το αντιδραστικό καταστατικό, από υπερεξουσίες και αρμοδιότητες οι οποίες τον καθιστούν πανίσχυρο στο εσωτερικό της ΠΝΟ.**

• Στο ίδιο αυτό αντιδημοκρατικό καταστατικό υπάρχει πρόβλεψη ότι **κανένα Ναυτεργατικό Σωματείο δεν μπορεί να εκπροσωπείται στο Γενικό Συμβούλιο και το Συνέδριο με πάνω από το 1/10 του συνόλου των εκλεγμένων αντιπροσώπων.**

• Με τον τρόπο αυτό από την ΠΕΝΕΝ και άλλα Ναυτεργατικά Σωματεία αποκλείουν τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους!!!

• Σύμφωνα με τον πραγματικό αριθμό των εκλεγμένων αντιπροσώπων, με τον περιορισμό του 1/10 αποκλείονται, στο πλαίσιο αυτής της αντιδραστικής διάταξης του καταστατικού, **33 αντιπρόσωποι με προφανή σκοπό την αλλοίωση και την παραχάραξη της θέλησης και της βούλησης των Ναυτεργατών και τελικά της ανατροπής των πραγματικών συσχετισμών των δυνάμεων.**

**• Επίσης η ΠΝΟ είναι η μοναδική συνδικαλιστική οργάνωση που δεν εφαρμόζεται στο εσωτερικό της και στην εκλογή των όποιων οργάνων το σύστημα της απλής αναλογικής που εφαρμόζεται σε όλη την έκταση των συνδικάτων από το 1982 με τον νόμο 1264.**

• Άλλο δείγμα αυτής της άθλιας αντιδραστικής εσωτερικής λειτουργίας αποτελεί το γεγονός ότι **ο**

## έλεγχος των οικονομικών της Διοίκησης διενεργείται από τα ίδια τα μέλη της Διοίκησης!!!!

• Ταυτόχρονα με τα παραπάνω ο Γ.Γ της ΠΝΟ συνάπτει συμβάσεις με τους εφοπλιστές των ανασφάλιστων ελληνόκτητων με σημαίες ευκαιρίας πλοίων, με τις οποίες εισπράττει 5000 έως 6000 δολάρια ανά πλοίο σε ετήσια βάση τα οποία προέρχονται από τους χαμηλόμισθους και ανασφάλιστους αλλοδαπούς Ναυτεργάτες.

Στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών η ΠΝΟ εισπράττει, σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού της για το 2017, το **ποσόν 3.684.000**. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και άλλες 564.000 από τα πλοία ελληνικής σημαίας. Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται ακολούθως από τον Γ.Γ της ΠΝΟ και την ελεγχόμενη από αυτόν πλειοψηφία του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού για να στηρίζονται οικονομικά σωματεία σφραγίδες με μηδενική δράση και παρουσία στα προβλήματα και τους αγώνες και **με τον τρόπο αυτό διατηρείται αλώβητη η αντιδημοκρατική κατάσταση στο εσωτερικό της ΠΝΟ και το εφοπλιστικό κεφάλαιο να έχει την υψηλή εποπτεία και τον έλεγχο στην ΠΝΟ.**

Δεν είναι τυχαία η αναφορά του Προέδρου της ΕΕΕ σε συνάντησή του με τον πρώην Υπουργό Ε.Ν ο οποίος απεύθυνε προειδοποίηση λέγοντας: **«Η ΠΝΟ είναι ένα καράβι στο οποίο την Διοίκηση πρέπει να έχει Πλοίαρχος και όχι Ναύτης ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα».**

Με άλλα λόγια το εφοπλιστικό κεφάλαιο **πιέζει, παρεμβαίνει και επιβάλλει απόλυτα στο υποταγμένο αστικό πολιτικό σύστημα να μην ανοίξει η παραμικρή χαραμάδα δημοκρατίας στην ΠΝΟ που θα θέσει σε αμφισβήτηση τα προνόμια και την επιχειρηματική του ασυδοσία.**

Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι στις επαναλαμβανόμενες διαδοχικές επιθέσεις του Προέδρου της ΕΕΕ στην ΠΕΝΕΝ η ΠΝΟ δεν ψέλλισε ούτε μια λέξη αντίδρασης, όπως επίσης δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχει οργανωθεί η παραμικρή δράση και αγώνας εκεί ακριβώς που υπάρχει η μεγαλύτερη ασυδοσία, στο τμήμα της ποντοπόρου ναυτιλίας και του μεγάλου εφοπλιστικού κεφαλαίου.



Και αυτές ακόμη οι δυνάμεις που αναλώνονται σε επαναστατικές φανφάρες και αντιεφοπλιστικά λογύδρια έχουν βγάλει τον σκασμό στις επανειλημμένες προτάσεις της ΠΕΝΕΝ για την ανάπτυξη δράσης ενάντια στο κομπραδόρικο μεγαλοεφοπλιστικό κεφάλαιο της ποντοπόρου ναυτιλίας.

Συμπληρωματικά για να δώσουμε ορισμένα δείγματα γραφής πώς με μοχλό τα οικονομικά ελέγχονται τα Σωματεία, είναι χαρακτηριστικό να σημειώσουμε ότι η ΠΝΟ κατά τρόπο σκανδαλώδη χρηματοδοτεί Σωματεία καταβάλλοντας μηνιαίο μισθό σε Πρόεδρο, Γ.Γ και Ταμιά των Σωματείων **στα οποία Σωματεία η συντριπτική πλειοψηφία οι Γ.Γ και Ταμίες τους ταξιδεύουν, είναι ναυτολογημένοι και πληρώνονται από τις εταιρίες και ο Πρόεδρος εισπράττει τους μισθούς Προέδρου- Γ.Γ - Ταμιά!!!**

Για αυτό και στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο η θέση του Προέδρου της ΠΕΝΕΝ να δοθούν τα στοιχεία όλων των Σωματείων στην δημοσιότητα σχετικά με τα έσοδα από συνδρομές των πρωτοβάθμιων Σωματείων συνάντησε την γενική παγωμάρα.....

Τα στοιχεία αυτά θα αποκάλυπταν ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των πρωτοβάθμιων Σωματείων τα έσοδα από τις εισφορές είναι σε **τραγικά χαμηλά επίπεδα έως και μηδενικά σε ετήσια βάση,** γεγονός που αποδεικνύει ότι η οικονομική στήριξη από την ΠΝΟ είναι ο μοναδικός τρόπος για να διατηρείται και να συντηρείται ο έλεγχος των Σωματείων.

Μάλιστα ένας εκ των υποστηρικτών του αντιδημοκρατικού, φαύλου και εκφυλιστικού συστήματος που έχει οικοδομηθεί στην ΠΝΟ όλα τα τελευταία χρόνια και ο οποίος φέρεται «προσβεβλημένος» από τις πρωτοβουλίες αλλά και της αποκάλυψης της κατάστασης στην ΠΝΟ, δήλωσε ότι **«σωστά η ΠΝΟ εισπράττει χρήματα από τους αλλοδαπούς Ναυτικούς αφού αυτοί μας έχουν πάρει τις δουλειές στην ποντοπόρο Ναυτιλία»**. Η εξαχρείωση, ο ξεπεσμός, ο ρατσισμός και η αποσιώπηση των πολιτικών και εφοπλιστικών ευθυνών σε όλο το μεγαλείο.

Κλείνοντας υπογραμμίζουμε ότι η ΠΝΟ χρηματοδοτεί με 71.000 ευρώ τα Ναυτεργατικά Σωματεία σε ετήσια βάση και αυτά τα χρήματα **στα περισσότερα Σωματεία πηγαίνουν απευθείας στην τσέπη του Προέδρου!!**

**Επίσης ενδεικτικά σημειώνουμε ότι ο ετήσιος μισθός του Γενικού Γραμματέα Γιάννη Χαλά είναι σε ετήσια βάση 183.000 ευρώ τα οποία αντιστοιχούν σε 15.250 τον μήνα.** Τέτοιο μισθό δεν έχει ούτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ούτε ανώτερα στελέχη του ιδιωτικού τομέα!!

Σημειώνουμε ότι ποτέ η ΠΕΝΕΝ δεν ψήφισε με την σημερινή Διοίκηση και δεν έχει εγκρίνει τα οικονομικά της ΠΝΟ όπως επίσης ποτέ δεν συμμετείχε στον έλεγχο των οικονομικών που γίνεται από τα ίδια τα μέλη της Διοίκησης για τα οικονομικά πεπραγμένα της ΠΝΟ.

Με βάση όλα τα παραπάνω καθίσταται φανερό ότι οι μηχανισμοί και το σύστημα ελέγχου και υποταγής στο Ναυτεργατικό κίνημα καλά κρατεί. Η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να σπάσει τον γόρδιο δεσμό αυτού του σάπιου αντιδημοκρατικού συστήματος είναι οι ίδιοι οι Ναυτεργάτες οι οποίοι πρέπει μαζί με την ΠΕΝΕΝ να συσπειρωθούν, να παλέψουν και να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση και με τον τρόπο αυτό να δρομολογήσουν την ανασύνταξη του Ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος στην κατεύθυνση μιας συνεπούς ταξικής πάλης ενάντια στο εφοπλιστικό κατεστημένο, τις αντιλαϊκές κυβερνητικές πολιτικές και έχοντας στο επίκεντρο τα δικαιώματα και τις ανάγκες του Ναυτεργατικού κόσμου.

Στο πλαίσιο αυτό η ΠΕΝΕΝ καταθέτει για άλλη μια φορά τις πάγιες θέσεις της για τον εκδημοκρατισμό του Ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, της Ναυτικής νομοθεσίας και του Ναυτεργατικού επαγγέλματος.

Η βασική φιλοσοφία της ΠΕΝΕΝ είναι η επέκταση του νόμου 1264/82 και στους Ναυτεργάτες, έτσι ώστε να κατοχυρωθούν τα συνδικαλιστικά - δημοκρατικά και εργασιακά δικαιώματα των Ναυτεργατών και του συνδικαλιστικού κινήματος.

- 1.** Θέσπιση ως εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής για όλα τα όργανα της Ομοσπονδίας και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων.
- 2.** Διάρκεια θητείας όλων των οργάνων (ΠΝΟ - Σωματεία) 4ετής.
- 3.** Κατάργηση του περιορισμού του 1/10 σε ότι αφορά την εκλογή αντιπροσώπων.
- 4.** Καθιέρωση συλλογικής δομής και ηγεσίας στα όργανα της Ομοσπονδίας και των Σωματείων.
- 5.** Θεσμοθέτηση ενιαίων διατάξεων για την εκκαθάριση των μητρώων μελών των πρωτοβάθμιων Σωματείων (όριο θαλάσσιας υπηρεσίας - χρονικό πλαίσιο οικονομικής τακτοποίησης - χρόνος απομάκρυνσης από το επάγγελμα). Οι διατάξεις αυτές κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να αποφεύγονται οι διπλοψηφίες, διπλοεγγραφές, συμμετοχή συνταξιούχων, η απομάκρυνση από το επάγγελμα (π.χ καθηγητές, υπάλληλοι, στελέχη εταιριών κ.λπ).
- 6.** Να θεσπιστούν τα δικαιώματα της μειοψηφίας τόσο στην Ομοσπονδία όσο και στις πρωτοβάθμιες Ενώσεις (για σύγκληση συνεδρίων - Γενικών Συνελεύσεων - Διοικητικών Συμβουλίων).

**7.** Να κατοχυρωθεί σε όλες τις ΣΣΕ η εθελοντική καταβολή των συνδρομών και η απόδοση απευθείας στα πρωτοβάθμια Σωματεία, τα οποία στην συνέχεια να αποδίδουν τις εισφορές τους προς την Ομοσπονδία με βάση τα ψηφίσαντα μέλη τους.

**8.** Να καταργηθεί το σύνολο της σημερινής Ναυτικής νομοθεσίας η οποία είναι βαθύτατα αντιδημοκρατική, αναχρονιστική και αυταρχική σε ότι αφορά τα δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ναυτεργατών. Να θεσπιστεί ένα σύγχρονο δημοκρατικό θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο ναυτικής νομοθεσίας που θα σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα των Ναυτεργατών, θα τα κατοχυρώνει όπως επίσης και την ελεύθερη και ανεμπόδιστη συνδικαλιστική δράση. Στο πλαίσιο αυτό να ενσωματωθούν διεθνείς συμβάσεις, διατάξεις και ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν πλήρως τα δικαιώματα των Ναυτεργατών αλλά και του Ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος.

### **Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ με αφορμή την διεξαγωγή στις 23-24 Νοέμβρη 2017 του νόθου Συνεδρίου της ΠΝΟ πραγματοποιεί τις παρακάτω αγωνιστικές δράσεις:**

- 1.** Κατάληψη των γραφείων της ΠΝΟ.
- 2.** Πανελλαδική εξόρμηση με συσκέψεις στις 22 έως 24/11/2017 στα καράβια σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας μας.
- 3.** Ανάλογη καμπάνια θα γίνει σε διάφορα στέκια των Ναυτεργατών στον Πειραιά.
- 4.** Παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΕΝ στις 22/11/2017.
- 5.** Ενημέρωση των Συνδικάτων όλης της χώρας μας καθώς και των πολιτικών κομμάτων.

Η κατάληψη των γραφείων της ΠΝΟ η οποία γίνεται εν όψει του 29ου Συνεδρίου της, έχει ως σκοπό να καταδείξει την εντονότατη διαμαρτυρία των Ναυτεργατών για το αντιδημοκρατικό νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στο Ναυτεργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και στο Ναυτικό επάγγελμα. Επίσης να καταστήσει πανελλαδικά γνωστό αυτό το απαρχαιωμένο αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο και να καλέσει τους Ναυτεργάτες να κάνουν δική τους υπόθεση την πάλη για τον εκδημοκρατισμό και εκσυγχρονισμό της Ναυτικής νομοθεσίας και του συνδικαλιστικού κινήματος που αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την ανάκαμψη, την ανασυγκρότηση και την αντεπίθεση του Ναυτεργατικού κινήματος προκειμένου αυτό να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την συντονισμένη επίθεση κυβέρνησης - εφοπλιστών, για την υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων τόσο των εν ενεργεία όσο και των συνταξιούχων Ναυτεργατών.

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ καλεί τα μέλη της και ευρύτερα τους Ναυτεργάτες να στηρίξουν με όλες τις δυνάμεις τους τον αγώνα της ΠΕΝΕΝ για τον εκδημοκρατισμό του Ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος για να ανοίξει ο δρόμος για την ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

**Πειραιάς 22/11/2017**

### **Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ**

**Υ.Γ.** Όσο διάστημα διαρκέσει η κατάληψη των γραφείων της ΠΝΟ, δεν θα λειτουργήσει καμιά υπηρεσία της.