



Συμβολική κατάληψη στα γραφεία του Άκτωρα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε η Αντιεξουσιαστική Κίνηση Θεσσαλονίκης, ενόψει της εκδίκασης στο ΣΤΕ της προσφυγής της Ελληνικός Χρυσός ενάντια στην απόφαση ανάκλησης αδειών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η ανακοίνωση της ΑΚ αναφέρει:

**Οι κοινωνικοί αγώνες δεν έχουν ημερομηνία λήξης ...
...στο βουνό θα δοθούν οι λύσεις!**

Στην ΒΑ Χαλκιδική ο πολύχρονος αγώνας ενάντια στα μεταλλεία χρυσού, που πήρε χαρακτηριστικά τοπικής εξέγερσης των αγωνιζόμενων κατά των δυνάμεων καταστολής αλλά και κατά των τοπικών αρχών, ανέδειξε σε όλη την έκταση το ζήτημα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά και τη δύναμη της αντίστασης, όταν αυτή περνάει στα χέρια των πολιτών. Η Καναδικών συμφερόντων εταιρία El Dorado Gold που ασχολείτο με τις εξορύξεις με την σκανδαλώδη συνδρομή του Ελληνικού κράτους αλλά και της μεγαλύτερης Ελληνικής κατασκευαστικής εταιρίας ΑΚΤΩΡ, αποφάσισαν να βάλουν τέλος σε μία περιοχή με αρχέγονα δάση, με πλούσια κτηνοτροφία, μελισσοκομία, γεωργία, με πανέμορφες παραλίες (με ήπια τουριστική δραστηριότητα) και αστείρευτους υδάτινους πόρους. Τα σχέδιά τους φυσικά, δεν περιορίζονται στην Χαλκιδική, αλλά επεκτείνονται σε όλη την Μακεδονία και την Θράκη όπου έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα χρυσού. Η μέθοδος της κυάνωσης που ακολουθεί η εταιρία στα έργα της σε όλο τον κόσμο δεν αφήνει κανένα περιθώριο για το τί συμβαίνει ήδη και τί πρόκειται να συμβεί στην περιοχή: εξαφάνιση χιλιάδων στρεμμάτων δάσους και μετατροπή του βουνού σε κρανίου τόπο / πνευμονικές ασθένειες από την τοξική σκόνη που μεταφέρεται σε απόσταση χιλιομέτρων / δηλητηρίαση εδάφους με τη συσσώρευση τοξικών αποβλήτων / αποστράγγιση του βουνού, που θα καταστήσει την περιοχή «άνυδρη» / ολοσχερή καταστροφή τοπικών οικοσυστημάτων / εξάλειψη τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων / μετεγκατάσταση χωριών / τοξική ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών.

Το φαραωνικό έργο της πιο μεγάλης οικολογικής καταστροφής στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να προχωρήσει χωρίς την σκληρή καταστολή, αναδεικνύοντας μία άλλη βαριά βιομηχανία, την βιομηχανία των διώξεων. Αυτή την στιγμή διώκονται πάνω από 460 κάτοικοι και αλληλέγγυοι από τους οποίους πολλοί, με βαριά κακουργήματα.

**Όμως υπάρχει κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχάσουν ποτέ...
...Την ιστορία των αγώνων για ελευθερία τη γράφουν τα κινήματα**

Η κυβέρνηση εξαγγέλλοντας την αναστολή των εργασιών στις Σκουριές, ένωσε την ανάσα της πηγαίας δυναμικής των από κάτω σε μια εκ νέου προσπάθεια να μετατρέψει τις κινηματικές διαδικασίες σε κοινοβουλευτικές. Ήταν το τελευταίο χαρτί που της απέμενε προκειμένου να αντιπαρέλθει τα αδιέξοδα του κυβερνητισμού και τον αιφνιδιασμό του ΟΧΙ. Η εξαγγελία της κυβέρνησης δεν αμφισβητεί την ανάπτυξη και την κυριαρχία του κεφαλαίου πάνω σε αυτήν αλλά τους τρόπους της, δίνοντας τη δυνατότητα στην El Dorado για ελιγμούς και αναπροσαρμογές μάλιστα σε ορίζοντα ενός χρόνου. Ας μην τρέφουν ψευδαισθήσεις. Το κίνημα δεν πρόκειται να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω και το απέδειξε. Ύστερα από μια περίοδο καμπίς, ως απόρροια της ελπίδας και των υποσχέσεων για μια θεσμική διευθέτηση, έδειξε πως είναι ζωντανό γράφοντας μια ακόμη σελίδα στην ιστορία των κινήματων παρά την παύση εργασιών της εταιρίας. Αποτύπωμα αυτής της κινηματικής ανάκαμψης ήταν η πορεία στις 23 Αυγούστου που έφτασε μέχρι το εργοτάξιο εξόρυξης στις Σκουριές. Το διεθνές αντιεξουσιαστικό δίκτυο Beyond Europe, επιτροπές κατοίκων αλλά και πλήθος αλληλέγγυων από όλη την Ευρώπη, βρέθηκαν στον βουνό ως οργανικά κομμάτια του antigold κινήματος δείχνοντας πως η μοναδική διέξοδος από την λογική της ανάθεσης είναι η χάραξη μια νέας προοπτικής και η ανάδυση ενός νέου κινήματος πάνω στον τάφο της El Dorado.

Ή ο αγώνας και η λύση στα χέρια της αντιστεκόμενης κοινωνίας, ή η ανανέωση του καταστροφικού

κύκλου της μεσολάβησης.

Από την άλλη μεριά, η εταιρία νιώθοντας εγκλωβισμένη και πιεσμένη από πολλές κατευθύνσεις κατέφυγε στο γνωστό της σχέδιο, τους 50.000 εργαζόμενους και το ΣΤΕ. Αντιλαμβανόμενη το προεκλογικό κλίμα εκείνης της περιόδου αλλά και διεκδικώντας την κυριαρχία της στην περιοχή, χρησιμοποίησε τους εθελόδουλους εργαζόμενους της μέσω της παύσης κάθε εργασίας της, στα μεταλλεία της περιοχής. Οπότε βιώσαμε από την Χαλκιδική μέχρι την Αθήνα όσο και στα σπίτια μας μέσα από τα ΜΜΕ να διεξάγεται ο μεγαλύτερος κοινωνικός αγώνας των τελευταίων δεκαετιών. Οι εργαζόμενοι, όντας οι μόνοι προνομιούχοι αυτής της ιστορίας, ξεκίνησαν έναν από τους πιο καλοστημένους εργατικούς αγώνες στα Ελληνικά δεδομένα. Για πρώτη φορά πραγματικά, βλέπουμε σε όλα τα κανάλια να διαφημίζεται για τόση ώρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ένας εργατικός αγώνας και αυτό να συμβαίνει για μέρες. Φαίνεται πως όταν ταυτίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων με αυτά των πολυεθνικών και όταν μάλιστα πρόκειται για εξορύξεις χρυσού είναι σαν τα χρυσά ρολόγια, καλοδιαφημίζονται.

Τον φραγμό της σιωπής για το τί συμβαίνει στις σκουριές, μέσα από τις τηλεοράσεις, έσπασε η εκπομπή Αντιδραστήριο (Δρω - Αντιδρώ), η οποία κρατώντας το πνεύμα της αγωνιζόμενης και αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ3 ανέδειξε τον αγώνα ενάντια στον χρυσό θάνατο μέσα από την ΕΡΤ3 Α.Ε. αποδεικνύοντας πως το βίωμα της αυτοοργάνωσης είναι δυνατότερο από την κάθετη διοίκηση και η ελευθερία της έκφρασης και των κινημάτων δυνατότερη από τις απειλές και τον φόβο. Είναι απόλυτα δικαιολογημένος ο τρόμος Ελλάκτωρ - Μπόμπολα και Eldorado Gold, κάθε φορά που έρχονται στο φως της κοινής γνώμης στοιχεία από την εγκληματική τους δράση. Η κοινωνία συσπειρώνεται διαρκώς γύρω απ' το δίκαιο αγώνα ενάντια στην φύση τη λεηλασία και τα διλήμματα των εργαζομένων αμβλύνονται διαρκώς, τείνοντας εις βάρος των καταπατητών. Το βουνό που ρημάζουν καθημερινά, σύντομα ορθώνεται και πάλι ως εφιάλτης για να τους πλακώσει. Ο εμφυλιοπολεμικός διχασμός που προξένησαν στις τοπικές κοινωνίες, κρατώντας τες όλα αυτά τα χρόνια στην άγνοια και το σκοτάδι με το ψεύδος και τις «χρυσές» υποσχέσεις - αυταπάτες (για μια χούφτα αργύρια), έρχεται σύντομα σαν χείμαρρος απ' τα καθάρια νερά του Κάκκαβου που ξεζουμίζουν, να τους απομακρύνει διαπαντός.

Βέβαια δεν ξεχνάμε πως όλο το τελευταίο διάστημα η εταιρία όποτε κατέφευγε στο ΣΤΕ, αυτό, την δικαίωνε. Για εμάς οι αγώνες για την γη και την ελευθερία δεν είναι ούτε νόμιμοι ούτε παράνομοι, είναι δίκαιοι. Αυτό το δίκαιο καλούνται τόσο οι κάτοικοι της Β.Α. Χαλκιδικής όσο και χιλιάδες συμμετοχοί σε αυτόν τον αγώνα, πλέον από όλο τον κόσμο, να το υπερασπιστούν μέχρι τέλους. Η ιστορία απέδειξε περίτρανα στο κίνημα, τόσο τους κινδύνους όσο και τους δρόμους αντίστασης που το περιμένουν...

Η υπέρμετρη χρήση του καθεστώτος παρανομίας της εταιρίας και η λαγνεία της προσφυγής στους θεσμούς και στα δικαστήρια όλης της γης, απέδειξαν πως αυτοί οι δρόμοι, αν τους βαδίζεις μονόπλευρα, δεν οδηγούν πουθενά αλλού, παρά μονάχα στο χείλος του γκρεμού. Είτε η εταιρία είναι παράνομη, είτε είναι νόμιμη, ο αγώνας για τη γη και την ελευθερία, δεν μπορεί παρά να είναι δίκαιος και αναγκαίος, με όλα τα μέσα για την προστασία της ζωής και της φύσης.

Δε μένει άλλος δρόμος πέρα από την απομυθοποίηση της ανάθεσης και των υποσχέσεών της για αποτελεσματική και οριστική λύση του προβλήματος, η οποία και κλείνει τον κύκλο της. Η αναμονή για θεσμική λύση κατέδειξε πως ο αδιαμεσολάβητος αγώνας είναι ο μόνος δρόμος για τη νίκη του κινήματος ενάντια στην εξόρυξη. Για εμάς το νόημα της ζωής είναι ο διεθνής κοινός τόπος των αγώνων για την απελευθέρωση των ανθρώπων από την τυραννία του αδηφάγου καπιταλισμού και την ηγεμονία του κράτους και των αφεντικών.

Για μας οι Σκουριές είναι και θα είναι το σύμβολο αλλά και το βίωμα ενός αγώνα για τη γη και την ελευθερία και δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω μέχρι:

• **Τον αποχαρκτηρισμό της περιοχής από μεταλλευτική και την οριστική εκδίωξη της**

Eldorado Gold

- Τον περιορισμό της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην πρότερη κατάσταση και την σταδιακή μείωσή της μέχρι τον τερματισμό της, προσδιορισμένο χρονικά.
- Την ελεύθερη πρόσβαση στο βουνό χωρίς συρματοπλέγματα, σεκιουριτάδες και αστυνομία, για την αναγέννηση των Σκουριών.
- Την άμεση παύση των διώξεων χωρίς καμιά εξαίρεση — και την καταστροφή της τράπεζας γενετικού υλικού και προσωπικών δεδομένων (φωτογραφιών και αποτυπωμάτων)
- Όλη η εξουσία στις τοπικές συνελεύσεις για το παρόν και το μέλλον της περιοχής

ΥΓ: Ραντεβού ξανά στο Κάκκαβο...

Αντιεξουσιαστική Κίνηση Θεσσαλονίκης