



ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ 27 ΜΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 12 Μ.Μ.

ΣΠΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ -ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

Εδώ κι ένα χρόνο η ελληνική κοινωνία ζει το πιο παρατεταμένο και σκληρό lockdown για να διασώσει την πιο αυταρχική κυβέρνηση της μεταπολίτευσης που αξιοποιώντας την πανδημία ως ευκαιρία, εκχώρησε όλο τον κοινωνικό πλούτο στα ιδιωτικά συμφέροντα και πέρασε τα πιο αντιδημοκρατικά και εκτρωματικά νομοσχέδια με την κοινωνία στο γύψο!

Μας εμπάζουν! Τα lockdown είναι μόνο για μας, για να μην μιλάμε, να μην οργανώνουμε αντιστάσεις απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε στην υγεία μας, στην παιδεία, στο εισόδημα μας, στο δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία! Μας θέλουν με κλειστό το στόμα, υποταγμένους στο ζυγό που επιβάλλουν όλοι αυτοί που είδαν τα κέρδη τους να εκτινάσσονται στην πανδημία. Εξαπολύουν αστυνομική τρομοκρατία στη δουλειά, στην εκπαίδευση, στις γειτονιές και τις πλατείες! Το δόγμα νόμος και τάξη γίνεται γίνεται πράξη: «βούλωσέ το, φάε ξύλο και πες μας κι ευχαριστώ».

- Χτυπάνε στο ψαχνό και συκοφαντούν τους αγώνες, τους εργαζόμενους και τη νεολαία

- Συλλαμβάνουν ανυποψίαστους μαθητές στο σωρό και τους φορτώνουν κακουργήματα!
- Ξυλοκοπούν άγρια και βασανίζουν τη νεολαία που ζητά να πάρει πίσω την κλεμμένη ζωή της!
- Ρουφιανεύουν επίσημα νέους που αγωνίζονται και επαναφέρουν το φακέλωμα και τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων!
- Στους δρόμους παρελαύνουν αύρες, ΜΑΤ, ΔΕΛΤΑ και χτυπούν, τρομοκρατούν και βρίζουν όποιον σηκώνει κεφάλι στα σχέδιά τους.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! Η οργή και η αγανάκτηση της κοινωνίας και της νεολαίας απέναντι στην κρατική καταστολή και στο όργιο της αστυνομοκρατίας ξεχείλισε! Η κοινωνία ξαναβρήκε την κραυγή και ανέκτησε το βηματισμό της στους δρόμους και τις πλατείες της χώρας.

Οργανωμένα και αγωνιστικά απαντάμε στην επίθεση!

Θέλουμε γιατρούς και νοσοκομεία όχι άλλη αστυνομία

Λεφτά για άμεσο μαζικό εμβολιασμό

Επίταξη των ιδιωτικών νοσοκομείων

Δεν θα ανεχτούμε άλλη καταστολή κ συκοφάντηση των αγώνων μας

Διάλυση τώρα των τραμπούκων ΜΑΤ κ ΔΡΑΣΗ

ΟΡΘΩΝΟΥΜΕ ΤΕΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΗ, ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΤΟΠΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ