



**Να καταργηθεί τώρα η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας.  
Σύνορα ανοιχτά για τους κατατρεγμένους.  
Άσυλο σε όλους τους πρόσφυγες - μετανάστες.  
Έξω από ΝΑΤΟ - ΕΕ. Να σταματήσουν οι πόλεμοι  
και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.  
Κλείνει τη μια μετά την άλλη τις «εκκρεμότητες»  
της με την κοινωνία η κυβέρνηση.**

Αφού μας φόρτωσε με το 3ο και 4ο μνημόνιο, αφού παρέδωσε τη διαχείριση των δημοσιοοικονομικών της χώρας και τη δημόσια περιουσία στους δανειστές (με «καθρεφτάκι για τους ιθαγενείς» την συζήτηση περί «ελάφρυνσης» του χρέους), ήρθε η ώρα να κλείσει τους λογαριασμούς της με τους χιλιάδες πρόσφυγες που αρνούμενοι να κλειστούν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης συνεχίζουν να διεκδικούν το άνοιγμα των συνόρων.

Ενώ ο Τσίπρας στην Τουρκία συνεχίζει να παζαρεύει τις απελάσεις, ξεκίνησε σήμερα η επιχείρηση εκκένωσης της Ειδομένης και η μεταφορά των 8.500 προσφύγων σε «οργανωμένους» κατά την κυβέρνηση χώρους φιλοξενίας, που δεν είναι τίποτα άλλο από εγκαταλελειμμένα εργοστάσια και αποθήκες.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η όλη επιχείρηση θα γίνει χωρίς «βία», με την πειθώ. Ας δούμε τα «επιχειρήματα» της κυβερνητικής πειθούς. Απομάκρυνση και απαγόρευση προσέγγισης κάθε πιθανού μάρτυρα από την περιοχή (δημοσιογράφοι, αλληλέγγυοι, ακόμα και οι τοπικές δημοτικές αρχές). Μεταφορά ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων ακόμα και ελικοπτερου για την κατόπτευση της επιχείρησης. Εγκατάλειψη των προσφύγων στο έλεος των καιρικών συνθηκών, στην πείνα και τις αρρώστιες. Ενίσχυση της αστυνομικής φρούρησης των «χώρων φιλοξενίας» για την περίπτωση που οι πρόσφυγες θα αντιδράσουν στον εγκλεισμό τους σ' αυτά τα μπουντρούμια.

Η κυβέρνηση, συνοπογράφοντας τη συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας μετατρέπει τη χώρα μας από τη μια σε αποθήκη ανθρώπων που δεν θέλουν να παραμείνουν εδώ, κι από την άλλη σε διακινητή προσφύγων προς την Τουρκία, παραβιάζοντας Διεθνείς Συνθήκες και το Διεθνές δίκαιο προστασίας των προσφύγων. Έκτοτε προσπαθεί όσο μπορεί να κάνει το βίο αβίωτο σε χιλιάδες ανθρώπους, στον Πειραιά, στην Ειδομένη αλλά και στα υπόλοιπα στρατόπεδα συγκέντρωσης και Hot Spot σε όλη τη χώρα. Στα μεν στρατόπεδα, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχει συγκεντρώσει και αναγκάσει χιλιάδες πρόσφυγες να ζουν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες, πολύ χειρότερα κι από αιχμαλώτους πολέμου, μακριά από πόλεις, μέσα στη βρωμιά και τη δυσωδία, σε χώρους που δεν πληρούν καν στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής (μια επίσκεψη στο Σχιστό θα πείσει τον οποιονδήποτε), μακριά από τους αλληλέγγυους, τα σωματεία, τις συλλογικότητες. Εσκεμμένα ακόμα σε πιο άθλιες συνθήκες, χωρίς καμιά κρατική μέριμνα, διαβιούν και χιλιάδες άνθρωποι που επιμένουν να παραμένουν στον Πειραιά και την Ειδομένη, περιμένοντας την ευκαιρία να περάσουν τα σύνορα ή απλά αρνούμενοι την απομόνωση των στρατοπέδων.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ απαιτεί από την Κυβέρνηση να μην ασκήσει καμιά μορφή βίας κατά των προσφύγων της Ειδομένης. Οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται όσο και κάθε άνθρωπος να συνεχίσουν τον αγώνα τους για άνοιγμα των συνόρων. Όλοι οι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, μέσα στον ιστό των πόλεων, να τους δοθεί άσυλο και να μετεγκατασταθούν άμεσα στις χώρες που επιθυμούν. Να σταματήσουν οι απορρίψεις των αιτήσεων ασύλου και οι απελάσεις με το επιχειρήμα ότι η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα και να σταματήσει πάραυτα την επαναπροώθηση των προσφύγων σε αυτήν. Να δοθεί σε όλους τους πρόσφυγες η δυνατότητα να αποκτήσουν κάρτα εργασίας για ισότιμες εργασιακές σχέσεις και πλήρη δικαιώματα σε καθεστώς ισοτιμίας. Να καταργηθεί η επαίσχυντη συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας

Πρώτα και κύρια να φύγει το NATO από το Αιγαίο και η χώρα μας από το NATO, το οποίο είναι διαρκές εργαλείο πολέμου, που απειλεί την ειρήνη σε όλη την περιοχή της Μεσογείου. Να κλείσει η Ελλάδα τις βάσεις του NATO που αποτελούν βάσεις εξόρμησης των ιμπεριαλιστών εναντίον όλων των λαών της περιοχής, του δικού μας συμπεριλαμβανομένου. Να αποσύρει όλα τα εκστρατευτικά σώματα που διατηρεί στις εμπόλεμες περιοχές και να αποτελέσει η χώρα μας εστία ειρήνης και φιλίας για όλους τους γειτονικούς λαούς. Να σταματήσουν οι πόλεμοι και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις - αιτία ξεριζωμού εκατομμυρίων ανθρώπων από τις εστίες τους, θανάτων, πείνας και δυστυχίας.

Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα ήταν, είναι και θα είναι αλληλέγγυα στους πρόσφυγες και όλοι μαζί θα παλέψουμε για τον τερματισμό των πολέμων και για την αντικαπιταλιστική ανατροπή της επίθεσης που δέχεται ο εργαζόμενος λαός σε όλο τον κόσμο. Η διεθνιστική ενότητα των λαών θα ανατρέψει τα σχέδια των κεφαλαιοκρατών και θα ανοίξει το δρόμο για την σοσιαλιστική και κομμουνιστική προοπτική.

**ΑΝΤΑΡΣΙΑ**