



ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ

Πρωτοβουλία για ένα Πολύμορφο κίνημα στην Ψυχική Υγεία

Απαιτούμε να σταματήσει άμεσα η αστυνομική εισβολή στην Κοινότητα των Προσφυγικών. Η υπεράσπισή της πρέπει να είναι υπόθεση όλων μας.

Εδώ και τρεις μέρες έχει και πάλι ξεκινήσει από την αστυνομία (ΟΠΚΕ και ΔΡΑΣΗ) η, για μια ακόμη φορά, τελείως απρόκλητη, αλλά από μακρού σχεδιαζόμενη επίθεση στην κοινότητα των κατελημμένων Προσφυγικών, με συλλήψεις μελών της κατάληψης στη βάση κατασκευασμένων κατηγοριών. Με ρίψεις δακρυγόνων και «κρότου λάμψης» πάνω σε παιδιά και δίπλα ακριβώς από το νοσοκομείο Αγ. Σάββας, με ό,τι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει και για τους εκεί νοσηλευόμενους. Με το να προαναγγέλλουν την αναζήτηση ακόμα 70 «υπόπτων»(!) για να τους συλλάβουν.

Η αστυνομία, ξανά υπό τον Χρυσοχοϊδή, δείχνει την αμετάκλητα βάρβαρη και εγκληματική λειτουργία και αποστολή της, που δεν διστάζει να θέσει σε κίνδυνο ζωές προκειμένου να υλοποιηθεί η «διπλή ανάπλαση» και ο λεγόμενος «εξευγενισμός» προς όφελος γνωστών κερδοσκοπικών συμφερόντων, με το μηδαμινό γι' αυτούς κόστος της κοινωνικής εξόντωσης των πολλών που έχουν καταφύγει εκεί και είναι υπό την προστασία της Κοινότητας. Όλων αυτών που οι διαχρονικές πολιτικές της κυρίαρχης εξουσίας (που έχει οδηγήσει στα άκρα η Νέα Δημοκρατία) τους έχουν σπρώξει να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, αστεγίας, αδυναμίας πρόσβασης στις υπηρεσίες Υγείας, αλλά και Παιδείας, ενώ άτομα με προσφυγική ιδιότητα, ακόμα κι αν πάρουν άσυλο, είναι πεταγμένα στο δρόμο.

Είναι εδώ που πλήθος ατόμων, ντόπιοι και ξένοι, που αυτοί που κυβερνούν τους έχουν οδηγήσει στην πλήρη κοινωνική και υπαρξιακή εκμηδένιση, βρίσκουν, σ' αυτή την Κοινότητα, την στέγη/κατοικία που δεν είχαν, το φαγητό και τα ρούχα που πουθενά δεν τους προσφέρονται, τη στήριξη για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, καθώς και σε νομική βοήθεια (πχ, για τους αιτούντες άσυλο και άλλα), την μέριμνα για την πρόσβαση όλων των παιδιών (ντόπιων και προσφυγόπουλων) στο σχολείο (με ταυτόχρονη την λειτουργία παιδικού στεκιού, σχεδόν καθημερινής ενισχυτικής διδασκαλίας και δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης μέσα στην κοινότητα) και, φυσικά, τη «ζεστασιά», πέρα από αυτή του σπιτιού, κυρίως της κοινωνικής πλαισίωσης, της σχέσης, της στήριξης.

Η παρέμβαση που κάνουμε ως Πρωτοβουλία 'Ψ' εδώ και τέσσερα περίπου χρόνια για τις ανάγκες ψυχικής υγείας, αλλά και, ευρύτερα κοινωνικοπρονοιακού χαρακτήρα, στην Κοινότητα των Προσφυγικών δεν θα είχε τα αποτελέσματα που έχει χωρίς την ενεργό συμμετοχή και φροντίδα των μελών της Κοινότητας.

Η εκ νέου περικύκλωση από την αστυνομία και η κλιμάκωση των απρόκλητων επιθέσεων από αυτά τα ασύδοτα αστυνομικά σώματα είναι, για μια ακόμη φορά, προμήνυμα «αυτού που έρχεται». Πρόκειται για ένα κοινωνικό έγκλημα η έκταση του οποίου είναι απρόβλεπτη, αρκεί να σκεφτεί κανείς τους ανθρώπους που ζουν εκεί, που, πεταγμένοι από το κυρίαρχο σύστημα ως 'κοινωνικά απορρίμματα', βρήκαν εκεί τη στοιχειώδη φροντίδα. Τι θα απογίνουν; Πολλών η ζωή θα είναι σε άμεσο κίνδυνο αν δεν έχουν την δέουσα φροντίδα, αυτή που μόνο στα Προσφυγικά έχουν.

Απαιτούμε να σταματήσει άμεσα η αστυνομική εισβολή στην Κοινότητα των Προσφυγικών. Η υπεράσπισή της πρέπει να είναι υπόθεση όλων μας.

21/6/2024

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ