



170% αύξηση κερδών 30 εισηγμένων  
στο χρηματιστήριο το πρώτο τρίμηνο  
2023

Ίσως δεν υπάρχει μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο σήμερα στην Ελλάδα της φοροληλασίας των εργαζομένων, από το να ζητήσει κάποιος δραστική αύξηση της φορολογίας του κεφαλαίου, μεγάλη φορολόγηση επί των κερδών. Πολύ περισσότερο να συ-ζητήσει πλήγμα στα ίδια τα κέρδη, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα των μικρών μισθών, της εντατικοποίησης της εργασίας και των ανύπαρκτων μέτρων ασφαλείας, που οδηγούν σε εργοδοτικά εγκλήματα, όπως πρόσφατα στη **Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη**.

Ακόμα κι όταν τόλμησαν εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να μιλήσουν για κάποια απειροελάχιστη φορολόγηση στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες δέχθηκαν μπαράζ επιθέσεων από συστημικά ΜΜΕ και τον συρφετό της ΝΔ, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε άτακτη αναδίπλωση πως εννοούν **μόνο στα μερίσματα και στα υπερκέρδη**, και μόνο για **συγκεκριμένες εταιρείες** (π.χ. ενέργειας).

Αποκορύφωμα, η θλιβερή πρόταση **Τσίπρα να πάνε μαζί με τον Μητσοτάκη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους** για να κοστολογηθούν τα προγράμματα ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, για να διακριβωθεί εάν αυτά είναι **εντός της δημοσιονομικής σταθερότητας της ΕΕ και της κερδοφορίας του κεφαλαίου!**

Με τέτοια ψοφοδεή «**αντιπολίτευση**» η **ΝΔ** μπορεί να εμφανίζεται ως **ο πιο αυθεντικός και σταθερός εκφραστής** της αντιλαϊκής πολιτικής του κεφαλαίου.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ήρθε η (προαιρετική) δημοσίευση των κερδών του πρώτου τριμήνου του 2023 30 εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (από τις 151) που δείχνει πως το κερδοσκοπικό πάρτι του 2022 (300% αύξηση σε σχέση με το 2021) συνεχίζεται: **Το πρώτο τρίμηνο φέτος η συνολική κερδοφορία των 30 εισηγμένων εκτινάχθηκε ακόμα 169,1%** σε σχέση με το φουσκωμένο 2022 και ανήλθε σε **1,064 δισ. ευρώ έναντι 395,4 εκατ. ευρώ** που ήταν η αντίστοιχη περσινή κερδοφορία τους!

Η «κρεατομηχανή» των κερδών δουλεύει εξαιρετικά για τις ισχυρές εταιρείες του ελληνικού καπιταλισμού και το πολιτικό σύστημα δεν τολμά να μιλήσει για τα κέρδη τους, ενώ η ρεφορμιστική Αριστερά ψελλίζει μόνο διεκδικήσεις επιβίωσης...

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί σε **μαχητικούς αγώνες για κρατικοποιήσεις χωρίς αποζημίωση και με εργατικό έλεγχο** σε όλες τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στα σούπερ μάρκετ και στις τράπεζες, για μείωση της φορολογίας στους εργαζόμενους με μεγάλη αύξηση του αφορολόγητου ορίου, **κατάργηση του ΦΠΑ** στα είδη καθημερινότητας και μείωση στα υπόλοιπα (2,8 δισ. είναι μόνο ο ΦΠΑ στα τρόφιμα, και ο ισχυρισμός πως η μείωσή του δεν θα περάσει στο ράφι είναι απόδειξη της αισχροκέρδειας του συστήματος, που μπορεί να απαντήσει η κρατικοποίηση κι ο εργατικός έλεγχος), κατάργηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και εφαρμογή φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, για δραστική φορολογία στο κεφάλαιο, στα κέρδη του και τον συγκεντρωμένο πλούτο, με κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών για τις μεγάλες επιχειρήσεις (πρώτα από όλα για τους εφοπλιστές), καθώς και κλείσιμο των «παραθύρων» με τις offshore, τους φορολογικούς παραδείσους κλπ.

Για να πάψουν να πληρώνουν φόρους κυρίως οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα και να φοροδιαφεύγει συστηματικά το κεφάλαιο.

Για να πάρουν οι εργαζόμενοι τα κέρδη των καπιταλιστών, τον κλεμμένο πλούτο που οι εργαζόμενοι

παράγουν. Για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τα μεροκάματα με **Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για να ζούμε αξιοπρεπώς** από τη δουλειά μας, για να χάσει κέρδη το κεφάλαιο, στην προοπτική της πλήρους κατάργησης της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης.

**ΑΝΤΑΡΣΥΑ**