

Τρίτη 24/8/2021, 7μμ, Λευκός Πύργος



Οι καταστροφικές πυρκαγιές είναι αποτέλεσμα της χρεοκοπημένης αντιλαϊκής πολιτικής της ΝΔ και των συμφερόντων που στηρίζει

Οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Βαρυμπόμπη, στην Εύβοια, Ηλεία, Χαλκιδική, Μάνη, Κω, Ρόδο, Αίγιο κ.α., καταγράφονται σαν ένα ακόμα έγκλημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Προκαλεί την κοινωνία το θράσος της κυβέρνησης και το γεγονός ότι την στιγμή που ο κόσμος πάλευε αβοήθητος να σώσει τη ζωή του και το σπίτι του, ακούγονταν δηλώσεις ότι «ήταν προετοιμασμένη και έδρασε συντονισμένα και υποδειγματικά», ενώ οι ευθύνες αποδίδονταν στην κλιματική αλλαγή, στις υψηλές θερμοκρασίες και στους ισχυρούς ανέμους.

Αλλά είναι και καραμπινάτοι ψεύτες και υποκριτές.

Είναι υποκριτικό να κρύβεται η κυβέρνηση πίσω από την κλιματική αλλαγή. Το κύμα καύσωνα είναι το αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη, εξαιτίας των καταστροφικών προτεραιοτήτων του καπιταλισμού. Του συστήματος, δηλαδή, που υπηρετεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Στην πραγματικότητα, θυσιάζουν τις ζωές μας και τα δάση στο βωμό του κέρδους και των περικοπών. Οι καταστροφές από τις φωτιές είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής των περικοπών, των απολύσεων και των ιδιωτικοποιήσεων που διαλύουν κάθε δομή προστασίας και ταυτόχρονα της παράδοσης του περιβάλλοντος, με κορύφωμα το περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο Χατζηδάκη, στα αρπακτικά της αγοράς.

Οι προβλέψεις για παρατεταμένο καύσωνα ήταν γνωστές από την προηγούμενη βδομάδα. Η ταχύτητα του άνεμου όταν ξέσπασε η φωτιά στη Βαρυμπόμπη ήταν μόλις 2 μποφόρ και η φωτιά θα μπορούσε να έχει σβηστεί αμέσως με το ξεκίνημά της. Η κυβέρνηση, όμως, αντί να προετοιμαστεί για το αυτονόητο, δηλαδή να είναι σε επιφυλακή για να προστατέψει τις δασικές εκτάσεις και τους οικισμούς κοντά σ' αυτές, προτίμησε να μας δώσει συμβουλές να μην καταναλώνουμε άσκοπη ηλεκτρική ενέργεια και νερό, αφού έχει διαλύσει κάθε υπηρεσία πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.

Ο φετινός προϋπολογισμός προέβλεπε για την πυροσβεστική μόλις 1,7 εκατομμύρια ευρώ, από τα 17 εκατομμύρια που ζητούσαν οι υπηρεσίες της, την στιγμή που η κυβέρνηση δίνει 5 δισ. ευρώ για να αγοράσει πολεμικά αεροπλάνα και φρεγάτες. Η κυβέρνηση προτιμά μαχητικά Ραφάλ και φρεγάτες αντί για εναέρια μέσα πυρόσβεσης και υδροφόρα οχήματα. Σε μία χώρα που κάθε καλοκαίρι εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καίγονται, ο αριθμός των πυροσβεστών είναι μόλις 16.500 (με πάνω από 4.000 κενές οργανικές θέσεις) και από αυτούς, πάνω από 1.700 είναι εκτός επιχειρησιακού σχεδιασμού είτε γιατί εξυπηρετούν την πυροπροστασία των ιδιωτικών αεροδρομίων, είτε ακόμα και το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΥ. Ο μέσος όρος ηλικίας των πυροσβεστών ξεπερνάει τα 40 χρόνια ενώ κάθε καλοκαίρι προσλαμβάνονται εποχικοί πυροσβέστες που ενώ καλύπτουν “πάγιες και διαρκείς ανάγκες” (και αυτή) η κυβέρνηση αρνείται να τους μονιμοποιήσει.

Φυσικά ακούμε και πάλι τα “μπράβο” και τα “ζήτω” για το ηρωικό έργο των πυροσβεστών, όπως ακούγαμε και για τους υγειονομικούς λίγο καιρό πριν, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι συμβασιούχοι θα παραμείνουν συμβασιούχοι, οι μισθοί πείνας, μισθοί πείνας, ενώ σε ότι αφορά τα μέσα που τους παρέχονται τα περισσότερα οχήματα είναι παλιά και ακατάλληλα. Από τα 3.300 οχήματα (μόλις 1.950

υδροφόρα), το 40% είναι πάνω από 20 ετών και το 30% είναι από 10 έως 20 ετών. Και η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν για την αστυνομία, μόνο εντός του 2020, υλοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα, με την παραλαβή 1.453 νέων οχημάτων, με την Ελλάδα να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της λίστας των χωρών της ΕΕ με πάνω από 500 αστυνομικούς ανά 100.000 κατοίκους.

Όση ζημιά προκαλούν οι περικοπές, άλλη τόση προκαλούν και οι ιδιωτικοποιήσεις. Η “απελευθέρωση της ενέργειας” φέρνει και τον κίνδυνο ενός black out. Οι διαβόητες βιομηχανικές ΑΠΕ, οι ανεμογεννήτριες που καταστρέφουν τις βουνοκορφές, δεν μπορούν να καλύψουν παρά μόνο το 5% της ζήτησης. Και το Χρηματιστήριο Ενέργειας όπου τζογάρεται πια η αγορά ρεύματος μπορεί να σημάνει αύξηση μέχρι και 70% στα τιμολόγια.

Για άλλη μία φορά, οι ζωές των προσφύγων δεν μετράνε για την κυβέρνηση. Ο ρατσιστής υπουργός Μετανάστευσης, Μηταράκης, χλευάζει όσους ζητάνε την εκκένωση του ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυδαλέζας, την ίδια στιγμή που η φωτιά απειλούσε τη ζωή 2000 προσφύγων που κρατούνται εκεί και το μόνο τους “λάθος” είναι ότι δεν έχουν χαρτιά.

Η ευρύτερη περιοχή Βαρυμπόμπης - Κρουονερίου αποτελεί «μαγνήτη για την προσέλκυση επενδύσεων» εξαιτίας της αξιοποίησης, από το Υπουργείο Πολιτισμού, των πρώην βασιλικών κτημάτων στο Τατόι. Για τη διαχείριση του έργου θα συσταθεί Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, η οποία θα προετοιμάσει και τις συμβάσεις παραχώρησης. Ο προϋπολογισμός εκτιμάται στα 97-130 εκατ. ευρώ, με το υπουργείο Πολιτισμού να έχει αιτηθεί τα 49 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα υπόλοιπα θα αναζητηθούν με τη συνεργασία Δημοσίου και ιδιωτών. Πλήθος δημοσιευμάτων από φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ γράφανε για μνηστήρες που «σκανάρουν» τις γύρω εκτάσεις και διερευνούν τις δυνατότητες αξιοποίησής τους. Το πρόβλημα ήταν ότι μεγάλο τμήμα των εκτάσεων είναι δασικό. Αλλά ο νόμος Χατζηδάκη φρόντισε ώστε οι καμένες εκτάσεις να μην κρίνονται αμέσως αναδασωτέες αλλά αυτό να γίνεται με προϋποθέσεις όταν μάλιστα δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα και οι δασικοί χάρτες.

Απέναντι στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη που δεν δίνει δεκάρα για τις ζωές και την υγεία των απλών ανθρώπων, που «έχει κουραστεί να ακούει ότι η λύση σε κάθε πρόβλημα είναι παραπάνω προσλήψεις», που οι νόμοι της είναι η εύφλεκτη ύλη που καίει τα δάση για να τα παραδώσει στους “επενδυτές”, η μόνη λύση είναι οι αγώνες μας για να καταργηθούν οι περιβαλλοντοκτόνοι νόμοι, για μαζικές μόνιμες προσλήψεις η γενναία χρηματοδότηση σε δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση, σε υγεία, παιδεία, δήμους, πρόνοια, ασφάλιση και σε κάθε υπηρεσία που είναι κρίσιμη για τις ανάγκες της κοινωνίας. Και να κλιμακώσουμε αυτούς τους αγώνες για να τελειώνουμε με την εγκληματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το καταστροφικό σύστημα που υπηρετεί.

Πλήρης και άμεση αποζημίωση όλων των πληγέντων, των καταστροφών σε αγροτική και ζωική παραγωγή. Άμεση ενίσχυση από το κράτος για όσο διαρκούν οι συνέπειες των καταστροφών.

• **Άμεσα μέτρα αναδιοργάνωσης της πυροπροστασίας. Η πυροπροστασία είναι κοινωνικό αγαθό, ούτε σκέψη για ιδιωτικοποίηση. Ανασυγκρότηση της δασικής υπηρεσίας και πέρασμα της δασοπυρόσβεσης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όχι στο “Προστασίας του Πολίτη”. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην πυροσβεστική υπηρεσία και στις δασικές υπηρεσίες. Ανανέωση του εξοπλισμού της πυροσβεστικής, ειδικά σε οχήματα.**

• **Δαπάνες για την πυροπροστασία και τις κοινωνικές ανάγκες, όχι για τα αιματηρά πλεονάσματα και τους εξοπλισμούς - διαγραφή του χρέους. Να σταματήσει το τσεκούρωμα στις δαπάνες για την πυροπροστασία στο όνομα των μνημονιακών συμφωνιών, της δημοσιονομικής “πειθαρχίας” και των διάφορων μέτρων της ΕΕ**

• **Ολοκληρωμένη διαχείριση και συνολική προστασία των δασών, με αύξηση του κρατικού**

προϋπολογισμού για έργα πυροπροστασίας. Ενιαίος Φορέας Δασοπυρόσβεσης- Δασοπροστασίας με έμφαση στην πρόληψη.

· Να παρθούν μέτρα για να μην αλλάξει η χρήση γης στις καμένες δασικές περιοχές. Να προστατευθούν από τα επιχειρηματικά και εργολαβικά συμφέροντα. Πρόγραμμα ριζικής αναδάσωσης από το δημόσιο με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ