



Οικοδόμοι κι εργαζόμενοι στις κατασκευές!

Η επίθεση που δέχεται η εργατική τάξη είναι σφοδρή, συνολική, ολομέτωπη. Ανατρέπει τα όποια τελευταία δικαιώματα καταφέραμε να διατηρήσουμε από τον τυφώνα των αντεργατικών νόμων και πολιτικών της δεκαετίας που πέρασε και διαμορφώνει μια εντελώς νέα εργασιακή πραγματικότητα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της σύγχρονης καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Ο νόμος Χατζηδάκη εξαθλιώνει ακόμα περισσότερο τον μισθωτό, μετατρέποντάς τον σε «συνεργάτη» των αφεντικών, συνυπεύθυνο στις ζημιές και το κόστος, όμηρο στις ορέξεις και την ασυδοσία των εργοδοτών του. Επιβάλλει 10ωρα, απλήρωτες υπερωρίες και δουλειά την Κυριακή σε μια σειρά από κλάδους, ανάμεσά τους και την οικοδομή, νομιμοποιεί την ευελιξία, χτυπάει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αμφισβητεί το δικαίωμα στην απεργία, ποινικοποιεί τον αγώνα και τις διαδικασίες μας.

Στον κλάδο η δουλειά έχει ανέβει αισθητά. Από τα επίσημα στοιχεία και μόνο για τη χρονιά που διανύουμε, έχει καταγραφεί αύξηση σε άδειες και κυβικά σχεδόν 20%, ενώ ο αριθμός των μισθωτών του κλάδου που πήρε το δωρόσημο του Αυγούστου έφτασε τους 60.000. Το μεροκάματο όμως συνάδελφοι, ξέρουμε καλά πως είναι αρκετά κάτω σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο, αλλά κυρίως πως υπολείπεται των πραγματικών αναγκών μας και είναι δυσανάλογα μικρό σε σχέση με τα κέρδη που καρπώνονται οι κατασκευαστές κι εργολάβοι. Το ένημο είναι παρανόμως πιο χαμηλό από το πραγματικό μεροκάματο, ενώ στα μικρότερα έργα όπως οι ανακαινίσεις, είναι είδος προς εξαφάνιση! **Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα της ανάπτυξης.** Οι εργοδότες που ευνοήθηκαν από μια σειρά ρυθμίσεων και μέτρων, συνεχίζουν την κερδοφορία τους σαν να μην τρέχει τίποτα ενώ εμείς βάζουμε πάλι πλάτη για ψίχουλα.

Συνάδελφοι, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε εμείς.

Δεν αρκεί η άμυνα, μας τα πήραν όλα. Καθολική είναι η επίθεση, ολομέτωπη και συνολική πρέπει να είναι η απάντησή μας. Να σημάνει συναγερμός σε κάθε χώρο δουλειάς, σε μικρά και μεγάλα έργα.

Οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό, έδειξαν και δείχνουν πως μπορούμε.

Να οργανώσουμε την πάλη για την υπογραφή Σύμβασης εργασίας. Να συγκρουστούμε με μικρά και μεγάλα αφεντικά για να επιβάλλουμε να αυξηθεί το μεροκάματο και να μπαίνει κανονικό ένημο παντού. Να μην αφήσουμε ούτε μια μέρα δουλειάς χωρίς ασφάλιση.

Να κλιμακώσουμε την πάλη για την ανατροπή όλων των αντεργατικών αντιασφαλιστικών νόμων των τελευταίων ετών.

Να περιφρουρήσουμε τα συνδικάτα μας, να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για τη «νέα εποχή» στο συνδικαλιστικό κίνημα. **Να προωθήσουμε τον ευρύ συντονισμό σωματείων**, ομοσπονδιών, συνδικαλιστών, με συλλογικές αποφάσεις, εκλογή οργάνων, σαφείς δεσμεύσεις, συγκεκριμένους στόχους, αγωνιστικούς σταθμούς και διακλαδικές απεργίες το επόμενο διάστημα, για την κατάργηση του κατάπτυστου νόμου Χατζηδάκη, ως πρώτο βήμα για την ανατροπή της συνολικής αντεργατικής επίθεσης.

Σύμβαση εργασίας με αυξήσεις στα μεροκάματα, κατοχύρωση του 7ώρου, πενθήμερου, στην προοπτική περαιτέρω μείωσης των ωρών εργασίας.

Σύνταξη στα 55

Διανομή των υπέρ αγνώστων, σε όσους οικοδόμους δεν έχουν συμπληρώσει τον αριθμό ενσήμων για σύνταξη.

Καμία μέρα δουλειάς χωρίς ένσημο.

Κατάργηση του αντεργατικού και κατασταλτικού νόμου Χατζηδάκη. Να μη δοθούν τα μητρώα σε κράτος και εργοδότες.

Να ανατραπούν όλοι οι αντεργατικοί αντιστασιατικοί νόμοι των τελευταίων ετών.

Όλοι στη γενική συνέλευση του Συνδικάτου στις 17 Οκτώβρη 10 π.μ. στα γραφεία και στην πανοικοδομική απεργία στις 4 Νοέμβρη.

ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΡΟΣΙΝΑΝΤΕ