

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του **ΠΑΝΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** στον δημοσιογράφο **ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΥΣΗ** για την “Ελευθεροτυπία”

Δεν μασά τα λόγια του. Λέει τα πράγματα με τ’ όνομά τους: «Βιώνουμε μια υγειονομική γενοκτονία σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας του πληθυσμού. Η κυβέρνηση και η τρόικα φέρονται σαν να μισούν τις δημόσιες μονάδες περίθαλψης.

Η ελευθερία και η υγεία μοιάζουν με το οξυγόνο. Αισθάνεσαι την αξία τους όταν λείπουν. Άλλες τις κλείνουν και άλλες τις αφήνουν να κλείσουν από μόνες τους με την υποχρηματοδότηση και τις ελλείψεις προσωπικού. Ταυτόχρονα, τα ιδιοτελή συμφέροντα χρυσοδάκτυλων επιχειρηματιών της ιδιωτικής υγείας κάνουν πάρτι. Όσα νοσοκομεία απομείνουν “κρατικά”, ή πιο σωστά “δημοτικά” κατά τον “Καλλικράτη”, θα είναι επιχειρηματικοποιημένα μισοϊδιωτικά. Η μνημονιακή πολιτική της απαγόρευσης προσλήψεων νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού είναι εγκληματική». Μιλάμε με τον Πάνο Παπανικολάου, νευροχειρουργό, επιμελητή Α’ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά, υποψήφιο δήμαρχο με την Αριστερή Κίνηση Περιστερίου.

- Από μάχιμος γιατρός και ακτιβιστής... υποψήφιος δήμαρχος;

«Φυσικά η επιστημονική δραστηριότητα και οι κοινωνικοί αγώνες στο χώρο της Υγείας δεν αναστέλλονται. Ισα ίσα, η πιο ενεργή εμπλοκή μου με την πολιτική μάχη των δημοτικών εκλογών έχει και το νόημα να τονιστεί ιδιαίτερα το οξύτατο πρόβλημα της καταστροφής κάθε έννοιας δημόσιας περίθαλψης που βιώνουμε σήμερα. Πάντα στήριζα την Αριστερή Κίνηση Περιστερίου, καθώς είμαι γέννημα-θρέμμα Περιστεριώτης. Αυτήν τη φορά οι σύντροφοι με τίμησαν να με προτείνουν για επικεφαλής. Στην απόφασή μου να δεχτώ την ευθύνη, βάρυνε ιδιαίτερα η παραίνεση της ως τώρα επικεφαλής και δημοτικής συμβούλου Αντωνίας Αθανασοπούλου-Βαφειάδου, καθώς και του συζύγου της Χρήστου Βαφειάδη, “κινητήρα” της κίνησης και υποψήφιου αντιπεριφερειάρχη με το συνδυασμό “Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική”, υπό τη Δέσποινα Κουτσούμπα».

- Νοσοκομείο και δήμος;

«Το δημόσιο νοσοκομείο είναι κρατικός οργανισμός παροχής περίθαλψης. Ο δήμος είναι κρατική τοπική διοίκηση παροχής υπηρεσιών και είσπραξης τελών. Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία και στις δύο περιπτώσεις. Για παράδειγμα, από τη μια δεν πρέπει να έχουμε την αυταπάτη πως χωρίς ριζική συνολική κοινωνική ανατροπή μπορούμε μέσα στις σημερινές απάνθρωπες καπιταλιστικές συνθήκες να φτιάξουμε έναν υποδειγματικό “δήμο-νησίδα” ή ένα υποδειγματικό “δημόσιο νοσοκομείο-νησίδα”. Από την άλλη, ο ανυποχώρητος αγώνας και η ανιδιοτελής προσφορά αφοσιωμένων ανθρώπων μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο τόσο στην παροχή δημόσιας δωρεάν καθολικής περίθαλψης όσο και σε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στις γειτονιές. Η καταστροφική πολιτική της χούντας κεφαλαίου-Ε.Ε.-ΔΝΤ καταργεί τη δημόσια περίθαλψη και αναγκάζει τον πολίτη να βάζει βαθιά το χέρι στην ίδια του την τσέπη για αμφίβολης ποιότητας υπηρεσίες, ώστε να θησαυρίζουν κάποιοι “τζάμπα μάγκες ημέτεροι επιχειρηματίες”».

- Στην Αυτοδιοίκηση;

«Η ίδια ακριβώς πολιτική μετατρέπει τους δήμους από τη μια σε χαρατσοεισπράκτορες και από την άλλη σε μηχανισμούς διανομής κρατικού χρήματος προς “ημέτερους” μεγαλοεργολάβους. Οι συνθήκες γίνονται αβίωτες για τον καθημερινό άνθρωπο είτε σαν χρήστη υπηρεσιών υγείας ή σαν κάτοικο λαϊκής γειτονιάς. Ο αγώνας ανατροπής γίνεται ανάγκη ζωής».

- Οι γιατροί;

«Σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής κάποιοι λίγοι ευνοούμενοι του συστήματος θησαυρίζουν

προστατευμένοι από τους κρατικούς μηχανισμούς σε βάρος των πολλών που δυστυχούν. Χαρακτηριστικό άλλωστε είναι πως δακτυλοδεικτούμενοι αστέρες του πράσινου μεγαλοδιευθυντικού μεγαλοϊατρικού κατεστημένου έχουν πρόσφατα προσκολληθεί στην αυλή του κ. Αδ. Γεωργιάδη... Προσωπικά, πιστεύω πως αυτό που μετράει στ' αλήθεια είναι να μπορείς να κοιτάς στα μάτια τα παιδιά σου. Να διδαχτούν από σένα πως το βλέμμα ευγνωμοσύνης και εκτίμησης του απλού καθημερινού ανθρώπου και γενικά του συνανθρώπου είναι ο πραγματικός πλούτος. Όχι οι βίλες, τα πολυτελή αυτοκίνητα και τα κότσα. Γι' αυτό εγώ και πάρα πολλοί άλλοι σύντροφοι και συναγωνιστές έχουμε επιλέξει εραστές του ασήμαντου να μη γίνουμε ποτέ».