



Στις 26 Μαΐου κάναμε το αποφασιστικό πρώτο βήμα. Ευχαριστούμε από καρδιάς όσες και όσους μας βοηθήσατε να το κάνουμε μαζί. Λάβαμε 2153 ψήφους και εκλέξαμε έναν δημοτικό σύμβουλο. Την αρχή στο δημοτικό συμβούλιο θα κάνει ο Αντώνης Γαζάκης, ενώ θα ακολουθήσουν άλλοι/ες δύο, κάνοντας πράξη την συλλογική μας απόφαση για εναλλαγή των εκλεγμένων.

Στη σύντομη ως τώρα πορεία μας δείξαμε ότι στη Θεσσαλονίκη μπορεί να ακουστεί και μια φωνή διαφορετική. Νεανική, ενωτική, αριστερή, ριζοσπαστική και μαχητική. Με πρόγραμμα για την πόλη και τις ανάγκες της. Με δημοκρατική λειτουργία, βασισμένη στη συνέλευση των μελών, πέρα από τις αγκυλώσεις των υπάρχοντων σχηματισμών της Αριστεράς. Χωρίς πολυδάπανη προεκλογική εκστρατεία και χωρίς την επίσημη στήριξη κάποιου κομματικού μηχανισμού, αλλά βασισμένη στη συλλογικότητα και στην ανιδιοτελή προσφορά των μελών και των φίλων.

Η μεγάλη πλειοψηφία του νέου δημοτικού συμβουλίου θα προσπαθήσει να εντείνει την επίθεση στους δημόσιους, ελεύθερους χώρους και στα κοινά αγαθά, να εμπορευματοποιήσει και να γκριζάρει κάθε γωνιά της πόλης και θα αδιαφορήσει για τα δικαιώματα των πολλών, των εργαζομένων και των ανέργων. Σε αυτό ομονοούν οι δύο «αντίπαλοι» του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών και διαγκωνίζονται βάσει κουτσομπολιών, πολιτικών διαδρομών και οπαδικών προτιμήσεων. Για μας δεν υπάρχει δίλημμα. Δεν υποστηρίζουμε κανέναν στον δεύτερο γύρο. Δεν μας ενδιαφέρουν τα παζάρια, αλλά οι ανάγκες της κοινωνίας, του κόσμου της εργασίας και της νεολαίας.

Η συμμετοχή μας στο νέο δημοτικό συμβούλιο έχει στόχο να εμποδίσει τα σχέδια των κυρίαρχων παρατάξεων και να φέρει στο προσκήνιο το σχέδιο των από κάτω για μια πόλη κοινή. Όχι μόνο με την ψήφο μας, αλλά με την ανάδειξη των προβλημάτων και την πυροδότηση τοπικών κινημάτων αντίστασης και διεκδίκησης, με την έμπρακτη στήριξη της άλλης Θεσσαλονίκης, του πολιτισμού, της αλληλεγγύης, της διαφορετικότητας, του αγώνα.

Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανείς και καμία. Καλούμε κάθε πολίτη και πολίτισσα, τις από τα κάτω πρωτοβουλίες, τις συνελεύσεις κατοίκων, τις κινηματικές και πολιτικές συλλογικότητες που έδωσαν και δίνουν τον δικό τους αγώνα απέναντι στην εξουθένωση των ζώων μας, να συμμετάσχουν και να ενισχύσουν, να συνθέσουν και να εμπλουτίσουν τον κοινό μας αγώνα για τη Θεσσαλονίκη των πολλών, για τη Θεσσαλονίκη που θέλουμε και έχουμε ανάγκη.

Πόλη Ανάποδα - Δύναμη Ανατροπής. Ενωτικό Ψηφοδέλτιο