



Σχετικά με την τοποθέτηση κάμερας της αστυνομίας σε πολυκατοικία που διαμένει μέλος της Ταξικής Αντεπίθεσης Θεσσαλονίκης

### **Ταξική Αντεπίθεση Θεσσαλονίκης (ομάδα αναρχικών και κομμουνιστών)**

Από τις αρχές Νοέμβρη του 2021 εντοπίστηκε αυτοκίνητο σταθμευμένο (Seat Ibiza χρώματος γκρί) έξω από την πολυκατοικία στην οποία διαμένει ο σύντροφος και μέλος της Ταξικής Αντεπίθεσης Θεσσαλονίκης Σωκράτης Τ., στο οποίο είχε τοποθετηθεί επιμελώς κρυμμένη κάμερα σε τέτοια θέση ώστε να καταγράφει την είσοδο της πολυκατοικίας. Εντός του αυτοκινήτου εντοπίστηκε καλώδιο δικτύου που κατέληγε στο σημείο τοποθέτησης της κάμερας κάτι που έκανε ξεκάθαρο πως το όχημα λειτουργούσε ως μέσο 24ωρης παρακολούθησης με τα δεδομένα να αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου. Το γεγονός πως το όχημα κατέγραφε και μετέδιδε όλο το 24ωρο εικόνα από την είσοδο της πολυκατοικίας επιβεβαιώνεται και από το ότι, παρόλο που έμενε ακινητοποιημένο για μέρες στο σημείο, ελάχιστα λεπτά μετά την φωτογράφιση της κάμερας, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσής του.

Είναι ξεκάθαρο, τόσο από δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας όσο και λόγω της μεθοδολογίας που εντάσσεται στο *modus operandi* της ασφάλειας, πως η συγκεκριμένη παρακολούθηση με αναβαθμισμένα τεχνικά μέσα αποτελεί έργο της ΕΛ.ΑΣ. Άλλωστε η ίδια μεθοδολογία ακολουθήθηκε, στο παρελθόν, σε παρακολουθήσεις συντρόφων και συντροφισσών, αλλά και των πολιτικών γραφείων της Ταξικής Αντεπίθεσης στην Αθήνα. Αυτή η τακτική δημιουργίας συνθηκών ασφυκτικού κλοιού γύρω από αγωνιστές και αγωνίστριες αποτελεί πάγια τακτική των κατασταλτικών μηχανισμών με στόχο χαρτογράφηση αλλά και την τρομοκράτηση των ίδιων και του πολιτικού τους περιβάλλοντος.

Σε μία περίοδο που η οικονομική κρίση βαθιάει και το κεφάλαιο εντείνει την επίθεσή του προς την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, ακόμη και τώρα που η κρατική διαχείριση της πανδημίας έφερε και πάλι το σύστημα υγείας, πέρα από τα όρια της κατάρρευσης, οι κρατικές επενδύσεις έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ το κράτος κατασπαταλά δισεκατομμύρια στην πολεμική προετοιμασία και την καταστολή, για χάρη της οποίας επιλέγει τις πλέον κοστοβόρες επιχειρήσεις παρακολούθησης και φακελώματος συντρόφων/ισών, των προσωπικών σχέσεών τους και των κοινωνικών τους συναναστροφών. Τέτοιες μέθοδοι ουσιαστικά φανερώνουν τα βήματα απολυταρχισμού που κάνει η αστική δημοκρατία εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του κεφαλαίου το οποίο προσπαθεί να ορθοποδήσει από την κρίση με κάθε κόστος για την κοινωνική βάση και την εργατική τάξη. Μοναδικός στόχος του κράτους και του κεφαλαίου δεν είναι άλλος από την αποκοπή και απομάκρυνση του "εσωτερικού εχθρού" απ' τα πεδία που λαμβάνουν χώρα οι ταξικοί αγώνες σήμερα, από τα πεδία που θα ξεπηδήσουν οι κοινωνικές εξεγέρσεις του αύριο.

Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούμε να δούμε την συγκεκριμένη υπόθεση ξεκομμένα από τον ευρύτερο κατασταλτικό σχεδιασμό, από την προσπάθεια διαμόρφωσης ενός καθεστώτος τρομοκρατίας με παρακολουθήσεις, τραμπουκισμούς, πυροβολισμούς και δολοφονίες, με επιθέσεις, ξυλοδαρμούς και μαζικές συλλήψεις, ξεκομμένα από την σκλήρυνση του νομικού οπλοστασίου ενάντια σε αγωνιστές και αγωνίστριες, από την αναβάθμιση του ρόλου της αστυνομίας και την εμπλοκή της σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής (από τις πλατείες και τα πάρκα μέχρι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα), από την ουσιαστική

θεσμοθέτηση της απαγόρευσης απεργιών και διαδηλώσεων και την περιστολή του δικαιώματος στην απεργία.

Η στοχοποίηση του συντρόφου από την αστυνομία έχει αποκλειστικά και μόνο τον χαρακτήρα της στοχοποίησης όσων με αγωνιστική συνέπεια στέκονται μέσα και δίπλα στους αγώνες του σήμερα για Παιδεία, Υγεία, Ελευθερία, Εργασία με δικαιώματα, όσων αγωνίζονται ενάντια στον φασισμό και την κρατική καταστολή, όσων αγωνίζονται για την κατάργηση της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης ανθρώπου από άνθρωπο και για την χειραφέτηση των εργαζομένων, των λαών, της ανθρωπότητας. Στο στόχαστρο του κράτους και του κεφαλαίου ήταν και θα είναι ο αγωνιζόμενος λαός, οι γιατροί, οι δάσκαλοι, οι μαθήτριες και οι φοιτητές, οι μετανάστες, οι αναρχικοί και οι κομμουνιστές που όσο βλέπουν το παρόν και το μέλλον που τους επιφυλάσσει ο καπιταλισμός και σηκώνουν το ανάστημά τους ξυλοκοπούνται στους δρόμους και σέρνονται στα αστυνομικά τμήματα.

Αντιλαμβανόμενοι την υπόθεση αυτή ως μία ακόμα πτυχή επίθεσης στην αγωνιζόμενη κοινωνία, ως μία ακόμη στιγμή της επίθεσης απέναντι στην ίδια την εργατική τάξη και το οργανωμένο κίνημα, οφείλουμε με μεγαλύτερο πείσμα, συνέπεια, μαχητικότητα και αποφασιστικότητα να οργανώσουμε τους όρους της όλο και πιο μαζικής και συνολικής αντιπαράθεσης με την αστική τάξη, το κράτος και τους κατασταλακτικούς μηχανισμούς τους.

Είναι χρέος μας να υψώσουμε αναχώματα υπεράσπισης όλων όσων βρίσκονται στο στόχαστρο των διωκτικών μηχανισμών επειδή τολμούν και επιμένουν να αγωνίζονται για την ανατροπή κράτους και καπιταλισμού, επειδή τολμούν και επιμένουν να αγωνίζονται για έναν κόσμο ισότητας και ελευθερίας.

Οι κάμερές τους, μπορεί να καταγράφουν στιγμές από την καθημερινότητα αγωνιστών και αγωνιστριών, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν το ότι οι αστοί, το πολιτικό τους προσωπικό και οι ένοπλοι φρουροί τους είναι καταγεγραμμένοι σαν εχθροί του λαού στην συνείδηση όλο και περισσότερων ανθρώπων.

Θα συνεχίσουμε με ταπεινότητα αλλά και με ακόμα μεγαλύτερο πείσμα και αποφασιστικότητα να αγωνιζόμαστε για τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού, ενάντια σε κράτος και κεφάλαιο. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον, για να σταθούμε αντάξιοι της παράδοσης που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές αγωνιστών, για εμάς αλλά και για τα παιδιά όλου του κόσμου που δε θα αφήσουμε βορά σε συνθήκες εντατικής εκμετάλλευσης, άγριας καταστολής, ιμπεριαλιστικών σφαγών.

Έχουμε πλήρη επίγνωση του καθήκοντος που μας καλεί, μαζί με χιλιάδες άλλους και άλλες αγωνιστές και αγωνίστριες του κινήματος, μαζί με εκατομμύρια προλετάρους, μέσα σε συνθήκες πρωτόγνωρης καταστολής και μέσα στην φωτιά της ταξικής πάλης, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ατσαλώσουμε και να κρατήσουμε στα χέρια μας το κόκκινο νήμα των αγώνων που θα φέρουν την αταξική και ακρατική κοινωνία.

**Ούτε βήμα πίσω**

**Κανένας μόνος - καμία μόνη μπροστά στην καταστολή**

**Να οργανώσουμε τη προλεταριακή και λαϊκή αυτοάμυνα**