



Γράφει ο **aristerix**

Δεκάλεπτο χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στο μεγάλο αντιμνημονιακό συλλαλητήριο που οργανώνει απόψε το κόμμα στην Ομόνοια.

“Τέρμα στη λιτότητα -Καταργούμε τα μνημόνια -Μένουμε Ευρώπη”, είναι το κεντρικό σύνθημα, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

-Η **“Πρωτοβουλία των 666”**, μετεξέλιξη της παλαιότερης Πρωτοβουλίας των 1000, δήλωσε ότι θα συμμετέχει, στηρίζοντας την Αριστερά στη μάχη που δίνει ενάντια στα μνημόνια. Παράλληλα προτείνεται η δημιουργία ενωτικών επιτροπών από τα κάτω, για την υπεράσπιση του παράλληλου προγράμματος και της σθεναρής στάσης του Τσίπρα απέναντι στους δανειστές.



-Θα παρέμβει τηλεφωνικά και ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι καταγγελίες γνωστού συνδικαλιστή, ότι το επόμενο 37ο συνέδριο της ΓΣΕΕ θα διεξαχθεί σε **κρουαζιερόπλοιο**, στα **διεθνή ύδατα** και με την προστασία **φρεγατών του NATO** που θα περιπολούν.

-Έκπληξη προκάλεσε όμως το καθιερωμένο χάπενινγκ, κατά το οποίο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε μια συμβολική κίνηση βγήκαν στο περιστύλιο της Βουλής όπου ανάρτησαν πανό.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου, ότι ζήλωσαν τη δόξα του Ρουβίκωνα, υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε σιβυλλικά: **“Αλλού αυτά, εμείς τον έχουμε διαβεί προ καιρού...”**.

-Σε άλλες ειδήσεις, υπουργός Επικρατείας της κυβέρνησης θα εκπροσωπήσει το κόμμα στο συνέδριο με θέμα: **“Κυβέρνηση - Αριστερά - Επιχειρηματικότητα”**, που διοργανώνει σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών γνωστή οικονομική έκδοση του εξωτερικού.

-Ημερίδα διοργανώνει επίσης η ιδεολογική επιτροπή του κόμματος, με θέμα **“Το ανώτατο στάδιο του σοσιαλισμού”**, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

-**“Αποφασίσαμε χωρίς αυτούς, Προχωράμε χωρίς εμάς”**, είναι το νέο μότο της καμπάνιας του κυβερνητικού κόμματος.

-Δυϊσμός παρατηρείται όμως και στα επικοινωνιακά επιτελεία κυβέρνησης αφενός και ΣΥΡΙΖΑ αφετέρου:

Σε ερώτηση δημοσιογράφων, πώς έγινε και ο Τσίπρας ενώ δήλωνε την Τρίτη, αλλά και την Παρασκευή πριν το δημοψήφισμα: **ΟΧΙ!**, τελικά προσχώρησε στο **ΝΑΙ**, το κυβερνητικό σχόλιο ήταν: **“Δύο αρνήσεις κάνουν μία κατάφαση”**.

Αντίστοιχα, διαρροές από το γραφείο τύπου του κόμματος ερμηνεύουν τη μεταστροφή, αναφέροντας ότι ο Τσίπρας θυμήθηκε τα νιάτα του στην ΚΝΕ, και το γνωστό ποίημα του Γ. Ρίτσου για “τα παιδιά που λένε στη ζωή το μέγα ΝΑΙ”.

-Από το πολιτιστικό τμήμα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, απαντούν με απαγγελία της γνωστής παλαιότερης μαντινάδας του Βασ. Χριστοδούλου:

“Μαθές δεν εματάγινε
Τέτοιο κουτί ρημάδι,
ΟΧΙ! να ρίχνεις το πρωί,
Να βγαίνει: ΝΑΙ! το βράδυ...”



“Πέσαμε από τα σύννεφα, ούτε που μας είχε περάσει από το μυαλό κάτι τέτοιο”, δήλωσαν σχετικά με την τελείως απροσδόκητη μεταστροφή Τσίπρα.

-Διαψεύδονται έντονα οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης, ότι ο υπουργός Παιδείας θα εισαγάγει ως υποχρεωτικό στην Γ' Λυκείου, το βιβλίο **“Κυβερνητική και διαλεκτικός υλισμός”**, σε μετάφραση γνωστού παλαιότερου στελέχους της ανανεωτικής αριστεράς.

-Τέλος, σε ξενοδοχείο της Ρόδου ανακοινώθηκε ότι θα διεξαχθεί το επικείμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

Λογαριάζουν ως φαίνεται, χωρίς τον ξενοδόχο...