

Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος



Σε απόγνωση βρίσκονται οι πρόσφυγες-μετανάστες σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερα στην Ειδομένη τελευταίο σταθμό του απελπισμένου ταξιδιού τους καθώς αντιλαμβάνονται σε όλη την κτηνώδη διάσταση τον πόλεμο που έχουν εξαπολύσει εναντίον τους ελληνική κυβέρνηση, ΠΓΔΜ, ΝΑΤΟ και ΕΕ Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας ακολούθησε την απελπισμένη φυγή τους στην ΠΓΔΜ, όπου οι άγριοι βασανισμοί και η επιστροφή τους στην Ελλάδα, με παραβίαση των συνόρων από τις κατασταλτικές/στρατιωτικές δυνάμεις της γειτονικής χώρας, αποκάλυψε το βάθος της συνεργασίας. Κυρίως ότι ήταν προϋπόθεση για να επιβληθεί ο Μονόδρομος της αντιμεταναστευτικής πολιτικής.

Τώρα πρόσφυγες-μετανάστες έχουν να αντιμετωπίσουν τα κλειστά σύνορα, τον εγκλεισμό σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και την γκετοποίηση, το εργασιακό μέλλον στις ΕΟΖ και την καφρίλα των ναζί, των Καρατζαφέρη-Μανωλά, Μπαλτάκου, Φράγκου, την καπιταλιστική βαρβαρότητα του κοινοβουλευτικού ολοκληρωτισμού. Και αγωνίζονται, συχνά με πράξεις απελπισίας, που σε άλλες χρονικές στιγμές, βίωσε και ο λαός μας.

Ήδη δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες επιταχύνει τις διαδικασίες εκκένωσης της Ειδομένης. Αυτό διαφαίνεται από δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων που επιχειρηματολογούν για την εκκένωση με δυο ειδών επιχειρήματα: είτε θέτοντας ανθρωπιστικό θέμα, είτε θέμα ασφαλείας. Τα τανκς της καθεστωτικής προπαγάνδας «Σκάι» και «Πρώτο Θέμα» πρωταγωνιστούν στην καλλιέργεια Ισλαμοφοβίας και απαιτούν «να βγει ο στρατός στο δρόμο!» Για να ακολουθήσει η κυβερνητική απάντηση: ο ΑΝΥΕΘΑ Δ. Βίτσας παρουσιάζεται να δίνει εντολή να αναλάβει δράση ο στρατός στην Ειδομένη, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων και να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση και επεισόδια».

Κυβέρνηση και ΥΕΘΑ Π. Καμμένος έδωσαν χαρακτηριστικά «εθνικής απειλής» και πολεμικής σύγκρουσης, προχωρώντας στην πλήρη στρατιωτικοποίηση του προσφυγικού ζητήματος. Μόνο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των ΝΑΖΙ στρατιώτες χρεώθηκαν και υποχρεώθηκαν στο ρόλο του ανθρωποφύλακα. Εδώ εκτός από το ρόλο του φύλακα των αιχμαλώτων, κηρυγμένων και ακήρυχτων πολέμων, καλούνται να δουλέψουν σκληρά και αμισθί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία των hot spot από τα οποία εθνικοί εργολάβοι και ΜΚΟ γεμίζουν τις τσέπες τους με φρέσκο χρήμα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού στρατού, 350 φαντάροι φεύγουν με φύλλα πορείας από μονάδες της παραμεθορίου για να συναντήσουν συναδέλφους από τα κέντρα εκπαίδευσης που στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Επισημαίνουμε ότι πριν υπογραφεί η βάρβαρη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, το στρατόπεδο «Ευθυμίουπουλου» στο Κουτσόχερο, που ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τουλάχιστον 2.000 πρόσφυγες, αποκαλύπτεται ότι θα λειτουργεί στο πρότυπο Στρατιωτικής Μονάδας, «σχεδιάζεται ως κλειστή δομή με κανόνες στρατοπέδου και με στρατιωτικό διοικητή». Προς την κατεύθυνση αυτή προχωρούν οι εργασίες περιφράξης του χώρου, στη βάση νατοϊκών προδιαγραφών.

Ο πατερναλιστικός ρόλος των ενόπλων δυνάμεων συνδυάζεται άψογα με τη δυνατότητα καταστολής. Ο Στρατός συστηματικά εκπαιδεύεται και σε αρκετές περιπτώσεις έδρασε για την αντιμετώπιση «ασύμμετρων απειλών», μεταναστών και κοινωνικών κινημάτων. Αποτελώντας συνέχεια αυτών των

πολιτικών και εκμεταλλεόμενος τα δραματικά γεγονότα του Βελγίου ο Κ. Μητσοτάκης ζητά προ ημερησίας διάταξης συζήτηση «για την Ασφάλεια». Το κλίμα ανασφάλειας επιτείνει η παρέμβαση του πρώην ΑΓΕΣ Μανωλά, που περιέγραψε με σαφήνεια τον πόλεμο εναντίον των προσφύγων: «Να κηρύξουμε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Να κλείσουμε τα σύνορά μας κι εμείς για λόγους ασφαλείας. Να ενισχύσουμε τις ναυτικές μας δυνάμεις στο Αιγαίο και να αναχαιτίζουμε τις προσφυγικές ροές, ενέργεια εφικτή. Να φιλοξενήσουμε σε κλειστού τύπου φιλοξενίας σημεία τους πρόσφυγες/μετανάστες εντός της χώρας. Να απελάσουμε τους παράνομα εισελθόντες στην χώρα μετανάστες. Όλες οι κινήσεις να γίνονται με συνοδεία αστυνομικών οργάνων και να διατεθούν αστυνομικές δυνάμεις στα σημεία φιλοξενίας. Να ενισχύσουμε την ασφάλεια μας, σύμφωνα με τα υπάρχοντα σχέδια σε δημόσιους χώρους και κοινωφελείς εγκαταστάσεις, αδειάζοντάς τα λιμάνια Πειραιά, την Ειδομένη κλπ από πρόσφυγες. Να ενισχύσουμε τις επαφές μας με την Γιουροπόλ. Να ενισχύσουμε τα μέτρα ηλεκτρονικής ασφαλείας, ασφαλείας κυβερνοχώρου κλπ. Να θέσουμε σε ετοιμότητα τις αντιτρομοκρατικές μας μονάδες».

Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν αυτές οι παρεμβάσεις εκπροσώπων του στρατιωτικού κατεστημένου και του «Μένουμε Ευρώπη», που μεταφέρουν στο κεντρικό αστικό πολιτικό σκηνικό τις απαιτήσεις των πιο αντιδραστικών, ακροδεξιών συνιστωσών του κρατικού μηχανισμού, όταν τελευταία διεκδικούν ολοένα μεγαλύτερο πολιτικό ρόλο, παρουσιάζονται ως συγκοινωνούντα δοχεία με την φασιστική-χουντική ακροδεξιά, αλλά κυρίως απηχούν και πρεσβεύουν τα επίσημα κρατικά σχέδια: Τα δόγματα άμυνας/ασφαλείας απέναντι στις ασύμμετρες απειλές, στοχοποιώντας τον εσωτερικό εχθρό.

Το φωνάζουν: βγάλτε τον Στρατό στον Δρόμο, Στείλτε τον Στρατό να Εκκαθαρίσει την Ειδομένη.

Απέναντι τους στέκουν οι φαντάροι «Δεν θα γίνουμε εμείς, ούτε ως Δωρεάν Εργατικό Δυναμικό ούτε ως Προσωπικό Λειτουργίας-Φρούρησης στα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης, συνένοχοι στην εκμετάλλευση-καταπίεση-φυλάκιση-διαλογή προσφύγων-μεταναστών, των ανθρώπων της τάξης μας».