



## **Ανακοίνωση ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ Γαλασίου για Πάρκο Ηνιόχου**

- **Όχι πάρκινγκ στην οδό Ηνιόχου που θα σημάνει την καταστροφή του πάρκου**
- **Κάτω τα χέρια από τους λιγοστούς ελεύθερους πράσινους χώρους και πάρκα στο Γαλάτσι**
- **Λεφτά για περισσότερα δέντρα και πράσινο και όχι για τσιμέντο και εργολαβικές μπίζνες**

Στο στόχαστρο της τσιμεντοποίησης έχει τεθεί άλλος ένας ελεύθερος και πράσινος χώρος, από τους λίγους που έχουν απομείνει στο Γαλάτσι, το πάρκο της οδού Ηνιόχου. Πρόκειται για ένα χώρο υψηλής βλάστησης σε έναν πυκνοδομημένο Δήμο που οι κάτοικοι της γειτονιάς, μετά από νικηφόρους αγώνες κατά το πρόσφατο παρελθόν, όταν και πάλι είχε επιχειρηθεί η τσιμεντοποίηση του, με προσωπικό χρόνο, έξοδα και κόπο διαμόρφωσαν σε πάρκο, από μια βρώμικη και εγκαταλειμμένη αλάνα. Φύτευσαν δέντρα, θάμνους και φυτά, τοποθέτησαν παγκάκια, τραπέζια, φρόντισαν και φροντίζουν για τη συντήρηση και την καθαριότητά του.

Σήμερα ο Δήμος Γαλασίου επιχειρεί να το μετατρέψει σε υπόγειο πάρκινγκ αλλά υπολογίζει χωρίς τον ξενοδόχο, τους κατοίκους που δηλώνουν ότι θα υπερασπιστούν τον χώρο και τον δημόσιο, πράσινο χαρακτήρα του.

Ο Δήμος επιχειρεί να μετατοπίσει τη συζήτηση γύρω από το ερώτημα «πού θα βρούμε πάρκινγκ για τα ΙΧ» και υπόσχεται δωρεάν χώρους στάθμευσης σε όλη την πόλη λόγω της πίεσης από τα έργα του μετρό. Τάζει δε και απαλλαγή από το απαράδεκτο χαράτσι πολλών χιλιάδων ευρώ στους κατοίκους της περιοχής επειδή τα ακίνητά τους πήραν αξία από τον χώρο πρασίνου! Όμως το πραγματικό ερώτημα είναι σε ποια πόλη θα ζούμε, πόσο πράσινο αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο, πόσα πάρκα και ελεύθερους χώρους θα θυσιάσει ο δήμος για να φτιάξει «1000 θέσεις στάθμευσης» όπως έχει τάξει δημοσίως. Και εάν πρέπει κάτοικοι να είναι όμηροι της εφορίας επειδή έτυχε να είναι τα σπίτια τους δίπλα σε ένα πάρκο!

## **Αντί για δέντρα «φυτεύουν» πάρκινγκ**

Ήδη ελεύθεροι χώροι στην Κουρτίου, στην Αγία Ειρήνη αλλά και στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, στο Π. Τέρμα, έχουν παραδοθεί στην ασφαλτο και αντί για δέντρα... φυτρώνουν ΙΧ σε θέσεις στάθμευσης, κι όλα αυτά με ορίζοντα δεκαετίας και βλέπουμε. Από την άλλη το έργο του μετρό, όταν ολοκληρωθεί, θα έχει αλλάξει εντελώς την πόλη μας παρά τα σημαντικά οφέλη μετακίνησης των κατοίκων της.

- Θα ακριβύνουν οι τιμές των ενοικίων για κατοικία και καταστήματα σε μια λαϊκή περιοχή,
- Θα αυξηθεί περαιτέρω η ζήτηση για χώρους στάθμευσης από κατοίκους άλλων περιοχών που θα έρχονται στο Γαλάτσι για το μετρό,
- Θα εισπνέουμε περισσότερο καυσαέριο όταν δε θα έχουμε πάρκα και υψηλή βλάστηση και κυρίαρχο μοντέλο είναι το ΙΧ και όχι οι δημόσιες και φθηνές, για όλο τον λαό, αστικές συγκοινωνίες.

Δυστυχώς ανάλογα σχέδια λαμβάνουν χώρα και στο «Λόφο του Παιδιού» πάνω από την Γκράβα όπου κι εκεί η λεγόμενη ανάπλαση συνοδεύεται από κοπή δέντρων και «ήπιες(;) δραστηριότητες» με τους κατοίκους ήδη να εκδηλώνουν τις πρώτες αντιδράσεις τους κατά της δημοτικής αρχής.

Ως **ANTAPΣYA** στηρίζουμε αμέριστα τον αγώνα των κατοίκων και της επιτροπής που έχουν συγκροτήσει για την υπεράσπιση του πάρκου Ηνιόχου. Απαιτούμε τα σχέδια για υπόγειο πάρκινγκ να πεταχτούν στον κάλαθο των αχρήστων. Καλούμε σε αντίσταση στα οικονομικά συμφέροντα των εργολάβων και μεγαλοκατασκευαστών που ετοιμάζουν μπίζνες στους αδόμητους χώρους, το ολυμπιακό ακίνητο Γαλασίου (αναβιώνουν τα σενάρια για εμπορικό κέντρο) αλλά και στο «στολίδι» της πόλης μας, το άλσος Βείκου που κινδυνεύει από δήθεν «ιδιοκτήτες» που σπεύδουν δικαστικά να αρπάξουν κομμάτια ελεύθερης, αναδασωτέας ή πράσινης γης στα Τουρκοβούνια.

**ΌΛΟΙ στη συγκέντρωση και πορεία** για τη διάσωση του πάρκου της οδού Ηνιόχου στο Γαλάτσι διοργανώνεται την **Δευτέρα 27/5 στις 6μμ** με αφετηρία τον χώρο του πάρκου (συμβολή Ηνιόχου και Βείκου) από την **Πρωτοβουλία για την υπεράσπιση του πάρκου Ηνιόχου**.