

## Θόδωρος Μαράκης



Η κυβέρνηση του κεφαλαίου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατέθεσε προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2018 με την πρόβλεψη ότι:

«...θα σηματοδοτήσει την επιτυχή έξοδο της χώρας από μια μακρά περίοδο προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής».

Επίσης η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή σύμφωνα με τα λεγόμενά της:

«...Η σημαντική υπέρβαση των στόχων που επιτεύχθηκε κατά τα δύο προηγούμενα έτη, αλλά και εκείνη που αναμένεται για το τρέχον έτος (πλεόνασμα 2,21 έναντι στόχου 1,75 του ΑΕΠ) έχουν συμβάλει στην αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας στα ελληνικά δημόσια οικονομικά και δημιουργούν στέρεες βάσεις για την επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων με τρόπο διατηρήσιμο...»

Πανηγυρισμοί, τη στιγμή που στην ουσία τα μνημόνια και η λιτότητα θα συνεχιστούν μέχρι και το 2060! Παραμύθια μ' όλη τη σημασία της λέξης γιατί οι λαϊκές μάζες δεν έχουν τίποτα να περιμένουν. Γιατί, όταν μια αστική κυβέρνηση μιλάει για τα συμφέροντα της «χώρας» αναφέρεται στα συμφέροντα του κεφαλαίου!

Οι στόχοι που βάζει το προσχέδιο αποκαλύπτουν με τρόπο κατηγορηματικό την πραγματικότητα γιατί συνιστούν κλιμάκωση της επίθεσης του ευρωπαϊκού και ντόπιου κεφαλαίου και της κυβέρνησής του ενάντια στην εργατική τάξη και τις λαϊκές μάζες.

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2018 έρχεται να ενσωματώσει, μέχρι κεραίας τα μέτρα ολόκληρης της μνημονιακής περιόδου και των συμφωνιών με τους δανειστές, αλλά και να τα διευρύνει, τόσο με αυτά που έχουν ψηφιστεί για να εφαρμοστούν από τη νέα χρονιά, όσο και με αυτά που ήδη έχουν συμφωνηθεί με το Κουαρτέτο και που θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο της 3ης αξιολόγησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

**Προβλέπεται ανάπτυξη του ΑΕΠ 2,4%** (186,7 δις.) από 1,8% φέτος με τις λαϊκές μάζες να βιώνουν βάθεμα της κρίσης, αφού τα εισοδήματά μας συρρικνώθηκαν το 2017 και θα συνεχιστεί η συρρίκνωση και το '18.

**Το πρωτογενές πλεόνασμα απογειώνεται στα 6,67 δις. €** (3,57% του ΑΕΠ)! Όμως το ερώτημα είναι τι έχουν να κερδίσουν τα λαϊκά στρώματα από αυτό το πλεόνασμα - και η απάντηση είναι ότι δεν θα πάρουν τίποτα, απλά θα δώσουν:

-**Επιπλέον φόρους 1 δις. €** για τα λαϊκά στρώματα από την αύξηση της άμεσης (μείωση του αφορολόγητου ορίου) και της έμμεσης φορολογίας. Συγκεκριμένα τα έσοδα αναμένεται να φτάσουν τα 54,4 δις (από 53,2 δις € φέτος) διαφορά 1,2 δις €

**-Επιπλέον μείωση των «κοινωνικών παροχών»** (συντάξεις, ΕΚΑΣ, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κ.α.) που καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα ασφαλιστικά ταμεία, από 39 δις εφέτος στα 38,1 δις € μείωση 900 εκατομμύρια €!

**-Το ΕΚΑΣ των χαμηλοσυνταξιούχων το 2018** θα κατακυλήσει στα 80 εκατομμύρια από 320 φέτος – μείωση 240 εκατομμύρια €. Να σημειώσουμε ότι το ΕΚΑΣ το 2015, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή του 3ου μνημονίου, βρισκόταν στα 921 εκατομμύρια € και η πρόβλεψη είναι σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο να μηδενιστεί, δηλαδή **να καταργηθεί μέχρι το 2021!**

**-Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης** παραμένει στάσιμο στα 760 εκατομμύρια € για το 2018 και μέχρι το 2021, ενώ την ίδια περίοδο θα μειώνονται οι συντάξεις και το αφορολόγητο όριο!

**-Το επίδομα θέρμανσης για το πετρέλαιο** της λαϊκής οικογένειας θα μειωθεί σχεδόν κατά 50%, από τα 105 εκατομμύρια φέτος στα 58 εκατομμύρια € το 2018!

**-Η μείωση της χρηματοδότησης για τα νοσοκομεία** θα φτάσει τα 350 εκατ. €, ενώ η περικοπή της χρηματοδότησης του ΕΟΠΠΥ τα 226 εκατομμύρια €.

Τώρα όσον αφορά το **Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων** (ΠΔΕ) ύψους 6,75 δις €, όλοι γνωρίζουμε ότι θα πάει στους επιχειρηματικούς ομίλους!

**Να σημειώσουμε δε πως παρά τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα (που θα πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους) το χρέος θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ανοδική πορεία.**

**Το 2017 θα ανέβει στα 317,6 δις από 314,9 δις € το 2016 και το 2018 προβλέπεται να φτάσει τα 327,9 δις €!**

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό πως όταν η κυβέρνηση αναφέρεται στην «χώρα», αναφέρεται ουσιαστικά στη τάξη των καπιταλιστών και συντάσσει προϋπολογισμούς που ανακατανέμουν βίαια το εισόδημα σε βάρος των εργατικών και λαϊκών μαζών.

Ωστόσο εξυπηρετεί την αστική τάξη και τα φερέφωνα της ΜΜΕ να αποκαλούν αριστερή την κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να νομιμοποιήσει την ταυτότητα φύλου του σαν Αριστερά, γιατί έτσι ρίχνουν ανέξοδα λάσπη στην Αριστερά των αγώνων, της ανατροπής και της σοσιαλιστικής προοπτικής.

Όταν στο μέλλον προκύψει μια πραγματική κυβέρνηση της Αριστεράς, που θα βασίζει την εξουσία της στην εργατική δημοκρατία και θα δουλεύει προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι μιας χούφτας εκμεταλλευτών, τότε μόνο ο προϋπολογισμός, όπως και όλη λειτουργία της κοινωνίας θα γίνει κτήμα του εργατικού και λαϊκού κινήματος.