

της **Γιώτας Ιωαννίδου**



Πικρή γεύση στην ελπίδα ενός κόσμου για την ανατροπή της κοινωνικής κόλασης που ζούμε, άφησε η χθεσινή συνέντευξη της Ρένας Δούρου, στον Γ. Τράγκα.

Στο μέτωπο του φασισμού, προέχουν οι εκλογές...

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου, αν καλεί τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, να την ψηφίσουν, σα να έπαψαν να είναι οπαδοί του φασισμού και του ναζισμού, η απάντηση ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από "όχι".

Με κέντρο το ότι "δεν μπορούμε να περιμένουμε να βάλουν μυαλό αυτοί που μας έφεραν μέχρι εδώ" δύο εικοσιτετράωρα πριν τις εκλογές και "ποινικοποιούν τον πολίτη ψηφοφόρο" χαρακτήρισε αυτή τη συζήτηση μη σοβαρή. Συνηγορώντας ουσιαστικά με την παρατήρηση του Γ. Τράγκα, ότι η "δικαιοσύνη στην Ελλάδα έχει περάσει λίγο ως πολύ ένα επίχρισμα ενοχής" πάνω στους ανθρώπους που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις ή ψηφίζουν Χρυσή Αυγή δήλωσε ότι δεν μπορούν να λυθούν λίγα εικοσιτετράωρα πριν τις εκλογές τα προβλήματα έλλειψης "σοβαρής, συνεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής και το ότι μεγαλώσαμε τα παιδιά μας με το να μπερδεύουν την 25η Μαρτίου με την 28η Οκτωβρίου". Καταλήγοντας ότι τέτοιου είδους δημοκρατικόμετρα είναι υποκρισία. Τη θέση του αριστερόμετρου πήρε τώρα μια νέα μονάδα μέτρησης, το μέτρο της δημοκρατίας. Το πρώτο χρησιμοποιείται για να χλευαστεί και να περιθωριοποιηθεί κάθε απόπειρα ουσιαστικής συζήτησης για το ρόλο της Αριστεράς στην αποτελεσματικότητα της αναμέτρησης με την πολιτική της κοινωνικής καταβύθισης που κραδαίνουν κυβέρνηση, ΕΕ, κεφάλαιο, ΔΝΤ και το σάπιο πολιτικό σύστημά τους. Το δεύτερο εφευρέθηκε για να μην ειπωθεί ένα έστω απλό "όχι".

Για τη διαπλοκή και τον κ. Σγουρό προέχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία...

Ερωτά ο κ. Τράγκας για τα "σκάνδαλα" Σγουρού, για σκουπίδια, έργα κλπ "Λέτε ότι είναι συνεργάτης του Μπόμπολα;" Η απάντηση είναι "θα τους ταράξουμε στη νομιμότητα", επικαλούμενη συνεχώς την κοινή τοποθέτηση με τον κ. Κουμουτσάκο για την ανάγκη εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού σχεδιασμού. Η δουλειά του αιρετού δεν είναι να καταγγέλλει, διατείνεται η κ. Δούρου, αλλά "να φτιάχνει εκείνο το πλαίσιο που θα είναι ασφαλείς και οι πολίτες και οι επιχειρηματίες και το περιβάλλον". Θα προτείναμε να υποδείξει ένα δρόμο η Ρένα Δούρου στους κατοίκους της Κερατέας, όπου θα βρισκόντουσαν αγκαλιά οι αγωνιζόμενοι του μπλόκου, οι Μπομπολαίοι, αλλά και το Οβριόκαστρο....

Ένας θηλυκός Βενιζέλος γεννιέται;

"Εγώ μέχρι την Κυριακή δίνω μια συγκεκριμένη μάχη".... Εγώ.... Εγώ..."Μιλάει η Ρένα Δούρου"... Περίσσεψαν τα "εγώ" στη συνέντευξη. Δεν δόθηκε καθόλου χώρος για το "εμείς", στο λόγο της. Ποια συλλογικότητα και ποιος πολιτισμός του "εμείς", καρδιά της αριστεράς... "Εγώ" η χαρισματική προσωπικότητα και ο κόσμος, "πράσινος, κόκκινος, μπλε, μαύρος, άσπρος", που καλώ να με ψηφίσει, όπως υπέδειξε ο ένθερμος ψηφοφόρος Γ. Τράγκας. "Εγώ" ο "παλαιστής μέσα στο ρινγκ" για τη "μάχη των μαχών" στην Περιφέρεια, δεν προλαβαίνω "να κάτσω να δω τις κομματικές επιλογές" για τις ευρωεκλογές. Όσο για τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής, "να συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα

τι δεν πήγε καλά στις υπόλοιπες 12 Περιφέρειες”Άλλωστε, συμπληρώνουμε εμείς, “εκεί δεν ήμουν εγώ, αλλά άλλοι...”.

antarsya.gr