



Όλοι την Πέμπτη 10 Γενάρη στις 6 μ.μ στα Προπύλαια, στην πορεία στην Βουλή και στα γραφεία της Ε.Ε

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ υποταγμένη και παραδομένη πλήρως στο ευρωπαϊκό πολιτικό κατεστημένο και στα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου της Ε.Ε, υποδέχεται στις 10 Γενάρη 2018 την Καγκελάρια της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ.

Σκοπός της επίσκεψης της εκπροσώπου του Γερμανικού ιμπεριαλισμού στην χώρα μας είναι να προωθήσει τα γεωπολιτικά αλλά και οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και ταυτόχρονα να επιβάλει την υπερψήφιση της συμφωνίας Τσίπρα - Ζάεφ και την είσοδο της ΠΓΔΜ στην Ε.Ε και το ΝΑΤΟ. Να επιβραβεύσει και να επαναβεβαιώσει την ανάγκη η χώρα μας να συνεχίσει την μνημονιακή περίοδο, να εφαρμόζει πιστά τις σκληρές πολιτικές λιτότητας όπως σχεδιάζονται από την Γερμανία και την Ε.Ε.

Είναι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που συμβάλλουν στην ανάκαμψη του μεγάλου κεφαλαίου, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την παραπέρα αύξηση της κερδοφορίας.

Είναι ακριβώς αυτές οι πολιτικές που προκαλούν την μαζική ανεργία στην χώρα μας, πετσοκόβουν μισθούς και συντάξεις, έχουν συντρίψει τα μικρομεσαία στρώματα, τσάκισαν τις συντάξεις, αύξησαν τις ευέλικτες μορφές εργασίας, το ξεπούλημα του δημόσιου και παραγωγικού πλούτου, απαξίωσαν την δημόσια υγεία - εκπαίδευση και κοινωνική πρόνοια.

Η επέλαση αυτής της αντιλαϊκής και αντιδραστικής πολιτικής, παρά την αντίθετη κυβερνητική προπαγάνδα, συνεχίζεται και μετά την λήξη των μνημονίων. Η χώρα θα εξακολουθήσει να υφίσταται τις συνέπειες αυτής της βάρβαρης πολιτικής για πολλά ακόμη χρόνια.

Αυτή την πολιτική το εργατικό και ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα έχει υποχρέωση να την αντιπαλεύει και να την αναδεικνύει και η επίσκεψη Μέρκελ προσφέρει την δυνατότητα, λόγω του ισχυρού πολιτικού συμβολισμού της, οι εργαζόμενοι να βγουν στους δρόμους και μαζικά να διαδηλώσουν ενάντια στην πολιτική της Ε.Ε και της Γερμανίας που η τελευταία έχει ηγετικό ρόλο στο ευρωενωσιακό πολιτικό σύστημα.

Όλοι την Πέμπτη 10 Γενάρη στις 6 μ.μ στα Προπύλαια, στην πορεία στην Βουλή και στα γραφεία της Ε.Ε

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ