



## Σχετικά με τον επαναυπολογισμό των συντάξεων στις χήρες των Ναυτικών

Σύμφωνα με πληροφορίες μας οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εξέδωσαν αξιόλογο και πάντως ενδεικτικό αριθμό συντάξεων που αφορούν μεταβίβαση σύνταξης, δηλαδή μεταβίβαση σύνταξης θανόντων ναυτικών στις χήρες τους.

Οι νέες αυτές συντάξεις υπολογίστηκαν ανατρέχοντας στην σύνταξη των θανόντων ναυτικών και με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου και πάνω σε αυτό θα καταβάλλονταν οι νέες συντάξεις που θα χορηγούσαν σε ποσοστό 50%.

**Οι προαναφερόμενες συντάξεις σύμφωνα με τον νέο υπολογισμό δεν ξεπερνούν τα 700 ευρώ μικτά και είναι κάτω από 40% των συντάξεων που έπαιρναν οι δικαιούχοι Ναυτεργάτες.**

Αυτό γίνεται και παρά το γεγονός ότι ο χρόνος έχει προσαυξηθεί κατά 20% επιπλέον της συνθετικής υπηρεσίας.

Η μείωση αυτή σύμφωνα με την σχετική ανάλυση προκύπτει διότι οι συντάξιμες αποδοχές που λαμβάνονται πλέον υπόψη για να υπολογιστούν οι συντάξιμες αποδοχές των χηρών είναι εκείνες που πήρε σύνταξη ο δικαιούχος.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό ασφαλιστικό νόμο για το ΝΑΤ τον 792/78 όπως τροποποιήθηκε τελικά, λαμβάνονταν ως συντάξιμες αποδοχές ο βασικός μισθός και το επίδομα Κυριακών και αδειών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ως παράδειγμα ότι ενώ ένας Α΄ Πλοίαρχος ή Α΄ Μηχανικός πλήρωνε εισφορές επί του ανώτατου μισθού της ΣΣΕ, **στην συγκεκριμένη περίπτωση 5040 ευρώ, ο υπολογισμός της σύνταξης γινόταν στα 3400** ευρώ γιατί ήταν διαφορετικός ο τρόπος υπολογισμού.

Στους νέους συνταξιούχους με τον αντισφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου μετά τις 13/5/2016 οι συντάξιμες αποδοχές θα είναι στα 5040.

Στην περίπτωση του επαναυπολογισμού των «παλιών» συντάξεων, δηλαδή πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, η προσωπική διαφορά θα φθάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και νούμερα.....

Η περικοπή θα φθάσει το 18% όμως θα βρίσκεται πάντα κάτω από την «δαμόκλειο σπάθη» της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς όπως έγινε για παράδειγμα με τους μισθούς των υπαλλήλων του Δημοσίου.

Μπροστά στην διαφαινόμενη και αδιαμφισβήτητη συντριβή και της δραματικής συρρίκνωσης των συντάξεων η μόνη ρεαλιστική και αναγκαία ρύθμιση που επιβάλλεται να γίνει είναι να υπολογίζονται και οι παλιές συντάξεις τουλάχιστον **στον μισθό που έγιναν οι κρατήσεις και όχι σε αυτόν τον οποίο πήρε σύνταξη ο δικαιούχος.**

Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα και ταχύτατα στην προτεινόμενη από την ΠΕΝΕΝ λύση διότι σε διαφορετική περίπτωση αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες απέναντι στην ναυτεργατική οικογένεια για την σφαγιαστική πολιτική της στις συντάξεις των Ναυτεργατών.

Ταυτόχρονα οι εξελίξεις αυτές επιβάλλουν να βγει από τον λήθαργο η ηγεσία και η πλειοψηφία της ΠΝΟ και να παρθούν αποφάσεις, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει η ΠΕΝΕΝ, για αγωνιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις με άξονα και κατεύθυνση τα προβλήματα τα κοινωνικοασφαλιστικά, των ΣΣΕ και τα γενικότερα εργασιακά Ναυτεργατικά προβλήματα.

**Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ**