

ΑΝΤΑΡΣΥΑ



Τις τελευταίες μέρες, στη Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται σε εξέλιξη άλλο ένα επεισόδιο που αφορά την προσπάθεια παράδοσης μιας ολόκληρης γειτονιάς στα συμφέροντα του κεφαλαίου. Αντίστοιχα σχέδια προωθούνται, με παρόμοιους τρόπους, στο Ελληνικό, στον Πειραιά, στο Φάληρο και σε άλλες περιοχές της Αττικής, όπου το κεφάλαιο προσπαθεί, με τη στήριξη των κυβερνήσεων και κάποιων δημοτικών αρχών, να επιβάλει τους όρους του.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά την φωτογραφική παράδοση μέρους του Άλσους και του κέντρου της πόλης στα σχέδια του Δ. Μελισσανίδη με την ψήφιση του Ρυθμιστικού Αθήνας/Αττικής από την συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ακολουθεί η εφαρμογή των όρων του και η εξαγγελία νέων φωτογραφικών ρυθμίσεων και δαπάνης δημόσιου χρήματος από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και την Περιφέρεια Αττικής.

Για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου, το τελευταίο διάστημα έχουν επιστρατευτεί ομάδες αυτοαποκαλούμενων οπαδών, που καπηλεύονται το όνομα και τα σύμβολα της ΑΕΚ. Λειτουργώντας σαν προκεχωρημένο φυλάκιο υπεράσπισης των επιχειρηματικών συμφερόντων, πέρα απ' την επίθεση στη δημοτική αρχή με την αναγραφή συνθημάτων στο δημαρχείο και τους εκβιασμούς, επιτέθηκαν απροκάλυπτα και στους δύο αυτοδιαχειριζόμενους χώρους της Νέας Φιλαδέλφειας, τη Στρούγκα και τη Λαϊκή Συνέλευση, γράφοντας συνθήματα και καταστρέφοντας τις πινακίδες τους. Ουσιαστικά όμως επιτέθηκαν στο πολιτικό περιεχόμενο και τη δράση που αυτές εκφράζουν.

Για να τελειώνουμε με την υποκρισία: η επίθεση αυτή είναι επίθεση στην ίδια τη δημοκρατία. Η απαγόρευση της πρόσβασης στους δύο αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, που βέβαια δεν αποφασίζουν για την τύχη των έργων, το μόνο που υποδηλώνει είναι ότι απαγορεύεται το δικαίωμα έκφρασης γνώμης αντίθετης στα φαραωνικά σχέδια του μεγάλου αφεντικού τους.

Η Νέα Φιλαδέλφεια και η Νέα Χαλκηδόνα είναι λαϊκές και προσφυγικές περιοχές με δημοκρατική παράδοση. Δεν ανήκει σε περιφερόμενες μαφίες που κυνηγούν και χτυπούν όποιον δεν συμφωνεί μαζί τους. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η ενασχόληση του κεφαλαίου με τις ΠΑΕ δεν έχει καμία σχέση με την «φανέλα», αλλά με τη δημιουργία οπαδικών στρατών για την κάλυψη και την εξυπηρέτηση των υπολοίπων συμφερόντων τους: το βλέπουμε και στον Πειραιά, και στη Φιλαδέλφεια και στη Λεωφόρο.

Το ζήτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή στη Ν. Φιλαδέλφεια είναι θέμα δημοκρατίας και δυνατότητας του κόσμου της γειτονιάς, των φορέων του και του κινήματος να συζητά, να αποφασίζει, να πράττει και να υπάρχει ελεύθερα εκεί που ζει και αναπνέει. Ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί με κοινή δράση όλης της μαχόμενης αριστεράς και κάθε δημοκράτη πολίτη.

Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή μας στους δύο αυτοδιαχειριζόμενους χώρους και δηλώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην ελεύθερη συζήτηση και δράση για όλα τα ζητήματα. Ως ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα συμβάλλουμε για να αναπτυχθεί ένα πολύμορφο κίνημα στην γειτονιά που θα μπει φραγμός στις ορέξεις καταπάτησης του άλσους με ολέθριες επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής μας και άλωσης και μετατροπής της πόλης, σε ένα φτηνό διασκεδαστήριο με συνθήκες εργασιακής γαλέρας για τους εργαζόμενους.

Στηρίζουμε τις δράσεις της Λαϊκής Συνέλευσης Ν. Φιλαδέλφειας, με αρχή τη συμμετοχή στο κάλεσμά της για την πορεία της Πέμπτης 16/3/2017 (6μμ στο σταθμό ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια) στο πλάι των αγωνιζόμενων κατοίκων.

Καλούμε όλες τις δυνάμεις της μαχόμενης αριστεράς να δράσουμε έμπρακτα από κοινού για να μην παραδοθεί η Ν. Φιλαδέλφεια στα επιχειρηματικά συμφέροντα που την επιβουλεύονται.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ