



Την επίσπευση της διαδικασίας εκλογής προέδρου της δημοκρατίας ανακοίνωσε αργά το απόγευμα της Δευτέρας η κυβέρνηση, λίγο μετά το «κλείσιμο» της συμφωνίας στο eurogroup για δίμηνη παράταση του μνημονίου.

Η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκέμβρη, η δεύτερη στις 23 και η τρίτη, στην οποία απαιτούνται 180 και όχι 200 βουλευτές, στις 29 του Δεκέμβρη.

Η κυβέρνηση επέλεξε προφανώς με αυτό τον ελιγμό να συμπέσουν ενδεχόμενες εκλογές με τη λήξη της δίμηνης παράτασης του τρέχοντος προγράμματος, τις διαπραγματεύσεις για το νέο μνημόνιο που απαιτείται για την υπαγωγή στη λεγόμενη «προληπτική γραμμή στήριξης» (ECCL) και τη συζήτηση για την λεγόμενη αναδιάρθρωση του χρέους.

Αναμένεται λοιπόν να πέσουν στο τραπέζι όλοι οι γνωστοί εκβιασμοί περί τερματισμού της χρηματοδότησης από τους ευρωπαίους «εταίρους» και ό,τι αυτό συνεπάγεται (ήδη στα δελτία των 8 έπεσαν οι πρώτες βολές).

Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι μεγάλα καπιταλιστικά συγκροτήματα ήδη προωθούν τη λύση κυβέρνησης «μεγάλου συνασπισμού», πρόταση που ουδέποτε απορρίφθηκε ξεκάθαρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υποστηρίζεται και από τμήματα της ΝΔ, δεν αποκλείεται να δούμε ακόμα και τέτοιες λύσεις, ειδικά στην περίπτωση που μετά από δεύτερες, επαναληπτικές εκλογές δεν προκύψει κυβέρνηση.

Σε κάθε περίπτωση, μπροστά στις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις η Αντικαπιταλιστική Αριστερά πρέπει να βγει θαρρετά μπροστά, να διαλύσει τις αυταπάτες για μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τον κοινοβουλευτικό δρόμο συνολικά, να ξεκαθαρίσει ότι «στους ταξικούς αγώνες είναι η δική μας λύση».



Να μην επιτρέψουμε να μείνει η εργατική τάξη και ο λαός στη γωνία, απαθής να παρατηρεί το μάδημα της μαργαρίτας για το αν βγαίνουν ή δεν βγαίνουν οι 180. Να μην κλειστεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε μια νέα εσωστρέφεια, συζητώντας αποκλειστικά για τη τάδε ή τη δείνα εκλογική συνεργασία, αλλά θαρραλέα να σηκώσει το γάντι και να πει, δεν θέλουμε κυβέρνηση αλλά ακυβερνησία, δεν τιμπάμε σε κανενός είδους εκβιασμό, με οργανωμένο λαό και το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα πάλης στο τιμόνι, θα αδράξουμε την ευκαιρία για να σαρώσουμε τη νέα επίθεση και συνολικά την χούντα κεφαλαίου - ΕΕ - ΔΝΤ.

**Γ.Μ.**