

Του **Ταξιάρχη Ευσταθίου**, συνδικαλιστή στο Δημόσιο.



Απέναντι στην χυδαία προεκλογική προπαγάνδα που εξαπολύει το ΚΚΕ σε εβδομαδιαία βάση στην Αντικαπιταλιστική Αριστερά, με προφανή σκοπό να καλύψει τις αδυναμίες του και να «μαντρώσει» προεκλογικά τον κόσμο του, παραθέτουμε ορισμένα γεγονότα που φανερώνουν τον πολιτικό καιροσκοπισμό του ΚΚΕ αλλά κυρίως, τον ρεφορμιστικό του χαρακτήρα, όπως αναδεικνύεται καθαρά μέσα από την καλοπροαίρετη διάθεσή του να διαχειριστεί τον καπιταλισμό σε τοπικό επίπεδο.

Καταρχήν αναφερόμαστε στη Λαϊκή Συσπείρωση Πετρούπολης που διοικεί σήμερα το συγκεκριμένο Δήμο και στη ΔΑΣ - ΟΤΑ που είναι συνδικαλιστική παράταξη στην ΠΟΕ - ΟΤΑ που ταυτόχρονα διαχειρίζεται και το κομματικό «Συνδικάτο ΟΤΑ». Και οι δύο αποτελούνται από δυνάμεις του ΚΚΕ.

Τον περασμένο Σεπτέμβρη η ΔΑΣ - ΟΤΑ (μέσω Συνδικάτου ΟΤΑ) κυκλοφόρησε μια αφίσα η οποία σωστά καυτηρίαζε τη συνάντηση του προέδρου της ΠΟΕ - ΟΤΑ Θ. Μπαλασόπουλου (ΠΑΣΚΕ) με τον Υπουργό Εσωτερικών Γ.Μιχελάκη (ΝΔ). Η αφίσα κολλήθηκε στα περισσότερα Δημαρχεία καταγγέλλοντας τον Μπαλασόπουλο ότι συμφώνησε με τον Υπουργό το πρόγραμμα της «**ενδοδημοτικής κινητικότητας**» και άλλα αντιδραστικά μέτρα για τους εργαζόμενους όπως η αξιολόγηση. Η αφίσα έγραφε χαρακτηριστικά «**Η με τους εργάτες ή με τις γραβάτες**». Εδώ ανοίγουμε μια παρένθεση υπενθυμίζοντας ότι ο Γ.Γ. του ΚΚΕ το τελευταίο διάστημα έχει αναπτύξει μια πλούσια γκάμα φωτογραφίσεων που περιλαμβάνουν τόσο «**γραβάτες**», όπως αυτές των εκπροσώπων του Ελληνο-Αμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου στον Περισσό το Μάρτιο με φόντο τον Λένιν, όσο και «**ράσα**», όπως αυτά του Αρχιεπισκόπου τον περασμένο Σεπτέμβριο.



Επιστρέφοντας στο θέμα, η συνέχεια του δράματος έρχεται λίγους μήνες μετά, όταν τον περασμένο Φεβρουάριο ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πετρούπολης και Δήμαρχος της πόλης Θωμάς Κοτσαμπάς, με εισήγηση που υπογράφει προς το Δημοτικό Συμβούλιο στις 20 Φλεβάρη 2014 **προτείνει την ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα εθελοντικής (ούτε καν υποχρεωτικής) ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας!** Ένα πρόγραμμα το οποίο όπως προαναφέραμε, οι συνδικαλιστές του ΚΚΕ είχαν καταγγείλει με καμπάνια μεγάλης κλίμακας στην ΠΟΕ - ΟΤΑ!

Τελικά η συγκεκριμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Πετρούπολης αναβλήθηκε λόγω μη επίτευξης απαρτίας. Μόλις πριν τη συνεδρίαση έγινε παρέμβαση και καταγγελία του συμβάντος στους εργαζόμενους και στα μέλη του προεδρείου του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου (ελέγχεται από δυνάμεις του ΚΚΕ) **από την εκλεγμένη με την παράταξη της «Ανυπόταχτης Πετρούπολης» που στηρίζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ**. Έτσι η Δημοτική αρχή των «κομμουνιστών» αναγκάστηκε, λόγω του θορύβου που δημιουργήθηκε, στην επόμενη συνεδρίαση 1 εβδομάδα μετά να αποσύρει το θέμα και να μην το ξαναφέρει. Τυχόν δικαιολογίες που θα

επιχειρηθούν από την πλευρά του ΚΚΕ ότι «το σωματείο από μόνο του έκανε παρέμβαση και αποσύρθηκε η εισήγηση» θα πέσουν ακαριαία στο κενό και θα εκτεθούν χειρότερα. Αφενός μεν διότι είναι σα να λέμε ότι «το ΚΚΕ έκανε παρέμβαση στο ΚΚΕ» και αφετέρου, διότι ο υπάλληλος του Δήμου που εκτελεί χρέη γραμματέα-πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος να μαζεύει τις εισηγήσεις, **αυτός δηλαδή που γνωρίζει μέρες πριν όλα τα θέματα των συνεδριάσεων, είναι ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων!** Τι ατυχία!

Εκτός όμως από το παραπάνω παράδειγμα, το οποίο είναι μια χοντροκομμένη περίπτωση, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Λαϊκή Συσπείρωση Πετρούπολης την τετραετία που πέρασε ψήφισε δημοτικά τέλη (αλλού λένε να μηδενιστούν), κατάρτισε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και τεχνικά προγράμματα με βάση της οδηγίες του κράτους (αλλού τους καταψηφίζουν), συμμορφώθηκε στις αποπληρωμές των δανείων προς τις τράπεζες και τους μεγαλοεργολάβους, έστειλε όλα τα οικονομικά στοιχεία του δήμου όπως επέβαλε η επιτροπεία, χρησιμοποίησαν τα ΕΣΠΑ εφαρμόζοντας όλες τις δεσμεύσεις και τους αποκλεισμούς που επιβάλλουν, έφεραν ελαστικές μορφές εργασίας στο Δήμο (αλλού χαλάνε τον κόσμο) προσλαμβάνοντας εργαζόμενους με δίμηνες, πεντάμηνες και οχτάμηνες συμβάσεις, δέχθηκαν εργαζόμενους μέσω ΜΚΟ, στοιβαγμένους - σε ανύπαρκτα γραφεία - «εργαζόμενους» Κοινωφελούς Εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ κλπ.

Μέσα από τα παραπάνω παραδείγματα αλλά και από την όλη διαχείριση της περασμένης τετραετίας από την Λαϊκή Συσπείρωση, προκύπτει μια γενικότερη αντίφαση που έχει μεγάλη πολιτική βαρύτητα.

Από τη μια μεριά το ΚΚΕ έχει παραδεχτεί εδώ και καιρό, πράγμα που μας βρίσκει σύμφωνους, ότι πλέον **δεν μπορούμε να μιλάμε για “Τοπική Αυτοδιοίκηση” αλλά για “Τοπική Διοίκηση” και “Τοπικό Κράτος”**, επειδή λόγω (και) του Καλλικράτη οι Δήμοι απέκτησαν πιο αντιδραστικό χαρακτήρα. Από την άλλη μεριά όμως, βλέπουμε το ΚΚΕ να **δέχεται να διαχειριστούν οι δυνάμεις του το Τοπικό Κράτος και να συμμορφώνονται με τις βασικές κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τους Δήμους εφαρμόζοντας όλες τις αντιδραστικές για την εργατική τάξη πολιτικές**. Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις της Δημοτικής Αρχής Πετρούπολης σε σχέση με άλλες Δημοτικές Αρχές, οι διαφοροποιήσεις αυτές επαρκούν ίσα - ίσα για να στοιχειοθετηθεί η «λογική του μικρότερου κακού», την οποία λογική το ΚΚΕ υποτίθεται ότι την καταδικάζει όπου σταθεί και όπου βρεθεί.

Στα χρόνια της βάρβαρης επίθεσης του κεφαλαίου στην εργατική τάξη, το Κράτος γίνεται περισσότερο συγκεντρωτικό και αυταρχικό και εξοπλίζεται με ειδικό για την περίπτωση νομικό οπλοστάσιο, που σε επίπεδο Δήμων μεταφράζεται σε ακύρωση του αυτοδιοικητικού χαρακτήρα τους μετατρέποντάς τους σε «παράρτημα του κράτους». **Οποιοσδήποτε δεχτεί να διαχειριστεί έναν Δήμο κάτω από αυτές τις συνθήκες, αντικειμενικά παίρνει έναν αντιδραστικό χαρακτήρα**. Έτσι και η Λαϊκή Συσπείρωση Πετρούπολης την τετραετία που πέρασε, δέχτηκε να παίξει αναγκαστικά και υποχρεωτικά έναν αντιδραστικό ρόλο και μάλλον επιθυμεί να τον επαναλάβει.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω αβίαστα και χωρίς υπερβολές είναι ότι το ΚΚΕ εμφανίζεται επαναστατικό στα λόγια, στα χαρτιά και στα «πλαίσια αιμάτων» στα συνδικάτα, αλλά στην πράξη, άμα κληθεί δεν λέει όχι στη διαχείριση. **Ο ρεφορμιστικός του χαρακτήρας είναι αδιάψευστος**. Στο ερώτημα «έχετε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για να αποφύγετε την υποχρεωτική εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών στο Δήμο ή θα καταντήσετε να υπηρετείτε τις πολιτικές της Ε.Ε.» η Λαϊκή Συσπείρωση απάντησε στην πράξη ότι «θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε». Ναι αλλά αυτή η απάντηση σύντροφοι, μοιάζει επικίνδυνα με αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.