



Σε συνέχεια των προ ημερών δηλώσεων Πλεύρη για άμεσα μέτρα ανακούφισης των πληττόμενων από τα ράντζα νοσοκομείων του Λεκανοπεδίου με την αρωγή ιδιωτικών ιδρυμάτων, ήρθαν οι προχθεσινές κατευθυντήριες των ΥΠΕ να το επιβεβαιώσουν. Επανερχεται, πιο συγκεκριμένα, για το ΓΝ Γεννηματάς (και ενδεχομένως ανάλογα με τις ανάγκες για Ευαγγελισμό και Λαϊκό), η «δυνατότητα» μεταφοράς περιστατικών **«ήπιας ή μέτριας βαρύτητας, non - COVID περιστατικών - πλήρως διεκπεραιωμένων στο ΤΕΠ»** την επομένη της γενικής εφημερίας στις ιδιωτικές κλινικές «Ερρίκος Ντυνάν» και «Therapis General». Επίσης για το «Αττικό» Νοσοκομείο με παρόμοιους όρους στις ιδιωτικές κλινικές «Ιατρικό Περιστερίου» και «Attica». Και μπορεί το Υπουργείο να διατείνεται πως εργάζεται επιτυχώς προς τη μείωση των ράντζων (ή «επικουρικών κλινών» όπως τείνουν να καθιερωθούν στη γλώσσα Υπουργείου και ΥΠΕ), για μας, όμως, όπως έχουμε πολλάκις επαναλάβει, πρόκειται για μια ακόμα κίνηση σε βάρος της καθολικά δημόσιας και δωρεάν υγείας. Και εξηγούμε :

- Σε πείσμα των παγίων αιτημάτων και διεκδικήσεων των αγωνιζόμενων υγειονομικών, με έμφαση στην καταφανή ανάγκη για άνοιγμα νέων νοσοκομειακών μονάδων και ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης για την ποιοτική κάλυψη των αυξημένων αναγκών χρονίως και μη πασχόντων, το Υπουργείο σφυρίζει αδιάφορα, βάζοντας στο παιχνίδι ιδιωτικούς ομίλους χωρίς καν όρους επίταξης για να αντιμετωπιστεί προσωρινά το εποχιακό (λόγω χειμώνα και αναπνευστικών λοιμώξεων) κύμα πίεσης στο ΕΣΥ, για του οποίου τη στρατηγική και σε βάθος χρόνου ενίσχυση δε διαφαίνεται καμία διάθεση.
- Υπουργείο και ΥΠΕ χρυσώνουν το χάπι στους ασθενείς με το αφήγημα της μη οικονομικής επιβάρυνσης στους ασθενείς, αποκρύπτοντας την επιλογή να ρεύσει χρήμα προς ιδιωτικούς ομίλους μέσα απ' το σύστημα των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (δια μέσου των οποίων και θα αποζημιώνονται οι ιδιωτικές κλινικές) αντί να διατεθεί στην ουσιαστική ενίσχυση του ασθμαίνοντος ΕΣΥ.
- Με κινήσεις σαν αυτές, το Υπουργείο εμβαθύνει τη στρατηγική του νέου ΕΣΥ των συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, δημιουργώντας δεδικασμένα και ασφαλιστικές δικλίδες (όπως έκανε και στο παρελθόν εν μέσω των βαρέων κυμάτων της πανδημίας COVID) για περαιτέρω «συνεργασίες» δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων, που σήμερα μπορεί να μην είναι άμεσα κοστοβόρες για νοσηλευόμενους/ες, αύριο πιθανά να είναι, ωστόσο, καθότι και τότε θα βρεθεί κάποια έκτακτη ανάγκη που δε θα μπορεί να καλύψει το απονεκρούμενο ΕΣΥ για να το επιτάξει.
- Κοροϊδεύει στα μούτρα τους υγειονομικούς των δημόσιων νοσοκομείων (εν προκειμένω του ΓΝ Γεννηματάς) με τη διευκρίνιση μεταφοράς πλήρως διεκπεραιωμένων ήπιας ή μέτριας βαρύτητας περιστατικών, σερβίροντας τα απλά και στρωμένα περιστατικά στα ιδιωτικά νοσοκομεία και αφήνοντας τα πραγματικά βάρη που επιφέρουν οι νοσηλείες βαρέως πασχόντων στα εξουθενωμένα δημόσια νοσοκομεία. Και όλα αυτά (για να εστιάσουμε καρτέ - καρτέ στο πεδίο της μάχης) με την απαίτηση από εφημερεύοντες/ουσες να τρέξουν όπως - όπως τα βαριά και να διεκπεραιώσουν με τους ιδανικότερους των όρων τα ελαφρά για να παραδοθούν έτοιμα στο ιδιωτικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ένταση της εργασίας και την καταπάτηση του χρόνου εργασίας του φτωχού συγγενή του ΕΣΥ.

Με κίνδυνο, λοιπόν, να ακουστούμε προβλέψιμοι και γκρινιαρήδες ξανά και εν όψει των ερχόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων αλλά και της προεκλογικής περιόδου που ανοίγεται φαρδιά πλατιά μπροστά

μας, επαναλαμβάνουμε δυνατά προς ΥΠΕ, Υπουργείο, Κυβέρνηση και επίδοξους διαδόχους των παρόντων :

- **Κανένα φράγκο σε τσέπη ιδιώτη - εδώ και τώρα άνοιγμα νέων δημόσιων νοσοκομείων και επαναλειτουργία δομών που έκλεισαν στα χρόνια της κρίσης και έπειτα**
- **Άνευ όρων και αποζημιώσεων επίταξη ιδιωτικών δομών υγείας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης**
- **Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με σταθερές σχέσεις εργασίας - μονιμοποίηση συμβασιούχων και επικουρικού προσωπικού**

Ο αγώνας για καθολικά δημόσια και δωρεάν σύστημα υγείας να γίνει υπόθεση καθολική για νοσηλεύοντες και νοσηλευόμενους. Ραντεβού ξανά στους δρόμους.