



Ανακοίνωση της Κλαδικής Ένωσης Εργαζομένων στα ΜΜΕ της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Ροσινάντε για τις εκλογές στην ΕΣΗΕΑ

Απέναντι στον «συνδικαλισμό» των επιμελητηρίων, η πάλη για ένα πραγματικό σωματείο εργαζομένων στα ΜΜΕ – Καταψηφίζουμε τους εργοδοτικούς υποψηφίους, στηρίζουμε τις αγωνιστικές υποψηφιότητες στο Μεικτό και την «Πρωτοβουλία για την Ανατροπή» στο ΔΣ

Από τις 27 έως τις 31 Γενάρη διεξάγονται οι εκλογές της ΕΣΗΕΑ για τη στελέχωση των οργάνων της και την ανάδειξη συνδικαλιστικών εκπροσώπων σε κάθε εργασιακό χώρο ΜΜΕ. Κάθε φορά που αυτές ζυγώνουν κατακλυζόμαστε από μια αίσθηση επανάληψης, μια μπαναλιτέ. Κι αυτό επειδή κάθε μα κάθε φορά καλούμαστε να συζητήσουμε για τον συνδικαλισμό, δηλαδή για τη μορφή οργάνωσης της τάξης μας, των εργατών/εργαζομένων, εντελώς επιδερμικά. Να δούμε ποιοι θα συμμαχήσουν με ποιους, πόσους θα κατεβάσει το Χ ψηφοδέλτιο, πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί στο Δ.Σ...

Όλη αυτή η κουβέντα, που όχι τυχαία προσιδιάζει σε προεκλογική κουβέντα καφενείου, είναι κατάντια: για το εργατικό κίνημα, για τον συνδικαλισμό, για εμάς τους ίδιους ως εργαζόμενους, ως αυτούς που με τα λόγια τους, με την έρευνά τους, με το ρεπορτάζ τους, με την τεχνική τους δουλειά και τις γνώσεις τους οι εργοδότες πλουτίζουν και αναβαθμίζονται σε «παράγοντες» του τόπου.

Η ΕΣΗΕΑ είναι ένα συνδικαλιστικό κουφάρι, μια διαταξική ένωση ανθρώπων που έχουν επαγγελματική ενασχόληση με τον Τύπο (ή με τα γραφεία Τύπου των υπουργείων, σιγά τη διαφορά) η οποία θα επιθυμούσε να μιλά για το ένδοξο παρελθόν «όταν οι εκδότες ήταν δημοσιογράφοι», να διοργανώνει εκθέσεις και σεμινάρια «νέων μέσων», να συναντιέται με υπουργούς και γενικούς γραμματείς υπουργείων πίσω από κλειστές πόρτες και να βγάζει καμιά ανακοίνωση, ήπια και στρογγυλή όσο γίνεται για να τηρούνται οι διαπαραταξιακές ισορροπίες. **Η ΕΣΗΕΑ ΔΕΝ είναι κανονικό σωματείο που διασφαλίζει ότι τα μέλη του προστατεύονται από συλλογική σύμβαση η οποία καθορίζει όρους εργασίας, ύψος αμοιβής, εργασιακά δικαιώματα, ωράρια.** Δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση, παρά μόνο ίσως δειλά δειλά προς την κατεύθυνση των δημόσιων ΜΜΕ, κυρίως για λόγους μικροπολιτικής και εξυπηρητήσεων. Η συσπείρωση του κλάδου με απεργιακές κινητοποιήσεις ώστε να πιεστούν οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα είναι κάτι τόσο παράταιρο για την Ακαδημία την τελευταία δεκαετία, που έχει σχεδόν πάψει να ακούγεται.

Ενδεικτικός αυτής της απονεύρωσης του συνδικαλισμού που πρεσβεύει η σύγχρονη ΕΣΗΕΑ είναι και ο αριθμός των υποψηφίων στις επερχόμενες εκλογές στα διάφορα όργανα – όχι σε απόλυτα νούμερα αλλά συγκριτικά: ενώ οι υποψήφιοι των επτά παρατάξεων για το Δ.Σ. ξεπερνούν ελαφρώς τους 400, για το Μεικτό Συμβούλιο οι υποψήφιοι είναι μόλις 35 για συνολικά 29 θέσεις. Αυτή η ανισορροπία δεν είναι πρωτόγνωρη καθαυτή, αλλά αποδίδει την εκφυλιστική πορεία αυτού του είδους εργοδοτικού και *commel-faut* συνδικαλισμού: την ώρα που οι υποψήφιοι στις λίστες του Δ.Σ. πολλαπλασιάζονται για να δώσουν βάρος στο ψηφοδέλτιο και η «συμμετοχή» τους τελειώνει εκεί, στους χώρους της δουλειάς βρίσκονται όλο και λιγότεροι να θέλουν να μπλέξουν είτε με τα αφεντικά είτε με ανούσιες συνεδριάσεις ενός οργάνου δίχως αποφασιστικές αρμοδιότητες, με ρόλο εν πολλοίς διακοσμητικό. Η κατάληξη αυτής της τάσης θα είναι νομοτελειακά η απόλυτη διάσταση ανάμεσα στους πραγματικούς χώρους εργασίας και το συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου.

Η Κλαδική Ένωση Εργαζομένων στα ΜΜΕ της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Ροσινάντε σε κάθε περίπτωση καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν ενεργά στις εργατικές διεκδικήσεις και να δρουν με αλληλεγγύη και ταξική συνείδηση στους χώρους δουλειάς και οπουδήποτε. Είναι άλλωστε αυτός ο δρόμος, ο δρόμος της διεκδίκησης και της αλληλεγγύης, που πρέπει να διανυθεί μαζικά από όλους και όλες μας στην κατεύθυνση του απεγκλωβισμού από το κουφάρι της ΕΣΗΕΑ και της δημιουργίας των νέων, πραγματικά αγωνιστικών και ουσιαστικά συνδικαλιστικών δομών της τάξης μας.

Διατηρώντας πάντα στην προτεραιότητα της ατζέντας μας την αναγκαιότητα υπέρβασης της ΕΣΗΕΑ και τη δημιουργία ενός πραγματικού Συνδικάτου Τύπου, καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες - μέλη της ΕΣΗΕΑ να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για να αποτρέψουν τη διαμόρφωση μιας πανίσχυρης πλειοψηφίας στο ΔΣ η οποία θα αποτελείται από εργοδοτικούς και ακροδεξιούς και η οποία θα δέσει τα χέρια των αγωνιζόμενων εργαζόμενων τα επόμενα χρόνια. Επίσης για να στηρίξουν αγωνιστές και όχι εργοδοτικούς υποψηφίους στην εκλογή εργασιακών εκπροσώπων που είναι η πιο άμεση και στην οποία επιλέγουμε να συμμετέχουμε, καθώς σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνει τους εσωτερικούς συσχετισμούς μέσα στους χώρους εργασίας μας και ορίζει το κατά πόσο οι εργαζόμενοι θα έχουν αληθινή δραστηριότητα απέναντι στις διαθέσεις των αφεντικών.

Χωρίς αυταπάτες για τις δυνατότητες που έχει η ΕΣΗΕΑ ως τέτοια να ανταποκριθεί στον ρόλο ενός σωματείου και χωρίς να υποστέλλει σε καμία περίπτωση τη σημαία της ανάγκης να κινητοποιηθούμε άμεσα στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός σωματείου εργαζομένων και ενός συνδικάτου που θα καλύπτει ομοσπονδιακά όλο τον τύπο, η κλαδική ένωση εργαζομένων στα ΜΜΕ της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Ροσινάντε υποστηρίζει το ψηφοδέλτιο της «Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή», που αποτελείται από συναδέλφους και συναδέλφισσες με τους οποίους/ες έχουμε βρεθεί μαζί σε μάχες σε χώρους δουλειάς και θεωρεί την εκλογική του ενίσχυση θετική στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός διαφορετικού σωματείου εργαζομένων.

-Να οργανώσουμε τη ρήξη με τον «συνδικαλισμό» των επιμελητηρίων, ανοίγοντας τη συζήτηση για ένα σωματείο εργαζομένων και ένα ομοσπονδιακό συνδικάτο Τύπου

-Να δημιουργήσουμε πρωτοβουλίες σε κάθε χώρο δουλειάς στα ΜΜΕ για τη διεκδίκηση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτή τη μάχη, μέσα και έξω από την ΕΣΗΕΑ

-Εμποδίζουμε το εργοδοτικό και ακροδεξιό μπλοκ να καταλάβει την ΕΣΗΕΑ, ψηφίζοντας αγωνιστές υποψήφιους και καταψηφίζοντας τους εργοδοτικούς στο Μεικτό Συμβούλιο. Στηρίζουμε την «Πρωτοβουλία για την Ανατροπή» στην κάλπη για το ΔΣ, χωρίς να σταματάμε την πάλη για ένα πραγματικό σωματείο εργαζομένων