

Στέφανος Πράσος



Πρωτοφανής διαστρέβλωση της αλήθειας από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα παπαγαλάκια των συστημικών Μέσων Μαζικής Παραπληροφόρησης σε ό,τι αφορά τις νέες τιμές του ρεύματος.

1ο Ψέμα! «Φθηνότερο το ρεύμα στην Ελλάδα» διαλαλούν από προχθές τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης.....

Ποια είναι η αλήθεια; Από προχθές 25/7/2022 που, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο, αναγκαστικά, έδωσαν στη δημοσιότητα οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας τις τιμές λιανικής που θα ισχύουν τον Αύγουστο βλέπουμε τεράστια αύξηση που κυμαίνεται από 30% έως 40% σε σχέση με τις τιμές που περιείχαν τη ρήτρα αναπροσαρμογής!

Συγκεκριμένα: Η ΔΕΗ για τον μήνα Αύγουστο δίνει τιμή μεγαβατώρας 490 ευρώ ή 49 λεπτά την κιλοβατώρα. Οι ιδιώτες πάροχοι δίνουν τιμές από 50 έως 58 λεπτά την Κιλοβατώρα ή 500, 550, και 580 ευρώ ανά μεγαβατώρα!!! Τεράστια αύξηση αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν δυο μήνες που ήταν σε ισχύ η «ρήτρα αναπροσαρμογής» οι τιμές κυμαίνονταν από 25 έως 35 λεπτά ανά κιλοβατώρα. **ΑΡΑ έχουμε αύξηση 35% έως 40%!!! [1]**

Πού είδαν τη μείωση η Κυβέρνηση και οι «παπαγάλοι» τους;

2ο Ψέμα: «Μπορεί πράγματι να δόθηκαν αυτές οι εξωφρενικές αυξήσεις όμως η καλή και γενναιόδωρη κυβέρνηση του Μητσοτάκη θα δώσει επιδοτήσεις τέτοιες (1,65 δις ευρώ μόνο για τον μήνα Αύγουστο) ώστε οι καταναλωτές ούτε θα αντιληφθούν τη μείωση»

Ποια είναι η αλήθεια; Οι καταναλωτές παρά την επιδότηση θα δουν μεγάλες αυξήσεις στους λογαριασμούς τους αφού οι τιμές που θα πληρώνουν έχουν αυξηθεί σημαντικά.

3ο ψέμα: «Επιδότησεις από τον κρατικό προϋπολογισμό»

Οι πολυδιαφημιζόμενες επιδοτήσεις του Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης δεν προέρχονται από τα κρατικά ταμεία (που πάλι οι πολίτες θα τα πλήρωναν μέσω της φορολογίας) αλλά προέρχονται από το Ταμείο Μετάβασης που τροφοδοτείται από τα τιμολόγια λιανικής και **όσο ακριβαίνουν οι τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές τόσο περισσότερα έσοδα έχει και η Κυβέρνηση!**

Συγκεκριμένα, το Ταμείο Μετάβασης τροφοδοτείται:

1. Από τα δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που αποδίδονται μέσω του Ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου ρύπων και αρχικά τα πληρώνουν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας (Φυσικό αέριο, λιγνίτης, λιθάνθρακας) και όπως είναι φυσικό τα μετακυλύουν στις τιμές ρεύματος που τα πληρώνει πάλι ο καταναλωτής. **Τα δικαιώματα αυτά επιβαρύνουν, με βάση τις σημερινές τιμές του χρηματιστηρίου ρύπων, μέσο όρο περίπου 100 ευρώ τη μεγαβατώρα**

2. Σύμφωνα με τον νόμο που ψήφισε πρόσφατα η Κυβέρνηση **η διαφορά μεταξύ των πραγματικών τιμών που μπαίνει στα τιμολόγια και του κόστους παραγωγής των υδροηλεκτρικών και του**

λιγνίτη (μιλάμε αποκλειστικά για τη ΔΕΗ) θα μπαίνει στο Ταμείο Μετάβασης. Δηλαδή αν η παραγωγή ρεύματος από υδροηλεκτρικά κοστίζει 20 ευρώ η μεγαβατώρα και η τιμή πώλησης στη λιανική, όπως όντως διαμορφώθηκε για τον Αύγουστο, πάει στα 500 ευρώ τότε η κυβέρνηση βάζει στο Ταμείο Μετάβασης 480 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Το ίδιο ισχύει για τον λιγνίτη ο οποίος μπορεί σήμερα να έχει κόστος παραγωγής γύρω στα 170 ευρώ ανά μεγαβατώρα και η τιμή πώλησης είναι στα 500 προκύπτει κέρδος για την κυβέρνηση 330 ευρώ ανά μεγαβατώρα! **Άρα ο Μητσοτάκης «κάνει μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα».** Και επιδοτεί τους βιομηχάνους αλλά κάνει και την απαραίτητη ψηφοθηρία.... Τουλάχιστον έτσι νομίζει! **[2]**

Κοντολογίς, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχοντας στο πλευρό της την πλειοψηφία των ΜΜΕ, τα οποία φρόντισε να «ταΐζονται» καλά, αντιστρέφει την πραγματικότητα διακηρύσσοντας ότι το ρεύμα στην Ελλάδα γίνεται φθηνότερο ενώ στην πραγματικότητα ακριβαίνει και μάλιστα πάρα πολύ. **Έτσι τα τιμολόγια λιανικής διαμορφώνονται στα 500 έως 600 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ πριν δυο μήνες που ήταν σε ισχύ η «ρήτρα αναπροσαρμογής» ήταν στα 250 έως 350 ευρώ ανά μεγαβατώρα.**

Είναι τα μαθηματικά της οικογένειας Μητσοτάκη που θεωρούν τους εργαζόμενους και τους πολίτες αυτής της Χώρας στοιχειωδώς αμόρφωτους. Ποιος δε θυμάται το 0+0=14% όπου ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού έδωσε το Α` Εξάμηνο του 1993 0 αύξηση στους εργαζόμενους και 0 το Β` εξάμηνο αλλά στο τέλος του χρόνου, όπως υποστήριζε, «οι εργαζόμενοι έλαβαν αυξήσεις στους μισθούς τους 14%»!!!

Όμως για να λέμε όλη την αλήθεια, στο ίδιο «μήκος κύματος» κινούνται και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ οι οποίοι προτείνουν «πλαφόν» στα τιμολόγια λιανικής χωρίς να σταματήσουν, ούτε καν να αλλάξουν, την κερδοσκοπία του χρηματιστηρίου μέσω του οποίου διαμορφώνονται κατά 100% οι τιμές του ρεύματος. **[3]**

Είναι φανερό ότι κανένας τους δεν τολμάει να αγγίξει τις «ιερές αγελάδες» του συστήματος που είναι οι ενεργειακοί όμιλοι, οι έμποροι της ενέργειας και το διευθυντήριο της ΕΕ.

Όμως οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες και οι μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της απόλυτης φτώχειας και της πείνας που απειλούν ακόμα και τη φυσική τους επιβίωση.

Μονόδρομος λοιπόν είναι ο αγώνας! Η δημιουργία ενός μετώπου εργαζόμενων, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων και καταναλωτών ρεύματος. Οργανωμένα, μαζικά και δυναμικά να απαιτήσουμε:

1. Κατάργηση όλων των Χρηματιστηρίων που διαμορφώνουν τις τιμές στην Ηλεκτρική Ενέργεια (Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο ρύπων και χρηματιστήριο Φυσικού αερίου οι αγοραπωλησίες του οποίου μπορεί και πρέπει να γίνονται με διμερής συμβάσεις)

2. Το ρεύμα σε όλους τους τομείς (Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Εμπορία) να παρέχεται αποκλειστικά από μια Δημόσια εταιρεία η οποία θα βρίσκεται διαρκώς κάτω από κοινωνικό και εργατικό Έλεγχο. Κανένας ιδιώτης, κανένας κερδοσκόπος να μην συμμετέχει στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Παραπομπές:

[1] [Νέες αυξήσεις φωτιά πάνω από 50% στις τιμές ρεύματος - Τι ανακοίνωσε ο κάθε πάροχος ενέργειας - The Press Project](#)

[2] [Επιδοτήσεις στο ρεύμα: «Μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα» κάνει ο Μητσοτάκης](#)

[3] Οι Προτάσεις μας για πραγματικές μειώσεις των τιμών του Ηλεκτρικού Ρεύματος

Κοζάνη 27/7/2022

Στέφανος Πράσος

Περιφερειακός Σύμβουλος της «Αριστερής Συμπόρευσης για την Ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία»