

Από τον σΑΤΥΡΟΠΡΟΚΟ



- Το «κύκνειο πολιτικό άσμα του Αντώνη Σαμαρά» παίζεται αυτές τις μέρες στις οθόνες των τηλεοράσεών μας σε ταυτόχρονη πανελλήνια προβολή με χορηγία της γνωστής τρομοκρατικής οργάνωσης ΤΡΟΙΚΑ.

- **Ο Ευάγγελος, μόνιμος αντιπρόεδρος των ελληνικών** κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια, ευελπιστεί να κλείσει τη δεκαετία που διανύουμε βρισκόμενος στο ίδιο πόστο. Υπενθυμίζω ότι η γλώσσα έχει πολλές χρήσεις!

- «**Έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης**» ο τίτλος του νέου μνημονίου που πέρασε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Στην ούγια γράφει Κάρολος Παπούλιας (ο προοδευτικός)!

- **Τόσο σεβασμό** στους Έλληνες πολίτες από μία κυβέρνηση που δεν την θέλουν οι περισσότεροι πολίτες αλλά προσπαθεί να συνεχίσει να κυβερνάει κοροϊδεύοντας τους πολίτες, δεν πρόκειται να ξαναδεί η χώρα.

- **Το «παρών» του μπάρμπα-Φώτη στην πρώτη** ψηφοφορία, ποια πολιτική ερμηνεία είχε; Σε ποιον απευθυνόταν; Έλα Αλέξη. Μάζευε κι εσύ είναι και ρόγες, έλεγε ο παππούς μου. Και ο Βαγγέλης, πάντα αντιπρόεδρος.

- **Κατά τα άλλα, ο ΟΠΑΠ** έβγαλε καινούριο παιχνίδι, έως το Φλαβάρη, με τον τίτλο «Βρες τον βουλευτή», τον οποίο θα πλησιάσουν για δωροδοκία. Κερδίζει και όποιος πετύχει τον βουλευτή και όποιος μαντέψει το ποσό.

- **Για να μην ξεχνάμε εμείς οι υπόλοιποι** πόση «δημοκρατία» περιέχει η δημοκρατία τους. Σβουρίζουν τα εκατομμύρια σαν πλατανόφυλλα για να εξασφαλίσουν τις καρέκλες τους όταν υπάρχουν παιδιά που πεινάνε.

- **Πίνοντας, προχτές** λάδι στη χόβολη (κάνει καλό στις πρόκες μου), κάπου στην Ερμού, μας πλησιάζει ένας νεαρός ζητώντας μας χρήματα. Ανταλλάξαμε κάποιες κουβέντες και το χαμόγελό του έφτασε ως τα αυτιά.

- **Τον περνάνε για κλέφτη οι κυρίες,** παραπονέθηκε, και κρύβουν τις τσάντες τους. «Αν ήμουν κλέφτης δεν θα ζητούσα λεφτά. Με λένε Γ..... και είμαι καθαρός. Μοιάζω για τραπεζίτης ή για υπουργός;», μας είπε φεύγοντας.

- **Ο Καμένος εθεάθη** σε ξωκλήσι να ξορκίζεται από τον παπά μετά τη συνάντησή του με τον εθνικό μας «γουρλή». Μετά από τη συνάντηση αυτή σκέφτεται να προχωρήσει στη διάλυση των ΑνΕλ. Είναι πλέον μονόδρομος!

- **Η νέα διαφήμιση γνωστού αλκοολούχου ποτού** θα λείει: Ο Αντώνης φεύγει, η Θοδώρα ετοιμάζεται και ο Βορίδης έρχεται. Ο τελευταίος θα κρατάει στο αριστερό ένα ποτήρι με το ποτό και στο δεξί ένα χρυσό τσεκούρι.

- **Το υπουργείο υγείας, λείει,** ξόδεψε 1,5 εκατομμύρια ευρώ για μια εφαρμογή την οποία περιείχε ήδη το

πρόγραμμα 1535 που ήταν και δωρεά. Ο Βορίδης ισχυρίζεται, από όσα μαθαίνω, ότι δεν το ήξερε.

- **Στις εκλογές των καθηγητών για τις ΕΛΜΕ**, κατεβαίνουν κάποια ωραία ψηφοδέλτια Διευθυντών. Τα Πασοκικά ρετάλια μουγκρίζουν ακόμα. Δηλώνουν παρών λόγω έλλειψης ισχυρής πολιτικής στέγης.

- **Προς τους απανταχού «αιβασίληδες»:** Τα δώρα για τα παιδιά πρέπει να είναι παιχνίδια και τίποτε άλλο. Τα τρόφιμα και τα ρούχα είναι «υποχρέωση» της πολιτείας. Κρατείστε τη μεγαλοψυχία σας εκμεταλλευτές της φτώχειας.

- **Πέρασα από την Πλατεία Συντάγματος.** Υπήρχαν φωτάκια, πολλά φωτάκια μόνο που δεν έβγαζαν φως αλλά σκοτάδι. Ασφαλώς, έλλειπαν οι Σύριοι πρόσφυγες, η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη.

- **Και τώρα που έφυγαν** οι Σύριοι από το Σύνταγμα, ποιος θα μας θυμίζει την ανωτερότητά μας; Με ποιον θα συγκρινόμαστε για να δικαιολογούμε τους εαυτούς μας για την απραξία μας;