



Διαλύεται η ΔΗΜΑΡ, όπως όλοι περίμεναν μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Η καταβράθρωση από το 6,25% των βουλευτικών εκλογών του 2012 στο 1,20% των ευρωεκλογών του 2016 –η απώλεια δηλαδή του... 80% των ψηφοφόρων της μέσα σε μόλις δύο χρόνια!– δεν άφηνε καμιά άλλη επιλογή. Πέραν πάσης αμφιβολίας, συμπάθειας ή αντιπάθειας, η πτώση από το 6% στο 1% σηματοδοτεί τον πολιτικό θάνατο του κόμματος αυτού κατ' απαίτηση των ψηφοφόρων, οι οποίοι πλέον το θεωρούν άχρηστο και περιττό.

Αυτό που δεν κατάλαβε ο Φώτης Κουβέλης και τα στελέχη της ΔΗΜΑΡ είναι ότι η «Αριστερά της προσκολλησεως» σε κάθε κυβερνητική εξουσία που εκπροσωπεί το κόμμα τους δεν είχε λόγο ύπαρξης σε συνθήκες οξυτάτης οικονομικής κρίσης. Αριστερές «τσόντες» σαν τη ΔΗΜΑΡ σε δεξιές κυβερνήσεις σαν αυτή της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ είναι φυσικά χρήσιμες για το σύστημα σε τέτοιες περιστάσεις, αλλά ταχύτατα καθίστανται άχρηστες και περιττές, καθώς εκμηδενίζεται η απήχησή τους στο λαό. Λειτουργούν σαν καταλύτες που στη συνέχεια αποβάλλονται. Αυτό έπαθε η ΔΗΜΑΡ. Για άλλους λόγους πεθαίνει και το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου, όπου ναι μεν μαζί με τους ελάχιστους φίλους του απολαμβάνουν τη νομή της εξουσίας, αλλά το 44% στις βουλευτικές εκλογές του 2009 έγινε ήδη... 8% στις ευρωεκλογές, μέσα σε πέντε μόλις χρόνια! Όταν ένα κόμμα εξουσίας επί τριάντα χρόνια μεταβάλλεται σε θλιβερή «τσόντα» ενός άλλου κόμματος εξουσίας, που κι αυτό αδυνατεί να κερδίσει την παραδοσιακή στη χώρα μας αυτοδυναμία, όπως συμβαίνει σήμερα με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, σημαίνει ότι έχουμε μπει στη φάση ρύθμισης των λεπτομερειών της πολιτικής κηδείας και των δύο κομμάτων.

Ως ανεξάρτητο κόμμα η ΔΗΜΑΡ δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης πλέον – γι' αυτό και διαλύεται από μόνη της, χωρίς να συνωμοτεί κάποιος εναντίον της ύπαρξής της. Οι βουλευτές και τα στελέχη της δεξιάς πτέρυγας της επιχειρούν να προσκολληθούν στα κυβερνητικά κόμματα, για να πετύχουν την προσωπική πολιτική τους επιβίωση. Όσο για τους βουλευτές και τα στελέχη της πιο «αριστερής» τάσης της ΔΗΜΑΡ, αυτοί πλέον πλησιάζουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί δηλαδή που μπορούν όντως να επιβιώσουν ως ακραία δεξιά συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ, με μνημονιακές περγαμηνές και δράση! Αντικειμενικά, η δεξιά τάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που θα ενισχυθεί με την προσχώρησή τους, κάτι επιθυμητό από το σύστημα. Εννοείται ότι κανένα κύρος δεν προσθέτουν στο κόμμα όπου εντάσσονται ή θα ενταχθούν οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ. Το Ποτάμι, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε κόμμα τους πάρει ξέρει ότι κάνει... «πολιτική φιλανθρωπία» και τους διασώζει ως άτομα αναφορικά με το πολιτικό τους μέλλον. Ως «πολιτικοί ζητιάνοι» εντάσσονται στα νέα τους κόμματα, και φυσικά οι ηγεσίες τους τους αντιμετωπίζουν με περιφρόνηση, όσο κι αν υποκρίνονται ότι τους υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες.

Μόνο κάτι νεόκοπα στην πολιτική «λαμόγια» της ΔΗΜΑΡ τα οποία ξαφνικά έγιναν βουλευτές από το πολιτικό τίποτα που ήταν και πλέον τους καλαρέσει, που νόμισαν πως βρήκαν το μήνα που τρέφει τους έντεκα υπόλοιπους, έχουν την αυθάδη ηλιθιότητα να θεωρούν ότι τα μνημονιακά κόμματα θα σφαχτούν μεταξύ τους για να τους αποκτήσουν! Δεν πειράζει, ο τόπος θα απαλλαγεί από την πολιτική παρουσία τους χωρίς καμιά θλίψη! Είναι τόσο αυτάρεσκα ανόητοι πολιτικά που δεν διδάσκονται τίποτα από τη... χλαπάτσα του Σταύρου Θεοδωράκη στον Φώτη Κουβέλη, όταν ο γέρων ηγέτης της ΔΗΜΑΡ τού έστειλε επιστολή συμμετοχής σε διάλογο για την ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς. «Η χώρα δεν μπορεί να σωθεί από μια κάστα προνομιάχων που σήμερα επιχειρεί μέσα από μια “συντηρητική” κυβέρνηση, “αύριο”

από μια “προοδευτική” και “μεθαύριο” από μια “εναλλακτική”. Μια κάστα που μπορεί να χρησιμοποιεί “αριστερά” ή “δεξιά” συνθήματα, αλλά τελικά το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η διατήρηση των προνομίων της...» απαντά μεταξύ άλλων ο Στ. Θεοδωράκης στον Φ. Κουβέλη. Τον λοιδορεί κι από πάνω γράφοντάς του ότι «ο διάλογος με αφηρημένες και γενικές έννοιες [...] είναι καλός για τη Βουλή των Εφήβων!». Εν κατακλείδι, τον «πλακώνει και στις καρπαζιές» από πολιτική σκοπιά, καθώς αντί για διάλογο περί της ανασυγκρότησης της Αριστεράς ο Στ. Θεοδωράκης αντιπροτείνει στον Φώτη Κουβέλη να... πάρει σύνταξη για να μας αδειάσει τη γωνιά! «Το πολιτικό προσωπικό της χώρας το οποίο έχει δοκιμαστεί κι έχει αποτύχει θα πρέπει ίσως να σκεφθεί ότι η ανώτερη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία είναι η συνταξιοδότησή του» του λέει κατάμουτρα!

Τέτοιο φτύσιμο δεν ξαναέχει φάει δημόσια ο Φώτης Κουβέλης. Και βέβαια άλλο να τον φτύνει η κυβέρνηση ή η αξιωματική αντιπολίτευση, άλλο να τον φτύνει ο επικεφαλής του... πέμπτου κόμματος της Βουλής που πήρε όλο κι όλο 6,61%, ο οποίος έλεγε ότι με 5% «πας σπίτι σου», ενός κόμματος δηλαδή που το πέρασε ακόμη και η Χρυσή Αυγή και το ΠΑΣΟΚ του 8%!

Πηγή: [ΠΡΙΝ](#)