



Είναι λύση η φυγή;

Η Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο και η δημοτική κίνηση Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα, όπως και κάθε άλλη παράταξη στην οποία συμμετέχει-στηρίζει η αντικαπιταλιστική αριστερά στην Ήπειρο, έχουν δηλώσει απερίφραστα την αντίθεσή τους στην εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή, για λόγους γεωπολιτικούς, οικονομικούς και οικολογικούς.

Το πολιτικό πλαίσιο που βάζουν προφανώς δεν θα βρει πάντες και πάσες σύμφωνους. Είναι όμως τουλάχιστον υποκριτικό από μέρους μελών των πρωτοβουλιών κατά των εξορύξεων να απαγορεύουν πρακτικά, κάθε πολιτικοποίηση των αιτημάτων που βάζει το κίνημα κατά των εξορύξεων και την ίδια στιγμή, να επιλέγουν τη διασπαστική εκλογική εκμετάλλευσή του.

Η ομάδα πολιτών που σκοπεύει να κατέβει στις εκλογές σχηματίζοντας παράταξη, συγκεντρώνει με «μαγικό» τρόπο πρωτοβουλίες πολιτικά αντίθετες μεταξύ τους, που ξαφνικά όμως δεν έχουν πρόβλημα να συνενρευθούν εκλογικά με μοναδικό περιεχόμενο την αντίθεση στις εξορύξεις. Πολιτικοί σχηματισμοί όπως η ΛΑΕ που «κρύβονται» και βάζουν προϋποθέσεις επιτηδευμένα ανυπέρβλητες σε καλέσματα, το προηγούμενο διάστημα, αναζητούν εκλογικό καταφύγιο όπου τους κάτσει...

Ξαφνικά, οι οριακά ή ξεκάθαρα εθνικιστικές θέσεις και η μακεδονολατρία «δεν είναι πρόβλημα» για άλλες δυνάμεις, όπως επίσης δεν υπάρχει θέμα και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (πρώην) ΑΝΕΛ, λες και το θέμα των εξορύξεων είναι αποκομμένο από ότι συμβαίνει γενικά στον πολιτικό στίβο.

Η φυγή δεν είναι λύση. Το πλαίσιο του αγώνα κατά των εξορύξεων δεν μπορεί να είναι απογυμνωμένο από κάθε πολιτικό αίτημα, προκειμένου να βρεθεί μια «εκλογική στέγη» για όποιον θέλει να παίξει ρόλο με το «μαγαζί» του την επαύριο.

Οι εταιρείες έρευνας-εξόρυξης υδρογονανθράκων έρχονται να ρημάξουν την περιοχή της Ηπείρου, με προτίμηση στα πιο όμορφα σημεία της.

Δεν θα τους περάσει.

Δεν θα περάσει η τρομοκράτηση των κατοίκων της περιοχής από τους σεκιούριτι των εταιριών, που με τις πλάτες σχεδόν όλων των αυτοδιοικητικών και αρμοδίων υπηρεσιών, καθώς και τη «λαϊκή αστυνομία» του ΣΥΡΙΖΑ συμπεριφέρονται ως δυνάμεις κατοχής.

Να κρατήσουμε την Ήπειρο ανέγγιχτη από τις πολυεθνικές του πολέμου, της φτώχειας και της περιβαλλοντικής καταστροφής.

**η περιφερειακή κίνηση
Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο-ΑΡ.Π.Η**