

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον Τουρισμό-Επισιτισμό



Ανυπότακτη Κρήτη

Η κυβέρνηση μετά το κρεσέντο αντεργατικών μέτρων με ΠΝΠ, για το ξεπέραςμα της οικονομικής κρίσης στο όνομα της πανδημίας και στις πλάτες των εργαζομένων, συνεχίζει να προκαλεί. Με τις πρόσφατες εξαγγελίες για την ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας, απέδειξε ξεκάθαρα ότι καθιστά αόρατα τα αιτήματα και τις ανάγκες του εργαζόμενου κόσμου, επιδιώκοντας να πάρει μέτρα αποκλειστικά για να ορθοποδήσει η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων καταλυμάτων και εστίασης.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για μοίρασμα «ζεστού χρήματος» στο τουριστικό κεφάλαιο, καλύπτουν στο έπακρο τα αιτήματα της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, των μεγάλων επιχειρηματιών του κλάδου, των συνδέσμων τους και των επιμελητηρίων, αιτήματα που όλο το προηγούμενο διάστημα μέσα από την αφήγηση της εθνικής συναίνεσης και της ατομικής ευθύνης όλων, προβάλλονταν ως «αναγκαία λύση» για την καπιταλιστική συνέχεια της οικονομίας.

Στον αντίποδα οι εργαζόμενοι καλούνται να μοιράσουν τη φτώχεια και την επιδείνωση των όρων ζωής τους στο όνομα της «αναγκαίας» αυτής λύσης και μέσα σε καθεστώς ολοένα και μεγαλύτερης ανασφάλειας.

Την ίδια στιγμή, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα εφάρμοσε μέτρα εγκλεισμού και ακραίας καταστολής δικαιωμάτων, στο όνομα της επανέναρξης της οικονομίας «των κερδών», ξεχνάει την υγεία του λαού και καταργεί «εν μία νυκτί» όλα τα μέτρα ελέγχου και πρόληψης κατά του κορωνοϊού για την είσοδο επισκεπτών από το εξωτερικό.

Ο λαός της Κρήτης δεν έχει τίποτα να κερδίσει από την υπεράσπιση από τη μεριά της αστικής τάξης, του μοντέλου του τουριστικού θαύματος.

Η Ανυπότακτη Κρήτη χαιρετίζει και στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον Τουρισμό-Επισιτισμό.

- Καλούμε όλους και όλες τους εργαζόμενους, τη νέα γενιά των εργαζομένων να σηκώσουν κεφάλι, να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες των σωματείων τους και στις επιτροπές αγώνα.

- Καλούμε σε πανεργατικό ξεσηκωμό και συνέχιση του αγώνα με τους μαχόμενους Υγειονομικούς και το εκπαιδευτικό-φοιτητικό κίνημα, για Υγεία-Μόρφωση-Εργασία.

Τώρα να πάρει πίσω η κυβέρνηση όλα τα αντεργατικά μέτρα

Την κρίση να πληρώσει το κεφάλαιο από τα κέρδη του όχι οι εργαζόμενοι.

- Καμία σκέψη για εκ περιτροπής εργασία και μείωση μισθών. Κατάργηση όλων των αντεργατικών ΠΝΠ.

- Καμία απώλεια εισοδήματος για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου , διασφάλιση του με βάση τις Κλαδικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες πρέπει να κηρυχτούν γενικώς υποχρεωτικές όπου δεν είναι .
- Τώρα να επαναπροσληφθούν όλοι οι εποχικοί εργαζόμενοι .
- Καμία απόλυση. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Στήριξη των ανέργων με επιδόματα στο ύψος του βασικού μισθού , χωρίς όρους και προϋποθέσεις μέχρι να βρουν δουλειά .
- Μέτρα κοινωνικής στήριξης όλων των εργαζομένων του κλάδου , ακύρωση πληρωμών ρεύματος, νερού, τηλεφώνου, φόρων και τραπεζικών δόσεων. Μηδενικά δημοτικά τέλη.
- Μέτρα ατομικής προστασίας για όλους τους εργαζομένους. Να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία.

Τουρισμός 2020: Ο λαός της Κρήτης δεν έχει τίποτα να κερδίσει μέσα το μοντέλο του «Τουριστικού θαύματος»

Να μην πληρώσουν την κρίση οι εργαζόμενοι. Την κρίση να πληρώσει το κεφάλαιο!

Όπως ήταν αναμενόμενο η πανδημία χτύπησε και τον τουρισμό στην Ελλάδα, με την περιφέρεια της Κρήτης να είναι στο επίκεντρο. Τα πιο αισιόδοξα σενάρια κάνουν λόγο για άνοιγμα της τουριστικής περιόδου στα μέσα Ιουλίου, με τις μεγάλες ευρωπαϊκές ταξιδιωτικές εταιρίες TUI, DER Touristik Alltours να έχουν αναστείλει όλο τον παγκόσμιο προγραμματισμό τους. Ήδη μιλάμε για ένα υπαρκτό σενάριο, όπου δεκάδες ξενοδοχεία και καταλύματα δηλώνουν ότι θα παραμείνουν κλειστά υπό το φόβο του χαμένου τζίρου, της χαμηλής πληρότητας και τη μη εξασφάλιση τροφοδοσίας, με τους εργαζόμενους σε αυτά ήδη να βρίσκονται στην ανεργία.

Αν και δεν είναι ακόμα γνωστές όλες οι βασικές παράμετροι του προβλήματος, ο ΟΟΣΑ προβλέπει πτώση 45-70 % στη διεθνή τουριστική οικονομία, ενώ σε επίπεδο ΕΕ οι επίσημες εκτιμήσεις για την πτώση εσόδων ποικίλουν από το 50 % για στα ξενοδοχεία έως 90 % για τις κρουαζιέρες και τις αεροπορικές εταιρίες. Οι συνέπειες θα είναι βαριές, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Κρήτη που εξαρτώνται σοβαρά από τον τουρισμό. Αυτή η κατάσταση καταρρίπτει το αφήγημα της αστικής τάξης για ένα νησί-παράδεισο τουρισμού και εξορύξεων, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την άμεση ανάγκη να ακολουθηθεί μια πορεία με γνώμονα τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων, των εργαζομένων που χάνουν τις δουλειές τους και δοκιμάζονται, των φτωχών αγροτών και της νεολαίας.

Αξιοποιώντας την πανδημία για να διασφαλίσει τα κέρδη του κεφαλαίου, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μια σειρά αντεργατικά νομοσχέδια δίνοντας το βήμα στους εργοδότες και τα αφεντικά να κάνουν «εξορθολογισμό» των κερδών, πάντα στις πλάτες των εργαζομένων. Από τη μία, για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, έχει δρομολογήσει εγγυήσεις 2 δισ. ευρώ που με μόχλευση μπορεί να φτάσουν τα 7 δισ. σε εταιρίες και ιδιώτες με ιδιαίτερη έμφαση στην τουριστική βιομηχανία και από την άλλη καλεί τους εργαζόμενους να διαχειριστούν τη φτώχεια με «ψίχουλα» των 800 ευρώ για 1,5 μήνα, παράταση του ταμείου ανεργίας, μείωση ενοικίου κλπ, που όμως ελάχιστοι δικαιούνται.

Ακολουθεί ακριβώς αυτή την λογική, της προνομιακής ενίσχυσης επιχειρήσεων σαν αναγκαία προϋπόθεση εξόδου από την κρίση, και αφήνει τελείως ακάλυπτους τους εργαζόμενους στον τουρισμό και επισιτισμό. Σπεύδει να μιλήσει για τρίμηνη καλοκαιρινή σεζόν που ίσως παραταθεί για δυο μήνες, παρόλο που δεν έχουν οριστικοποιηθεί απόλυτα ασφαλείς υγειονομικές προϋποθέσεις διεθνούς μετακίνησης των τουριστών. Αξιοποιώντας ΠΝΠ για τον κορωνοϊό, αναθέτει απευθείας σε ιδιωτική εταιρεία (πρωτοβουλία

του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου) την προβολή του ελληνικού τουρισμού. Ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνει το βάρος στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων (άμεσα, αλλά και μέχρι το 2027), ψελλίζει μόνο κάποια λόγια για προστασία των εργαζομένων και θα εκπονήσει για τον τουρισμό στρατηγική διεξόδου από την κρίση μετά το καλοκαίρι στα χνάρια ήδη καθορισμένων αντιδραστικών κατευθύνσεων.

Κυβέρνηση και εργοδοσία όπως και στο ζήτημα της Δημόσιας Υγείας κάνουν ανοιχτό κάλεσμα στους εργαζόμενους για ανάληψη ατομικής ευθύνης από όλους και ευρεία συναίνεση για να βγούμε από την κρίση της πανδημίας. Μάλιστα σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων καλεί τους εργαζόμενους να περάσουν την κρίση μαζί χέρι-χέρι.

Για να μην πληρώσει όμως ο κόσμος της εργασίας «το μάρμαρο» της κρίσης, χρειάζεται να ξεδιπλώσει την πάλη του σε αντίθεση με τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Από την πλευρά τους, οι μεγάλοι επιχειρηματίες του κλάδου στην Ελλάδα ξεδιπλώνουν τις απαιτήσεις τους, μέσω των συνδέσμων τους και επιμελητηρίων, πολλές εκ των οποίων ίσχυαν και πριν την πανδημία και τώρα προβάλλονται ως δήθεν «αναγκαία λύση». Ζητούν ειδική χρηματοδότηση για την «επανεκκίνηση» των επιχειρήσεων, προγράμματα επιδότησης εργασίας, παραπέρα υπονόμευση των συμβάσεων εργασίας, διευκολύνσεις στην αποπληρωμή δανείων και φορολογικές διευκολύνσεις, προτείνουν παράταση των συμβάσεων παραχώρησης των αεροδρομίων ή αξιοποίηση των κονδυλίων των συμβάσεων κοκ.

Ας δούμε μέσα από τρία σημεία από ποια κατάσταση ξεκινάμε την κουβέντα, τι συμφέρον έχει ο λαός της Κρήτης από τα σχέδια του κεφαλαίου για την «τουριστική ανάπτυξη» και τι είναι αυτό που έρχεται για να μείνει στο όνομα της αντιμετώπισης της κρίσης.

Σημείο 1: «Το τοπίο σήμερα»

Ο κλάδος του τουρισμού-επισιτισμού εδώ και πολλά χρόνια έχει μπει ως βασικός πυλώνας επένδυσης και ανάπτυξης για την ελληνική αστική τάξη με της ευλογίες της ΕΕ, θέτοντας κατά τόπους, ολόκληρους παραγωγικούς κλάδους σε υποχώρηση. Ιδίως στην Κρήτη, η υποχώρηση του τομέα της αλιείας και της αγροτικής παραγωγής είναι εμφανής. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει άνοιγμα σε κλάδους όπως η ναυτιλία, η αεροπλοΐα, το εμπόριο, η διαφήμιση, η εστίαση, κλάδους κυρίως οργανικά συνδεδεμένους με τον τουρισμό ως βασικό πυλώνα. Η σύμπραξη όλων αυτών των κλάδων οδηγούν στο λεγόμενο «τουριστικό θαύμα» σήμερα, με τα κέρδη που απορρέουν να βασίζονται κυρίως στην υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων σε αυτούς.

Με βάση τα παραπάνω, το τοπίο που διαμορφώνεται σήμερα στην Κρήτη για τη λειτουργία του «θαύματος» αυτού ξεκαθαρίζει. Από τη μία η λειτουργία πολυτελών ξενοδοχείων, μικρών καταλυμάτων, τουριστικών επιχειρήσεων, αεροπορικών και ναυτιλιακών εταιριών, επιχειρήσεων επισιτισμού, εμπορίου και μεταφοράς, με τα κέρδη τους. Από την άλλη, οι χιλιάδες εργαζόμενοι σε αυτά σε διαμορφωμένες ήδη συνθήκες εκμετάλλευσης με την ελαστική εργασία, την εκ περιτροπής (σεζόν), την καταστρατήγηση συμβάσεων και ωραρίου, τους χαμηλούς μισθούς, την μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, τα ατυχήματα, τις απειλές, τις αυθαιρεσίες και τις απολύσεις να είναι μια κανονικότητα. Μια κανονικότητα σε βάρος των εργαζομένων στο νησί με τις πλάτες όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια και της ΕΕ που έχουν θέσει αποκλειστικά τον κλάδο του τουρισμού-επισιτισμού στο κέντρο της οικονομίας και της ανάπτυξης.

Σημείο 2: Τι έχει να κερδίσει ο κρητικός λαός από το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης;

Ο Υπουργός με βάση το αναπτυξιακό νομοσχέδιο υπόσχεται επενδύσεις φαραωνικών έργων τύπου Elouda hills, αεροδρόμιο Καστελλίου και αδειοδοτήσεις σε επιχειρηματικούς ομίλους, τονώνοντας έτσι την αγορά. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει, εκτός τις πάνω κατευθύνσεις, νέο κύκλο ιδιωτικοποιήσεων λιμανιών, αιγιαλών, φυσικού πλούτου, ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων με πέρασμά τους στο υπερταμείο, με τη

συναίνεση της Περιφερειακής αρχής από την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αφού τα λεφτά για προγράμματα τουριστικής προβολής είναι «πολλά».

Έχοντας πάρει το «οκ» από το παρατηρητήριο της ΕΕ, η κυβέρνηση υπόσχεται διευκολύνσεις στο κεφάλαιο, χρηματοδοτεί τους ξενοδόχους, ενώ για τους εργαζόμενους και τους κατοίκους του νησιού προβλέπεται να πληρώσουν το νέο γύρο οικονομικής ύφεσης με εργασιακή-μισθολογική ανασφάλεια και ανεργία.

Οι σκέψεις για δημιουργία τουριστικών χωριών και φαραωνικών έργων θα δημιουργήσουν ανακατάταξη και απώλεια θέσεων εργασίας στην τοπική περιοχή, παράλληλα με τις υποσχέσεις για νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν μέσα από την ανάπτυξή τους, οι οποίες θα είναι επισφαλείς, με εξαντλητικές συνθήκες δουλειάς, όπως συμβαίνει με όλες τις πολυεθνικές εταιρείες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τουριστική ανάπτυξη βασίζεται και σχεδιάζει πλέον ένα νέο πρότυπο, πέρα από το κλασικό σχήμα «ήλιος και θάλασσα», με έννοιες όπως ανταγωνιστικότητα, target groups επισκεπτών υψηλού εισοδήματος, επιμήκυνση περιόδου, νέες επιχειρήσεις, αύξηση απασχόλησης, να το περικλείουν. Με αυτό το νέο πρότυπο συνδέεται η ελπίδα για πρόσκαιρο υπερκέρδος τύπου airbnb, αλλά ακόμη και κατευθύνσεις στην εκπαίδευση με τη μαθητεία και προγράμματα σπουδών να διαμορφώνουν νέες ειδικότητες προωθώντας μια νέα δεξαμενή φθηνού εργατικού δυναμικού προς εκμετάλλευση. Όλα στο όνομα της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

Σημείο 3: Τι φέρνει ο Κορωνοϊός στους εργαζόμενους

Ο κερδοφορία στον κλάδο του τουρισμού-επισιτισμού, παρά την προσωρινή αναστολή λόγω της πανδημίας, βρίσκεται σε συνεχή άνοδο εδώ και πολλά χρόνια με τα εργατικά δικαιώματα να βρίσκονται στο επίκεντρο της επίθεσης από την μεριά των κυβερνήσεων και τις υποδείξεις της ΕΕ και των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.

Σε έναν τομέα στον οποίο ήδη καταγράφονται υψηλότατα ποσοστά αδήλωτης εργασίας, απλήρωτων υπερωριών, μισθοί και μεροκάματα κάτω από το κατώτατα προσδιορισμένα όρια. Με ήδη παγιωμένη πρακτική οι ξενοδοχοϋπάλληλοι να δουλεύουν χωρίς ρεπό για όλη την σεζόν, να μην τους καταβάλλονται δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματα αδείας. Με οποιαδήποτε συνδικαλιστική διεκδίκηση δικαιωμάτων, δεδουλευμένων, αδειών, αναγνώρισης προϋπηρεσίας κλπ, να αντιμετωπίζεται με άμεση απόλυση.

Στις ήδη ισοπεδωμένες εργατικές κατακτήσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, έρχονται να προστεθούν νέα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα ως έκτακτη ανάγκη, όχι για να σώσουν ή να προστατέψουν τον εργαζόμενο λαό αλλά για τον εξορθολογισμό των κερδών της εργοδοσίας.

Για μια ακόμη φορά με την επίκληση της ανάπτυξης, εντείνεται η εκ περιτροπής εργασία που οδηγεί στη μείωση του μισθού κατά 50%, εκτοξεύονται οι απολύσεις με πάνω από 41.000 να έχουν ήδη γίνει παρά την υποτιθέμενη απαγόρευση απολύσεων, ενώ χιλιάδες ελαστικά εργαζόμενοι μένουν απροστάτευτοι και χωρίς εισόδημα. Την ίδια στιγμή εφαρμόζονται παράνομες μετατροπές συμβάσεων, ασκούνται αυταρχικές πιέσεις προς τους εργαζόμενους να πάρουν άδεια άνευ αποδοχών, οδηγώντας τους σε έμμεση απόλυση, να κάνουν χρήση κανονικής άδειας αλλά και μια σειρά παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, αδειών, καταπάτησης ωραρίου με δυνατότητα για ευέλικτο ωράριο λειτουργίας ή εργασίας από το σπίτι.

Η επίθεση στους εργαζόμενους περνάει μέσα και από την απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης και την καταστρατήγηση του δικαιώματος στην απεργία. Μέσα από το αφήγημα περί ατομικής ευθύνης η κυβέρνηση επιδιώκει να νομιμοποιήσει στους εργαζόμενους την πειθαρχεία, την καταστολή και τον αυταρχισμό.

Είναι φανερό ότι ο λαός της Κρήτης δεν έχει τίποτα να κερδίσει μέσα από τα κατ' επείγοντα αντεργατικά μέτρα αλλά και το μοντέλο του «Τουριστικού θαύματος» που δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα των εργαζομένων, τον σεβασμό στο περιβάλλον και στο φυσικό πλούτο του νησιού, μοντέλο που αναπαράγεται και αναπτύσσεται πλέον ως φάρσα στις πλάτες των εργαζομένων.

Η Ανυπόταχτη Κρήτη-Αντικαπιταλιστική Αριστερή Παρέμβαση εκφράζει τα συμφέροντα των εργαζομένων στον τουρισμό-επισιτισμό για βελτίωση των όρων εργασίας και ζωής τους

Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε τον κόσμο στο νησί σε συλλογικό αγώνα, μέσα από τα σωματεία, επιτροπές αγώνα και συνελεύσεις γειτονιάς, από ΤΩΡΑ, για την υπεράσπιση των αναγκών και των δικαιωμάτων για ΥΓΕΙΑ-ΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Διεκδικούμε:

- **Απαγόρευση απολύσεων. Πλήρη καταβολή των μισθών** με ευθύνη εργοδοσίας και κράτους. Καμία μείωση. Να ανακληθούν όλες οι απολύσεις που έγιναν και οι αρνητικές μεταβολές στις συμβάσεις, στα ωράρια, στους μισθούς, στην ασφάλιση. Όχι στην κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας και την απελευθέρωση της υπερωριακής απασχόλησης. Μέτρα στήριξης των εργαζομένων και όχι των αφεντικών.
- **Κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων των ΠΝΠ. Όχι στην εκ περιτροπής εργασία και τις άδειες άνευ αποδοχών.** Να μην περάσει ο εκβιασμός της εργοδοσίας για μαύρη εργασία σε καθεστώς αναστολής.
- Να διασφαλιστεί το **εισόδημα και η ασφάλιση όλων των εργαζομένων**, ανεξάρτητα από το είδος της εργασιακής σχέσης (πχ ωρομίσθιοι, μπλοκάκι, αδήλωτη εργασία), σε όλες τις επιχειρήσεις που έκλεισαν ή θα κλείσουν και για όλους τους εποχικούς εργαζομένους για όλο το διάστημα καθυστέρησης μέχρι να ανοίξει η σεζόν. Να πληρώσει το κράτος και η εργοδοσία.
- **Μέτρα ατομικής προστασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς.** Η εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος είναι ευθύνη του εργοδότη και όχι ατομική ευθύνη. Ενίσχυση των τμημάτων καθαριότητας – συντήρησης, επαναλαμβανόμενες απολυμάνσεις. Κανένας εργαζόμενος να μην εκτεθεί σε κίνδυνο. Όταν ο εργοδότης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να το καταγγείλουν στην Επιθεώρηση Εργασίας και να προβούν σε επίσχεση εργασίας.
- **Μέτρα για την ασφάλεια των διανομέων. Εταιρικό δίκυκλο.** Το κόστος συντήρησης, τα καύσιμα, τα μέσα ατομικής προστασίας και ασφάλειας να παρέχονται από την εργοδοσία. Πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες.
- **Πρόσθετες άδειες με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση:** α) Σε ένα μέλος της οικογένειας προκειμένου να φροντίσει αρρώστους ή άτομα σε απομόνωση, ή ανήλικα παιδιά όσο είναι κλειστό το σχολείο. β) στους εργαζόμενους ευπαθών ομάδων και σε όσους νοσήσουν. γ) σε όσους εργαζόμενους οι επιχειρήσεις αναστέλλουν την λειτουργία τους λόγω των έκτακτων συνθηκών. δ) Σε όσους εργαζόμενους αναγκάζονται να απέχουν από την εργασία τους, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης.
- **Επίδομα ανεργίας για ΟΛΟΥΣ τους ανέργους** χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
- **Αναστολή πληρωμών προς Δημόσιο, τράπεζες, ΔΕΚΟ** για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Κανένας πλειστηριασμός ή κατάσχεση, καμία διακοπή ρεύματος ή νερού.
- **Δωρεάν δημόσια υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους**, εργαζομένους και

ανέργους, ντόπιους και πρόσφυγες. Άμεσος εξοπλισμός νοσοκομείων και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Άνοιγμα επαρκών κλινών ΜΕΘ. Τεστ για όλους. Μονιμοποίηση υγειονομικού προσωπικού. 24ωρη λειτουργία μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Να περάσουν σε δημόσια ιδιοκτησία οι ιδιωτικές μονάδες υγείας για τις ανάγκες της κοινωνίας.

• **Ειδική μέριμνα για ευάλωτες ομάδες, αστέγους, πρόσφυγες και μετανάστες.** Στέγαση σε καταλύματα με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, όρους υγιεινής και σίτισης. Απεγκλωβισμός από τα στρατόπεδα.