



ΑΠΟΦΑΣΗ της ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (23/2) της Δημοτικής Κίνησης “ΑΝΥΠΑΚΟΗ στις γειτονιές των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης”

Σε μια περίοδο αύξησης με ταχύτατους ρυθμούς της φτώχειας, της ανεργίας, της ανασφάλειας για το μέλλον και της μετανάστευσης και γενικά όξυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων

Σε μια περίοδο σύνθλιψης των εργατικών δικαιωμάτων, κατάργησης των κοινωνικών δικαιωμάτων (παιδεία, υγεία, πρόνοια), εμπορευματοποίησης των δημόσιων αγαθών (ενέργεια, νερό κ.ά.) και ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας

Σε μια περίοδο έντασης της φοροληστείας και των χαρατσιών στα φτωχά λαϊκά στρώματα (εργαζόμενοι ή άνεργοι, συνταξιούχοι, επαγγελματίες ή μικρομαγαζάτορες) και καθημερινού κινδύνου κατάσχεσης ή πλειστηριασμού, διακοπής ρεύματος ή νερού για την κοινωνική πλειοψηφία που αδυνατεί (όπως και τα ληστρικά δάνεια των τραπεζών) να τα ξεπληρώσει

Σε μια περίοδο κατάργησης κάθε έννοιας δημοκρατίας και επιβολής ενός άκρατου κοινοβουλευτικού ολοκληρωτισμού, έντασης του κρατικού αυταρχισμού και της καταστολής, απαγόρευσης απεργιών, διαδηλώσεων και διεκδικήσεων και καλλιέργειας του φόβου και της υποταγής από τα Μ.Μ.Ε.

Σε μια περίοδο ανόδου των ρατσιστικών-φασιστικών ιδεών, πρακτικών και αντιλήψεων και έντασης της εγκληματικής δράσης της συμμορίας δολοφόνων της Χρυσής Αυγής

Σε μια περίοδο που μεγάλο μέρος αυτής της πολιτικής προωθείται από το τοπικό κράτος, τους Δήμους και τις Περιφέρειες, με την αποδιάρθρωση ή και κατάργηση κοινωνικών υπηρεσιών, τις χιλιάδες απολύσεις και την εξάπλωση της ελαστικής εργασίας, τις ιδιωτικοποιήσεις-συμπράξεις με το ιδιωτικό κεφάλαιο και τα ΕΣΠΑ

Η Δημοτική Κίνηση “ΑΝΥΠΑΚΟΗ στις γειτονιές των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης” έρχεται να συνταχθεί με τα συμφέροντα της πλα-τιάς κοινωνικής πλειοψηφίας που ζει και εργάζεται στην περιοχή.

Συμμετέχουμε στις δημοτικές εκλογές του Μάη ζητώντας να αποτελέσουμε τη φωνή όλων αυτών που δεν ακούγονται στην κοινωνία και τον τόπο μας: των φτωχών, των άνεργων ή εργαζόμενων για 400 ευρώ, των χαμηλοσυνταξιούχων, των νέων που δεν βλέπουν να 'χουν κανένα μέλλον, της κοινωνικής πλειοψηφίας που έχει ανάγκες και δικαιώματα και πρέπει να οργανωθεί, να τα διεκδικήσει και να τα κερδίσει

Συμμετέχουμε στις εκλογές με υποψήφιο δήμαρχο το δάσκαλο Ηλία Σμήλιο, γνωστό από τη

συμμετοχή του στους αγώνες του εκπαιδευτικού, εργατικού και λαϊκού κινήματος, αλλά και από την πολιτιστική δράση στην περιοχή μας και τις δράσεις πολιτικής ανυπακοής και κοινωνικής αλληλεγγύης του κινήματος γειτονιάς

Συμμετέχουμε στις εκλογές με ένα ψηφοδέλτιο που συσπειρώνει ανθρώπους του μόχθου, που χτυπιούνται καθημερινά από την κρίση όπως και η κοινωνική πλειοψηφία της περιοχής, που συναντηθήκαμε στους αγώνες για να μην κλείσει το σχολείο ή για το πάρκο της γειτονιάς ή τους αγώνες των τελευταίων χρόνων για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής που επιβάλλουν κυβέρνηση-Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ.-κεφάλαιο και κάθε επίδοξο διαχειριστή της, τη διαγραφή του χρέους, την έξοδο από το ευρώ και την Ε.Ε., την κατάργηση των μνημονίων, δανειακών συμβάσεων και όλου του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου που τα συνοδεύει



Συμμετέχουμε στις εκλογές όχι μόνο για να μην ξεπουληθεί το στρατόπεδο “Μ. Αλεξάνδρου” από το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. αλλά και να διεκδικήσουμε τη δημιουργία σ’ αυτό ενός μεγάλου πάρκου-δάσους, ανάσας ζωής για την περιοχή. Όχι μόνο για να μην κλείσουν τα ιατρεία του Ι.Κ.Α. στους Αμπελόκηπους και τη Μενεμένη, αλλά για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Όχι μόνο για να μην κλείσουν σχολεία... Όχι μόνο για να μην κλείνουν τα μαγαζιά της γειτονιάς μας... Όχι μόνο για να σταματήσουν οι απολύσεις στους δήμους, σε δημόσιο κι ιδιωτικό τομέα... Όχι μόνο για να σταματήσουμε ρατσιστικά-φασιστικά φαινόμενα στη γειτονιά μας... Όχι μόνο για να μη μολύνει κι άλλο την ατμόσφαιρα το TITAN με την καύση σκουπιδιών... Όχι μόνο... Αλλά και για **διεκδικήσουμε όλα αυτά που θα βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής μας, όλα αυτά που μας αξίζουν**

Ξέρουμε πως όλα αυτά δεν μπορούμε να τα διεκδικήσουμε ούτε με παρακαλετά προς την κυβερνητική εξουσία, ούτε με μια “άλλη διαχείριση” της ίδιας πολιτικής που εκπορεύεται από Ε.Ε. και Δ.Ν.Τ. ούτε φυσικά να τα παραπέμψουμε στις καλένδες της “λαϊκής εξουσίας”.

Συμμετέχουμε στις εκλογές θέλοντας (προεκλογικά και μετεκλογικά) να αναδείξουμε τα προβλήματα, να καταρρίψουμε το μύθο του μονόδρομου αυτής της πολιτικής, **να συνδράμουμε στην οργάνωση των αναγκαίων εκείνων αγώνων** –τοπικών και παλλαϊκών, μαζικών, δυναμικών, αποφασιστικών και σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση– που θα οδηγήσουν στην ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, θα διεκδικήσουν και θα κερδίσουν το τοπικό και το γενικό, το μικρό και το μεγάλο...

Με τη δύναμη των ονείρων μας για τη ζωή!

Να βαδίσουμε μαζί με το εργατικό και νεολαιίστικο κίνημα, το κίνημα πολιτικής ανυπακοής και κοινωνικής αλληλεγγύης στις γειτονιές και κάθε συλ-λογικότητα που αντιστέκεται στην επίθεση του κεφαλαίου και να στείλουμε κάθε αντιλαϊκή πολιτική στα αζήτητα της ιστορίας...

ΑΝΥΠΑΚΟΗ σ' ό,τι μας κλέβει τη ζωή!

Πηγή:anipakoi.blogspot.gr