



... Κι όμως είναι μια φασιστικής έμπνευσης ενέργεια από τον δήμο Πρέβεζας...

Το να ισχυριστεί κάποιος ότι η δημοκρατία είναι τρόπος ζωής δεν είναι κάτι που θα προξενήσει εντύπωση. Συνήθως όμως ...ξεχνάμε ότι και η έλλειψη δημοκρατίας είναι τρόπος ζωής...

Το ζήτημα που θα θίξουμε παρακάτω ξέρουμε ότι εκ πρώτης όψεως φαντάζει ως κάτι ασήμαντο• μάλλον όμως δεν είναι...

Κανείς, λοιπόν, δε θα βρεθεί να διαφωνήσει με την άποψη ότι στη δημοκρατία ο κάθε άνθρωπος, η κάθε συλλογικότητα, η κάθε παράταξη, το κάθε σωματείο, το κάθε κόμμα έχουν το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση ιδεών και το δικαίωμα αυτό δεν τους το στερεί κανένας. (Τουλάχιστον, έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα στη δημοκρατία...).

Τώρα,

- κατά πόσο είναι εύκολο να προβάλλεις ελεύθερα την άποψή σου, όταν δεν έχεις την ανάλογη οικονομική άνεση να το κάνεις;

Ούτε αυτό το ερώτημα είναι δύσκολο να το απαντήσει κάποιος.

- Ποιοι χώροι θα είναι αυτοί που δυσκολεύονται ή εμποδίζονται να προβάλλουν τις θέσεις τους όπως κατά τ' άλλα έχουν αναφαίρετο δικαίωμα να κάνουν; Μήπως τα κόμματα εξουσίας; τα οικονομικά επιμελητήρια; οι ενώσεις τραπεζιτών, εφοπλιστών και εργοδοτών; ή μήπως οι «μικροδιάβολοι» που επιμένουν να διαφωνούν και να αντιπαλεύουν το σύστημα της εκμετάλλευσης που βιώνουμε;

Είναι σε όλους γνωστό το πόσο δύσκολα αφιερώνουν χρόνο τα εθνικής κυρίως εμβέλειας ΜΜΕ σε τέτοιου είδους οργανώσεις και μάλιστα, όταν το κάνουν, συνήθως είναι για να τις συκοφαντήσουν.

Υπάρχει όμως κι άλλος τρόπος φίμωσης της ελεύθερης έκφρασης. Ο τρόπος αυτός πλασάρεται ως «αγωνία» μπροστά στην πολιτιστική υποβάθμιση της πόλης μας. Στο όνομα ενός καθωσπρεπισμού και μιας «βιτρίνας» που οφείλουμε να έχουμε ως πόλη καταργούνται ο ένας μετά τον άλλον οι χώροι όπου παραδοσιακά μπορούσαμε να αναρτήσουμε πανό ενημέρωσης προπαγάνδισης, καταγγελίας. Μία από τις θέσεις αυτές είναι το κιγκλίδωμα μπροστά από το κτήριο του ΟΤΕ, απέναντι από το σούπερ μάρκετ «Μασούτης».

Μέχρι τώρα καταγγελίες βγάζαμε συνήθως για φασίστες και ακροδεξιούς που σκίζουν και κατεβάζουν οτιδήποτε τους θυμίζει δημοκρατία και δικαιώματα. Πλέον, οφείλουμε να καταγγείλουμε για την ίδια πρακτική τη Δημοτική Αρχή Πρέβεζας. Η Δημοτική Αρχή Πρέβεζας δίνει τον τελευταίο καιρό εντολή να κατεβαίνουν τα πανό.

Φυσικά, αν ρωτήσει κάποιος τους δημοτικούς μας άρχοντες(!), γιατί προβαίνουν σε αυτή την ενέργεια, θα επικαλεστούν το δημόσιο καλό. «Δεν είναι δυνατόν», θα μας πουν «να πληγώνουν τα μάτια μας οι βρομιές των πανό» (πόσο μάλλον, όταν αυτά είναι εργατικού, αριστερού ή αντικαπιταλιστικού περιεχομένου, θα προσθέταμε εμείς. Τώρα, αν τα μάτια μας τα πληγώνουν και οι βρομιές των σκουπιδιών που κάνουν πάρτι στις γειτονιές μας, αυτό είναι άλλο θέμα...)

Ο Δήμος έχει επιδοθεί σε ένα κυνήγι ...πανό (μαγισσών).
Έτσι λοιπόν

Δεν είναι δυνατόν «να βρομίζουν» την πόλη μας πανό που ζητούσαν 15 μαθητές ανά τμήμα, προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, εργαζομένων στην καθαριότητα κ.α. Αυτά τα πανό πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων ως σκουπίδια με εντολή της Δημοτικής Αρχής. (Άλλωστε, στον ίδιο κάλαθο έχει πετάξει κυριολεκτικά και τα ίδια τα αιτήματα).

Δεν είναι δυνατόν να «να βρομίζουν» την πόλη μας πανό που αναδεικνύουν το αίτημα για νέο νοσοκομείο για μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και τώρα (με την πανδημία) και πάντα. (Άλλωστε η δημοτική Αρχή είναι υπέρ των ΣΔΙΤ και του παντρέματος του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό τομέα. Όπου ο τελευταίος ως στυγνός προικοθήρας τρώει όλη την «προίκα» της νύφης -Δημοσίου!)

Δεν είναι δυνατόν να «να βρομίζουν» την πόλη μας πανό που απαιτούν μόνιμη σταθερή εργασία για όλους και που καταγγέλλουν τις κατάρπτυστες ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας. (Άλλωστε ο Δήμος μάλλον σε συμβασιούχους δίνει την εντολή να κατεβάσουν τα πανό).

Δεν είναι δυνατόν «να βρομίζουν» την πόλη μας πανό που καλούν τους εργαζόμενους σε εργατικό ξεσηκωμό ενάντια στην αντεργατική χούντα της κυβέρνησης (Άλλωστε και ο ίδιος ο Δήμος την ίδια αντεργατική πολιτική εφαρμόζει στους εργαζόμενούς του).

Δεν είναι δυνατόν να «να βρομίζουν» την πόλη μας πανό ενάντια στον φασισμό. (Άλλωστε με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής ούτε ψήφισμα για τους δολοφόνους του Παύλου Φύσσα δε δέχτηκαν να βγάλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο).

Δεν είναι δυνατόν «να βρομίζουν» την πόλη μας πανό που καλούν τους εργαζόμενους σε αντιπολεμικό αγώνα, για την ειρήνη και συναδέλφωση των λαών κόντρα και ενάντια στους κοινούς εχθρούς των λαών όλου του κόσμου (αστικές κυβερνήσεις και κεφάλαιο). (Άλλωστε, χρήματα υπάρχουν μόνο για τα όπλα).

Δεν είναι δυνατόν να βρομίζουν την πόλη μας πανό που καλούν σε εκδηλώσεις, συζητήσεις, σε πρωτοβουλίες• που καλούν τους εργαζόμενους και τη νεολαία να ακούσουν, να συζητήσουν, να σκεφτούν, να αμφισβητήσουν και να παλέψουν. Άλλωστε, η ίδια η δημοτική αρχή έχει μια δυσανεξία στον διάλογο, γι' αυτό και απορρίπτει με το έτσι θέλω να συζητηθούν μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την πόλη και με πρόσχημα τον covid-19 προσπαθεί να παγιώσει τα διαδικτυακά δημοτικά συμβούλια. (Στην εποχή της τηλεεκπαίδευσης και των φτηνών δεξιοτήτων είναι τώρα καιρός να σκεπτόμαστε και να αμφισβητούμε;)

Αυτή η Δημοτική Αρχή προωθεί την έλλειψη δημοκρατίας ως τρόπο ζωής. Νομίζουν ότι τα πάντα στη ζωή είναι όπως οι πλαστές και παράνομες πλειοψηφίες στις επιτροπές του δήμου και στο δημοτικό λιμενικό

ταμείο

Εμείς, όμως ως ενεργοί και ζωντανοί κάτοικοι αυτής της πόλης δε θα επιτρέψουμε ούτε στη Δημοτική Αρχή ούτε σε κανέναν να επιβάλει την ταφόπλακα της σιωπής σε ό,τι έχει σχέση με την ελπίδα στον αγώνα για αξιοπρεπή εργασία και ζωή. Όσο κι αν η Δημοτική Αρχή της πόλης μας ονειρεύεται την Πρέβεζα ως μια χαζοχαρούμενη ντίσνεϊλαντ για τους τουρίστες, ψηφιακά όμορφη και επιλεκτικά καθαρή... Όσο και αν νομίζει ότι επειδή στο ιστορικό κέντρο θα έχουμε δωρεάν wi fi και θα βολτάρουμε με τα ποδήλατα (τύπου Άμστερνταμ), οι εργαζόμενοι σε αυτό- αμειβόμενοι με τρεις και εξήντα- θα υποδέχονται τους τουρίστες με ένα αστραφτερό χαμόγελο τύπου διαφήμισης οδοντόκρεμας, χωρίς ποτέ να καταγγέλλουν τίποτα, χωρίς να τους απασχολεί το ψωμί, η παιδεία και η ελευθερία τους...

Σε όλες τις ζωντανές πόλεις ο λαός ζει πραγματικά, ακουμπά, χαίρεται, γεύεται, μυρίζει και μοιράζεται. Αυτές οι πόλεις φέρουν τη σφραγίδα του λαού τους: στέκια, χρώματα, κίνηση, πρωτοβουλίες, πανό, αφίσες...

Όχι, δεν είμαστε μικρόψυχοι! Το θέμα δεν είναι το πανό αυτό καθαυτό Το lockdown στα δικαιώματά μας δε θα το καταφέρει η κυβέρνηση της ΝΔ χωρίς την αρωγή των ανά την Ελλάδα ομοϊδεατών* δημάρχων και δημοτικών συμβούλων.

Ας σταματήσει λοιπόν η Δημοτική Αρχή να τα βάζει με τις λινάτσες και τα χρώματά μας.

Γιατί, αν δεν το κάνει, κι αυτά με τη σειρά τους θα ζωντανέψουν και θα διεκδικήσουν το δικαίωμα τους να υπάρχουν. Και τότε θα το κάνουν με τον έναν και μοναδικό τρόπο που ξέρουν...

Στην καλοπροαίρετη ερώτηση συμπολίτη μας «*Μα δεν είναι παράνομη η αφισοκόλληση και η ανάρτηση των πανό;*». Η απάντησή μας έρχεται με ένα νέο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε όλοι στον εαυτό μας: «*Όταν η κυβέρνηση αυθαιρετεί, καταργεί δικαιώματα, επιτίθεται στους εργαζόμενους και τη νεολαία, ποιος είναι ο παράνομος; Αυτός που την καταγγέλλει με την αφισοκόλληση και το πανό και προσπαθεί να ξεσηκώσει τον λαό εναντίον της ή η ίδια η κυβέρνηση;*»

(*γράφουμε ομοϊδεατών, γιατί έχουν τις ίδιες απόψεις κι ας μην είναι πάντα οργανωμένοι στη ΝΔ).

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Πρέβεζας
ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡΙστερή Συνεργασία για την Ανατροπή