



Η **ΑΝΤΑΡΣΥΑ** καταδικάζει τη βάρβαρη επίθεση που δέχτηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης από οργανωμένη φασιστική ομάδα τραμπούκων σε εκδήλωση ποντιακών σωματείων.

Δεν υπερασπίζονται καμιά δίκαιη υπόθεση ούτε και την ιστορική μνήμη. Πρόκειται για άλλη μια επίθεση των φασιστικών κύκλων της πόλης, των ίδιων που κυνηγούν τα προσφυγάκια έξω από τα σχολεία, κάνουν επιθέσεις στα θέατρα, απειλούν το εργατικό κίνημα και όσους διαφωνούν με την εγκληματική ιδεολογία τους, κηρύσσουν το μίσος ενάντια σε κοινωνικές ομάδες, από τους ομοφυλόφιλους μέχρι τις θρησκευτικές μειονότητες.

Στο όνομα δήθεν της πατρίδας προσκυνούν το NATO και τα ιμπεριαλιστικά σχέδια, προπαγανδίζουν τον πόλεμο και την καταστροφή, το εθνικιστικό μίσος και ρατσιστικό δηλητήριο, το σκοταδισμό και την υποταγή στην άρχουσα τάξη.

Είναι η ίδια εγκληματική δράση που οδήγησε στο κάψιμο της Κατάληψης Λιμπερτάτια από φασίστες που συμμετείχαν στο εθνικιστικό συλλαλητήριο και στις επιθέσεις στους μετανάστες στη Λέσβο.

Οι καταγγελίες για την επίθεση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και τη ΝΔ είναι τελείως **υποκριτικές**. Η πολιτική της κυβέρνησης δίνει χώρο στους φασίστες, η αστυνομία του Τόσκα έκανε τα στραβά μάτια στη πυρπόληση της Λιμπερτάτια και στην επίθεση στους μετανάστες στη Μυτιλήνη, η Δεξιά τους κάνει πλάτες και τρέφει στους κόλπους της όλο το ακροδεξιό σκυλολόι από τους πιστούς του Άνθιμου μέχρι τον Ψωμιάδη.

Οι φασιστικές συμμορίες αποθρασύνονται από την προπαγάνδα που βαφτίζει βία τη δράση του λαϊκού κινήματος, της νεολαίας, ενώ δαιμονοποιεί τη μαχόμενη Αριστερά, ειδικά την αντικαπιταλιστική, αλλά και τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η ίδια προπαγάνδα του πολιτικού κατεστημένου, της ΕΕ και των κυρίαρχων ΜΜΕ εξωραΐζει τη φασιστική βία και τρομοκρατία σαν μεμονωμένα περιστατικά ή χουλιγκάνικες εκδηλώσεις, ακόμα και όταν στρέφονται ενάντια σε ανθρώπινες ζωές.

Οι πολιτικές διαφωνίες μας και η σταθερή αντιπαράθεση με τις επιλογές του δημάρχου Θεσσαλονίκης, δεν θα θολώσουν τη ματιά μας. Όποιος ανεχτεί ή εθελοτυφλεί μπροστά στην τρομοκρατική δράση της φασιστικής ακροδεξιάς, θα τη βρει μπροστά του.

Δεν έχουν καμιά σχέση με τη δίκαιη οργή του λαού οι τραμπούκοι, οι απόντες από τους δίκαιους κοινωνικούς αγώνες αυτή της πόλης για τη δουλειά, το σώσιμο του σπιτιού από τους πλειστηριασμούς, το σχολείο και το νοσοκομείο, το νερό και περιβάλλον, τις ελευθερίες και τα δικαιώματα.

Η αριστερά, το εργατικό και λαϊκό κίνημα πρέπει να μπουν μπροστά ενάντια στη φασιστική απειλή, το ρατσισμό, τον εθνικισμό, την πολεμοκαπηλεία, την ομοφοβία. Να τσακίσουμε τους φασίστες και τους επίγονους των δολοφόνων του Λαμπράκη. Να τιμωρηθούν οι δράστες της επίθεσης στον Γιάννη Μπουτάρη.

ΑΝΤΑΡΣΙΑ.

