



Να ανατρέψουμε τη κυβέρνηση και το σύστημα που καταστρέφει τις ζωές μας και το περιβάλλον

Συγκέντρωση – διαδήλωση την Πέμπτη 28.07, 7.00 μμ στο Σύνταγμα

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι υπεύθυνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές! Μια κυβέρνηση εμπρηστών, που με την εγκληματική πολιτική της, η οποία έκανε στάχτη πέρυσι τη Βόρεια Εύβοια και τη Βαρυμπόμπη και συνεχίζει φέτος από τη Δαδιά στον Έβρο και τη Λέσβο μέχρι την Ηλεία και το Ρέθυμνο.

Έχει διαλύσει:

- Τη **Δασική Υπηρεσία** που στα τελευταία 20 χρόνια το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 50% και οι απαραίτητοι πόροι κατά 80%. Σήμερα υπάρχουν 3.600 οργανικά κενά και προσωπικό εξουθενωμένο χωρίς ρεπό και άδειες.

- Την **Πυροσβεστική**, όπου 5.000 εργαζόμενοι εξακολουθούν να είναι εποχικοί διεκδικώντας τη μονιμοποίηση τους και επιπλέον προσλήψεις προσωπικού. Πέρυσι το Νοέμβριο είχαν να αντιμετωπίσουν τα ΜΑΤ στις διαδηλώσεις έξω από το Υπουργείο. Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζόμενων είναι τα 47 χρόνια. Ο εξοπλισμός που διαθέτουν είναι ανεπαρκής και παλιός, μόλις ένα 10-15% είναι ηλικίας μέχρι 10 ετών. Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα αντί να καλύψει αυτές τις ανάγκες, καταλήγει στις μισθώσεις για ακριβά ενοικιαζόμενα εναέρια μέσα πυρόσβεσης από μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες.

Κατάργησε τους Φορείς Διαχείρισης Περιοχών Natura, όπως το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου στον Έβρο, που τώρα καίγεται.

Φέρνει στη Βουλή το νέο αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που θα αποτελειώσει το έργο του νόμου Χατζηδάκη του 2020, με κατάργηση κάθε φραγμού για αποχαρκτηρισμό περιοχών «Natura», στις οποίες πλέον επιτρέπεται η ανάπτυξη οδικών δικτύων, εγκατάστασης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εξορυκτικές δραστηριότητες, τουριστικές εγκαταστάσεις, έργα βιομηχανικών τύπου ΑΠΕ κλπ. Επιπλέον, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ένα ακόμα πεδίο εμπορευματοποίησης της ενέργειας και της θάλασσας, με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εξορύξεις υδρογονανθράκων να αναλαμβάνουν και τις λεγόμενες «ΑΠΕ», να οξύνεται ο αντιδραστικός ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός και να απειλείται η ειρήνη στην περιοχή.

Η επίκληση από την κυβέρνηση στην κλιματική αλλαγή είναι εξοργιστική πρόκληση. Η κλιματική αλλαγή, με την άνοδο της θερμοκρασίας, που προκαλεί συχνούς και παρατεταμένους καύσωνες και το κατάλληλο πυροθερμικό υπόστρωμα για την εξάπλωση των πυρκαγιών, εξαιτίας κυρίως της καύσης ορυκτών καυσίμων είναι εδώ και είναι μία άμεση απειλή. Είναι δημιούργημα του ίδιου του συστήματος και όλες οι διακηρύξεις του ΟΗΕ και των κυβερνήσεων για δήθεν «πράσινη μετάβαση», ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες πολέμου και σκληρού ανταγωνισμού για εξασφάλιση πηγών ενέργειας, στην πράξη σημαίνουν στροφή για ακόμα περισσότερο πετρέλαιο, ορυκτό «φυσικό» αέριο, άνθρακα. Μέχρι και «πράσινη» πυρηνική ενέργεια.

Χρειάζεται να ανατρέψουμε την κυβέρνηση που σπαταλάει δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς, μπάτσους και παπάδες και όχι για δασοπροστασία, νοσοκομεία και κοινωνικές υπηρεσίες. Να

συγκρουστούμε με την πολιτική του κεφαλαίου, της ΕΕ που εμπορευματοποιεί την γη, που δίνει το περιβάλλον βορά στα κέρδη και την οποία ακολούθησαν όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις. Την πολιτική που σκορπάει φτώχεια στους πολλούς και κάνει πλάτες στα αρπαχτικά της ενέργειας που κερδοσκοπούν ασύστολα με τις τιμές του ρεύματος. Να επιβάλουμε με την δύναμη της εργατικής τάξης και των αγώνων των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών και όλων των περιβαλλοντικών κινημάτων, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για δασοπροστασία, κατάργηση των νόμων Χατζηδάκη, stop στις ιδιωτικοποιήσεις και τη λεηλασία χώρων και φύσης, να καταργηθούν τα χρηματιστήρια ενέργειας, να εθνικοποιηθούν με εργατικό έλεγχο η ΔΕΗ και όλη η ενέργεια, οι συγκοινωνίες, οι μεταφορές.

Απαιτείται αγώνας για να μην υπάρξει καμιά αλλαγή στις χρήσεις γης στις καμένες δασικές περιοχές, κατάργηση των αντιπεριβαλλοντικών νόμων που καταστρέφουν δάση, παραλίες, περιοχές Natura, για να μείνουν έξω οι ιδιώτες από τα δάση, πλήρης αποζημίωση των πληγέντων,

Για να σώσουμε τον πλανήτη από την κλιματική κρίση **πρέπει να συγκρουστούμε με τις επιλογές των καπιταλιστών που βάζουν τα κέρδη τους πάνω από το περιβάλλον και τις ζωές μας.** Να κάνουμε πράξη το σύνθημα: “Να αλλάξουμε το σύστημα και όχι το κλίμα”, ανοίγοντας το δρόμο για να ανατρέψουμε τον καπιταλισμό, το σύστημα που ξερνά καταστροφή.