



Τοποθέτηση της Τοπικής Επιτροπής ANTAPSYA Θεσπρωτίας για τα συκοφαντικά δημοσιεύματα του “κυρίου” Λοβέρδου-Στελακάτου.

Αρχικά, ξεκαθαρίζουμε πως ανέκαθεν καλούσαμε και καλούμε τον κόσμο σε αγώνα για την ανατροπή της αντεργατικής, αντιλαϊκής, αντιαγροτικής πολιτικής Κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ – Κεφαλαίου. Σε διαρκή αντιεθνικιστική, αντιφασιστική και αντιιμπεριαλιστική πάλη. Με προτάγματα τη διαγραφή του «χρέους» και την αντικαπιταλιστική – διεθνιστική αποδέσμευση από τη λυκοσυμμαχία της ΕΕ. Με αγροτική παραγωγή και ποιοτικά προϊόντα για τις ανάγκες του λαού και όχι του καπιταλιστικού κέρδους. Για να ανοίξει ο δρόμος για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση στα χέρια των παραγωγών του πλούτου, σε πλήρη αρμονία με τη φύση. Αυτή η εργατική απάντηση και αντιπολίτευση πραγματώνεται, όχι στο κοινοβούλιο, όχι στα social, όχι με ακτιβισμούς, αλλά κυρίως με τις προσπάθειες ανάπτυξης και ενίσχυσης ενός οργανωμένου, συλλογικού και μαζικού κινήματος με ξεκάθαρα ανατρεπτικά χαρακτηριστικά και απελευθερωτικές επιδιώξεις.

Είχαμε επιλέξει να μην απαντήσουμε στην λασπολογία, αν και είχαμε ενημερώσει από την αρχή της όλης ιστορίας για τα καθέκαστα, εσωτερικά, γιατί δεν είναι στην πολιτική μας κουλτούρα να εκθέτουμε ανθρώπους που δεν είναι οι πραγματικοί μας αντίπαλοι, όσο και αν μας επιτίθενται άδικα και με εμπάθεια. Πρόσφατα δημοσιεύματα του κυρίου Λοβέρδου – Στελακάτου Χρήστου, ξεπερνούν κατά πολύ τα εσκαμμένα, βάζουν εναντίον της ακεραιότητας του Γ.Χ., όσο και του πολιτικού σχηματισμού της ANTAPSYA, γεγονός που μας υποχρεώνει να υπαναχωρήσουμε από την πρότερη επιλογή μας των μη δημόσιων τοποθετήσεων, οι οποίες θα εξέθεταν πρόσωπα και καταστάσεις την περίοδο μάλιστα που εκκρεμούσαν δικαστικές διενέξεις και διώξεις από επιχειρηματικούς ομίλους.

Χωρίς μισόλογα καταστούμε σαφές ότι όποιος συνεχίζει να υπηρετεί και να στηρίζει την υπόθεση της αντικαπιταλιστικής ρήξης και ανατροπής θα τοποθετείται στη συνείδησή μας σαν συντροφος και συναγωνιστής.

Η ανοχή στη διαρκή και παρατεταμένη λασπολογία, αντί να εκληφθεί ως πολιτική στάση ενός πολιτικού φορέα που έχει τη διαύγεια να διακρίνει τους πραγματικούς αντιπάλους, μάλλον εκλήφθηκε ως αδυναμία και πεδίο δράσης λαμπρό για τον ίδιο, για «φίλους αριστερούς», για «αγωνιστές αντιεξουσιαστές» και εχθρούς ακροδεξιούς.

Απέναντι λοιπόν στην προσπάθεια, μέσω συνεχούς παραμόρφωσης της πραγματικότητας, με την οποία επιχειρείται μια σύνδεση της τοπικής ANTAPSYA με τις πολυεθνικές και η ανάδειξη μιας δήθεν υποκριτικής στάσης της στην υπεράσπιση του περιβάλλοντος των εργαζομένων και των αγωνιστών, απευθυνόμαστε κυρίως προς τον κόσμο που μας παρακολουθεί, μας στηρίζει και βρίσκεται μαζί μας, για να ξεκαθαρίσουμε και να θέσουμε στη κρίση του τα ακόλουθα:

Ο πρώην «κύριος» Γρηγορόπουλος (έτσι τον γνωρίσαμε) και νυν «κύριος» Λοβέρδος - Στελακάτος για μια ακόμη φορά επιτίθεται με μένος στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. εκμεταλλευόμενος την αντιπαράθεσή του με τον συναγωνιστή μας Γ.Χ. πρόεδρο των ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας, και όχι των πολυεθνικών, μια αντιπαράθεση η οποία έχει φτάσει κακώς στα αστικά δικαστήρια. Χαρακτηρίζει ως ψευδή στοιχεία την ιδιότητά του ως εργαζόμενος στις ιχθυοκαλλιέργειες που αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, θα τον στενοχωρήσουμε, αλλά δεν ήταν ιδιοκτήτης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας εκείνη τη περίοδο, αυτό προέκυψε αργότερα που έγινε μικρομέτοχος μικρής μονάδας.

Ο εν λόγω «κύριος» καλό είναι να πλένει το στόμα του όταν αναφέρεται στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσπρωτίας της οποίας τα μέλη έχουν δώσει αναρίθμητους αγώνες για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή αλλά και για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ο «κύριος» εργαζόταν σε ιχθυοκαλλιέργεια της περιοχής (από το 2012), την περίοδο που η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έλεγε ότι η περιοχή δεν θα γίνει ΜΑΝΩΛΑΔΑ των ιχθυοκαλλιεργειών. Αυτή τη περίοδο ποτέ δε νοιάστηκε για την εργασιακή κατάσταση των εργαζομένων στις ιχθυοκαλλιέργειες, ούτε φυσικά για το περιβάλλον για το οποίο κόπτεται. Ο συγκεκριμένος «κύριος» απαίτησε να απολυθεί συνάδελφός του, απειλούσε συναδέλφισσες/ους, σφύριζε αδιάφορα όταν στήνονταν σωματείο εργαζομένων στο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών, θεωρούσε μαλάκες - χαζούς τους συναδέλφους του, δεν απέργησε ποτέ, δε συμμετείχε σε καμιά συλλογική διεκδίκηση. Πέρασε από τη περιοχή μας ως συκοφάντης αλλά και τραμπούκος στέλνοντας στο νοσοκομείο μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Θεσπρωτίας Και πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων (μέλους του ΠΑΜΕ) και όχι μόνο αυτόν...

Μπορούμε να πούμε πολλά ακόμα για έναν «κύριο» ο οποίος έχει κριθεί (όχι στα αστικά δικαστήρια) από όσες/ους έπεσαν θύματα των συκοφαντιών, των απειλών και των τραμπουκισμών του. Για εμάς, ο «αγώνας» που δίνει ο «κύριος», αφενός δεν έχει τα ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά που απαιτούν οι αναμετρήσεις, με βάση τη γνωστή πολιτική μας φυσιογνωμία, αφετέρου μας είναι πασιφανές πως η ανιδιοτέλεια δεν αποτελεί μέρος του χαρακτήρα του. Μέσω της συκοφάντησης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ απλά εμπλουτίζει το φάσμα "αλληλέγγυων" συνεισφορών.

Δεν ανησυχούμε γιατί ξέρουμε πολύ καλά ποιους έχουμε γύρω μας. Ο τόπος εδώ στη Θεσπρωτία είναι μικρός, γνωριζόμαστε μεταξύ μας και όλοι ξέρουν το ποιόν του «κυρίου» όσο και αν φροντίζει να κρύβεται στο μεγάλο κόσμο της άγνοιας των social...