



Η ομιλία του Α.Τσίπρα στην ΔΕΘ επαναβεβαίωσε και ενίσχυσε το πνεύμα των «μειωμένων προσδοκιών» που καλλιεργεί όλο και πιο πολύ το τελευταίο διάστημα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξαγγελίες συνιστούν ουσιαστικά μια “σοσιαλφιλελεύθερη” πολιτική, με στόχο την “αποφυγή της ανθρωπιστικής καταστροφής” και την “επανεκκίνηση της οικονομίας” και κεντρικό διακύβευμα το «διαπραγμάτευση ή μη διαπραγμάτευση» με τους δανειστές. Σύμφωνα με την λογική αυτή η όποια λύση θα προκύψει θα κινηθεί στα πλαίσια και σε συμφωνία με τους

«δανειστές» και τους θεσμούς τους και πρώτα από όλα την Ευρωπαϊκή Ένωση, που καθορίζεται ως το πεδίο αυτής της “διαπραγμάτευσης”.

Κρίσιμα ζητήματα απουσιάζουν από τις εξαγγελίες, όπως οι αυξήσεις στους μισθούς στα προς μνημονίων επίπεδα, (πέραν της επαναφοράς του βασικού μισθού), η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού (μόνο για τμήμα των συνταξιούχων), η ανάκληση των ιδιωτικοποιήσεων (που θα «επανεξεταστούν») και η κατάργηση του αμαρτωλού ΤΑΙΠΕΔ, η επαναπρόσληψη των απολυμένων από το δημόσιο.

Το σχέδιο δεν αναφέρεται στην εθνικοποίηση των τραπεζών, αλλά στην «ανάκτηση του ελέγχου του ΤΧΣ», χωρίς καταγγελία των δανειακών συμβάσεων, στις οποίες κατοχυρώνεται η “ανεξαρτησία του”, δηλαδή ο έλεγχος της τρόικα. Δεν θα υπάρξει ανάκτηση των χρημάτων που κλάπηκαν χυδαία από τα ταμεία με το PSI, αλλά ενίσχυσή και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ο αναπτυξιακός πυλώνας θα γίνει με αξιοποίηση των “αποθεματικών του ΤΧΣ” και το ΕΣΠΑ, η εκταμίευση του οποίου, όμως, συνοδεύεται, από προϋποθέσεις πιστής εφαρμογής της μνημονιακής βαρβαρότητας. Τα 10 δισ τον χρόνο που προβλέπονται για την αποπληρωμή των δανείων δεν αποτελούν απλά “μνημονιακή δέσμευση”, αλλά όρο του Συμφώνου Σταθερότητας, του οποίου όμως δεν θα υπάρξει καταγγελία, απειθαρχία και παραβίαση. Η διευθέτηση του χρέους θα προκύψει από μια «διαπραγμάτευση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο», λες και είναι δυνατόν οι «δανειστές» να αρνηθούν με την θέλησή τους τα συμφέροντά τους. Στα μέτρα για την δημοκρατία δεν περιλαμβάνεται καν η κατάργηση των χρυσαυγοκρατούμενων ΜΑΤ. .

Ο Α. Τσίπρας εναποθέτει τις λύσεις για την ανάταξη της κατεστραμμένης χώρας στους πόρους της ΕΚΤ και της ΕΕ, των οποίων την πολιτική εξωραίζει. Θεωρεί μάλιστα ότι τα γεράκια της νομισματικής ορθοδοξίας της ΕΚΤ προκαλούν ρήγμα στο «νεοφιλελεύθερο τοίχος» της Γερμανίας!! Η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ είναι δεδομένη..

Η απαρίθμηση ορισμένων, απόλυτα αναγκαίων φυσικά, μέτρων ανακούφισης των πιο άγρια πληττόμενων τμημάτων των εργαζόμενων από την λαίλαπα της αθλιότητας ΠΑΣΟΚ-ΝΔ δεν συνιστά πολιτική τομή. Ούτε μπορεί να φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα, μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης της κυρίαρχης πολιτικής.

Πραγματική ανακούφιση των εργαζόμενων και στροφή για την χώρα, δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο με ρήξη και ανατροπή της πολιτικής κεφαλαίου-ΕΕ-ΔΝΤ, κατάργηση των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, ρήξη-αποδέσμευση από ευρωζώνη και ΕΕ, εθνικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων χωρίς αποζημίωση, άμεση ριζική βελτίωση της θέσης των εργαζόμενων, ανάπτυξη των δημοκρατικών κατακτήσεων των εργαζόμενων με ρήξη με τους μηχανισμούς επιβολής και βίας του κράτους.

Έτσι μπορούν να δικαιωθούν οι πόθοι και οι προσδοκίες του λαού. Σε αυτή την κατεύθυνση παλεύει η ΑΝΤΑΡΣΥ

Πηγή: antarsya.gr