



Η πολιτική της στοχοποίησης και περιθωριοποίησης των εξαρτημένων είναι ο ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του Ζακ

Το λιντσάρισμα μέχρι θανάτου, από δύο -ίσως και περισσότερα- ανθρωποειδή τέρατα, του ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου, ενεργού μέλους της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και του αγώνα κατά του στιγματισμού των οροθετικών ατόμων, είναι ένα **αποτρόπαιο και ρατσιστικό έγκλημα υπό την ανοχή της αστυνομίας**. Ένα έγκλημα αυτοδικίας, από εκείνους που θεωρούν ότι μπορούν να επιβάλλουν το νόμο της ζούγκλας απέναντι στον αδύναμο και τον κατατρεγμένο.

Ό,τι κι αν συνέβη στην πραγματικότητα στο κατάστημα της οδού Γλάδστωνος το μεσημέρι της Παρασκευής, κι ενώ νέες πληροφορίες έρχονται συνεχώς στο φως, είναι σαφές ότι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θεώρησε ότι στο μαγαζί του εισέβαλε ναρκομανής επίδοξος ληστής και θεώρησε ότι μπορεί συνεπικουρούμενος από κάποιον ή κάποιους άλλους, ατιμώρητος να τον κλωτσήσει μέχρι θανάτου! Εν συνεχεία, άνδρες της ΔΙΑΣ φέρονται να χτυπούν με γκλομπ τον ήδη τραυματισμένο Ζακ Κωστόπουλο, ο οποίος εξέπνευσε στο δρόμο για το νοσοκομείο!

Αυτή η εν ψυχρώ δολοφονία είναι το επακόλουθο της στοχοποίησης και της καταστολής των τοξικοεξαρτημένων, των μεταναστών και κάθε αδύναμου ή κοινωνικά αποκλεισμένου, που θεωρούνται από κράτος, δημοτική αρχή και αστυνομία ως ανεπιθύμητα **“σκουπίδια”** που χαλάνε την τουριστική **“γκλαμουριά”** του κέντρου της Αθήνας. Είναι το επακόλουθο της λογικής ότι οι αδύναμοι και οι φτωχοί δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κοινωνική φροντίδα, αλλά αντικείμενο εκδίκησης, χλευασμού και εκτόνωσης.

Η κυβέρνηση και ο Δήμος της Αθήνας έχουν δώσει το πράσινο φως στις ρατσιστικές αστυνομικές εκστρατείες - σκούπα ενάντια σε τοξικομανείς και μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας για να το παραδώσουν **«καθαρό»** στις κερδοσκοπικές δραστηριότητες των εργολάβων, των μεγαλεμπόρων και της τουριστικής βιομηχανίας. Το ίδιο και τα **“πρόθυμα”** ΜΜΕ που, στην πλειονότητά τους και σε αυτή την περίπτωση, φρόντισαν να πάρουν συνεντεύξεις από τον δολοφόνο του Ζακ και να εστιάσουν στον **“φόβο του καταστηματούχου”**

αντί να καταδικάσουν την αυτοδικία!

Όλοι αυτοί στρώνουν το έδαφος για τους σύγχρονους “κυρ Παντελήδες” που βλέπουν ως εχθρό τους τον αδύναμο. Στρώνουν το έδαφος στον φασισμό.

Η ευθύνη της κυβέρνησης για τη στάση της αστυνομίας δεν μπορεί πια να κρυφτεί πίσω από άλλα κροκοδείλια δάκρυα. Η ευθύνη της κυβέρνησης και του λαλίστατου Πολάκη του Υπουργείου Υγείας είναι τεράστια και ως προς την ιατρική αντιμετώπιση των τοξικομανών και των οροθετικών ατόμων. Οι μνημονιακές πολιτικές τους έχουν διαλύσει τα προγράμματα περίθαλψης γι’ αυτά τα άτομα οδηγώντας τα στο περιθώριο και στην παραβατικότητα.

Με τον Ζακ συμπορευτήκαμε στους αγώνες για τη διαφορετικότητα, για την ανεκτικότητα, για τα δικαιώματα των lgbtqi ατόμων, για την προστασία των αδύναμων και των κοινωνικά αποκλεισμένων.

Θα παλέψουμε για να βρεθούν και να τιμωρηθούν όλοι οι δολοφόνοι του Ζακ. Για να αποδοθούν οι ευθύνες και στα “όργανα της τάξης” που φαίνεται ότι δεν δίστασαν να περάσουν χειροπέδες σε τραυματία και πιθανόν να του καταφέρουν τα τελειωτικά χτυπήματα.

Θα παλέψουμε για να σταματήσουν οι μνημονιακές περικοπές στη Δημόσια Υγεία. Να ανοίξουν τώρα όλες οι κλειστές δομές για τους εξαρτημένους, να σταματήσει το κυνηγητό από την Αστυνομία.

Θα παλέψουμε ενάντια στην στοχοποίηση των φτωχών, των τοξικοεξαρτημένων, των lgbtqi ατόμων, των οροθετικών και των κοινωνικά αποκλεισμένων.

Θα παλέψουμε ενάντια στο φασισμό σε κάθε γειτονιά.

Θα παλέψουμε να ανατρέψουμε τις μνημονιακές πολιτικές που φέρνουν την φτώχεια, την ανεργία, την εξαθλίωση.