



Μετά τα ναυάγια στο Αιγαίο – Κάτω η κυβέρνηση του ρατσισμού – Σύνορα ανοιχτά για τη προσφυγιά!

Τα τρία απανωτά ναυάγια σε Φολέγανδρο, Αντικύθηρα και Πάρο με απολογισμό (μέχρι τώρα) **31 πρόσφυγες/ισσες πιγμένους** είναι ένα έγκλημα που βαραίνει τη κυβέρνηση της ΝΔ και την ΕΕ. Είναι η συνέχεια της ρατσιστικής πολιτικής της «Ευρώπης-Φρούριο» στην οποία πρωτοστατεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη κλείνοντας το μάτι σε όλο τον ακροδεξιό, φασιστικό οχετό. Είναι η λογική κατάληξη του «σφραγίσματος» των συνόρων με το φράκτη του αίσχους στον Έβρο, των **παράνομων επαναπροωθήσεων (push-backs)** του Λιμενικού και της Frontex.

Οι δηλώσεις του Μηταράκη μετά τα ναυάγια είναι μνημείο απύθμενου κυνισμού και υποκρισίας. «*Η Ελλάδα θα συνεχίσει να σώζει ζωές στη θάλασσα και να μάχεται κατά των λαθροδιακινητών*», δήλωσε. Είναι πρόκληση να μιλάει για ανθρώπινες ζωές και διασώσεις ο Μηταράκης ο υπουργός που έχει δηλώσει:

«Οι παράνομες ροές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες ...Δεν ζητάμε συγγνώμη για τη συνεχή προσήλωσή μας στο να διαλύσουμε αυτά τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων και να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα».

Ο Μηταράκης πρόσθεσε στο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση που ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο **το άρθρο 40** το οποίο **απαγορεύει διασώσεις που δεν γίνονται υπό τον έλεγχο του Λιμενικού. Ποινικοποιεί ουσιαστικά τη διάσωση**, αναγκάζοντας ακόμα και τους «Ευρωπαίους εταίρους» να ζητήσουν, για τα μάτια του κόσμου, εξηγήσεις.

Είναι υποκρισία να πετάει η κυβέρνηση της ΝΔ την ευθύνη στον Ερντογάν, όταν το καλοκαίρι ο Μητσοτάκης μιλούσε μαζί του σε «θετικό κλίμα» για την ενίσχυση της Τουρκίας να κρατήσει τους πρόσφυγες από το Αφγανιστάν έξω από τα σύνορά της. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση της ΝΔ μαζί με την ΕΕ, ανακηρύσσουν την **Τουρκία «ασφαλή τρίτη χώρα»** για τους πρόσφυγες από Συρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπανγκλαντές και Σομαλία, **καταργούν για πάνω από 80% του συνόλου των προσφύγων το δικαίωμα στο άσυλο**. Και για όσους καταφέρνουν να περάσουν ή είναι ήδη εδώ υπάρχει η κόλαση των στρατοπέδων-φυλακών.

Απέναντι σε αυτή την εγκληματική ρατσιστική πολιτική, την οποία υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις με ΝΔ, ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, που δίνει χώρο στους φασίστες να ανασυνταχτούν, το εργατικό κίνημα και όλες οι μαχόμενες δυνάμεις της Αριστεράς χρειάζεται να προβάλουμε ακόμα πιο δυνατά το αίτημα του αντιρατσιστικού κινήματος: **Ανοίξτε τα σύνορα, οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι!**

Δυναμώνοντας τις αντιρατσιστικές της διεκδικήσεις, η εργατική τάξη δυναμώνει και τα δικά της αιτήματα. Το εργατικό κίνημα μπορεί να παλέψει για κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και Υγεία για όλους ώστε να κάνει την ανθρώπινη υποδοχή των προσφύγων υπόθεσή του διεκδικώντας τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας. Και σε αυτή τη μάχη, οι πρόσφυγες έξω αλλά και μέσα από τα στρατόπεδα είναι οι καλύτεροί της σύμμαχοι, είναι κομμάτι της ίδιας της τάξης μας. Το έχουν δείξει τόσο με τους δικούς τους αγώνες ενάντια στις ρατσιστικές πολιτικές όσο και με τη συμμετοχή τους στους αγώνες του εργατικού κινήματος. Τα «*σύνορα ανοιχτά*» και «*καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες*» δεν είναι μόνο στοιχειώδη ανθρωπιστικά συνθήματα, είναι κάλεσμα για να δυναμώσουμε τους αγώνες ολόκληρης της τάξης μας απέναντι στη συνολικότερη επίθεση των από πάνω.