



Σε ανακοίνωσή της η **Αριστερή Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση-Ανταρσία στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη**, αποδομεί την ρατσιστική προπαγάνδα της κυβέρνησης καλώντας τους εργαζόμενους και τη νεολαία να σταθούν δίπλα στους πρόσφυγες σε κοινό αγώνα ενάντια σε πόλεμο, φτώχεια και εθνικισμό.

Καλεί σε συμμετοχή στα συλλαλητήρια:

Κυριακή 15/3 Αλεξανδρούπολη 13:00 Αναγνωστήριο (Ι. Καβύρη έναντι πιάτσας ταξί)

Σάββατο 21/3 Ξάνθη 12:00 Κεντρική Πλατεία

Όλη η ανακοίνωση αναφέρει:

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΠΟΣΟΥΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΝΕΑ ΝΑΤΟΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ;

Σύμφωνα με την κυβέρνηση και τα ΜΜΕ η Ελλάδα δέχεται αυτή τη στιγμή επίθεση από “ασύμμετρη απειλή”. Είναι ψέματα. Αυτό που στην πραγματικότητα βρίσκεται σε εξέλιξη στα σύνορα του Έβρου είναι χιλιάδες κατατρεγμένοι και πεινασμένοι που προσπαθούν να περάσουν το ποτάμι με σκοπό να πάνε σε κάποια χώρα της Ευρώπης. Είναι αλήθεια ότι το καθεστώς του Ερντογάν χρησιμοποιεί την απελπισία χιλιάδων ανθρώπων για να εξυπηρετήσει τα πολεμικά και διπλωματικά του σχέδια. Όμως ο πόλεμος δεν έχει μοναδικό (και βασικό) υπεύθυνο τον Ερντογάν και την Τουρκία, με την οποία είμαστε άλλωστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, το οποίο στηρίζει απόλυτα την τουρκική επίθεση στην Συρία.

Ενώ στρατεύματα, ακόμα και με φαντάρους, μεταφέρονται στα σύνορα και κάνουν ασκήσεις με πραγματικά πυρά, άλλα τμήματα του ελληνικού στρατού και ναυτικού (πολύ πιο εξελιγμένα) βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Σικελία όπου συμμετέχουν μαζί με την Τουρκία στην κοινή άσκηση DYNAMIC MANTA 2020. Ο διοικητής του ΝΑΤΟ λέει ότι σκοπός της άσκησης είναι να ετοιμαστεί το ΝΑΤΟ για την αυξημένη πιθανότητα πολέμου στην Μεσόγειο. Οι πόλεμοι είναι φυσικά συνεχείς και ατέλειωτοι και το ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει μέσω αυτών την διάλυση χωρών, της Γιουγκοσλαβίας αρχικά, και στη συνέχεια του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της Λιβύης, της Συρίας. Από αυτές τις χώρες προέρχονται οι πρόσφυγες και την ευθύνη για την προσφυγιά την έχουν και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις που έχουν κάνει τον ελληνικό στρατό κομμάτι μιας δολοφονικής πολεμικής μηχανής. Σε αυτή την μηχανή θα ενταχθεί σύντομα και η νέα βάση του ΝΑΤΟ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Και από αυτή τη βάση θα βομβαρδίζονται χώρες σε πολέμους που θα προκαλέσουν πολλά εκατομμύρια ακόμα πρόσφυγες.

Εχθρός λοιπόν δεν είναι οι κατατρεγμένοι, οι πεινασμένοι, οι φτωχοί. Εχθρός μας είναι ο πόλεμος και οι κυβερνήσεις που τον στηρίζουν. Η Αλεξανδρούπολη ως νατοϊκή βάση θα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα των πολεμικών σχεδιασμών και δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας ένας μελλοντικός πόλεμος να προκαλέσει προσφυγικό κύμα και ελληνικών πληθυσμών. Άλλωστε η ελληνική (και τοπική) ιστορία είναι γεμάτη από προσφυγικούς πληθυσμούς, από την Ανατολική Θράκη, την Μικρά Ασία, τον Πόντο, την Ανατολική Ρωμυλία.

ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΒΡΙΤΕΣ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΑΡΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥΣ;

Δεν είναι όμως μόνο έναν αιώνα πριν που ο τόπος μας γνώρισε την προσφυγιά. **Από τη δεκαετία του '70 τα χωριά του Έβρου (και όλης της περιφέρειας) έχουν ερημώσει λόγω της μαζικής μετανάστευσης κυρίως προς την Γερμανία. Μάλιστα, την τελευταία δεκαετία αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα φούσκωσε και πάλι λόγω των μνημονίων της ΕΕ και του ΔΝΤ.** Όταν

λοιπόν ακούμε σήμερα στους φράχτες απελπισμένους ανθρώπους να λένε ότι θέλουν να πάνε στη Γερμανία για να βρουν δουλειά και καλύτερη ζωή, ας θυμηθούμε τα παιδιά μας στην Στουτγάρδη, τα ξαδέρφια μας στο Αμβούργο, τους φίλους μας στο Βερολίνο. Δεν διαφέρουν σε τίποτα αυτοί οι άνθρωποι με τους συγγενείς μας. Στα εργοστάσια της Γερμανίας ο Γιώργος δουλεύει ήδη μαζί με τον Χασάν για να πλουτίσει η BMW.

Τα σύνορα μας λοιπόν δεν κινδυνεύουν από τους πρόσφυγες. Κινδυνεύουν από την φτώχεια και την εξαθλίωση που στην Ελλάδα έχει και την σφραγίδα της ΕΕ. Οι αγρότες ξεκληρίστηκαν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, η νεολαία έχει μοναδική επιλογή, αν δεν μεταναστεύσει, να δουλεύει με ελαστικές εργασιακές σχέσεις πχ στις ταβέρνες και τα ξενοδοχεία που κερδίζουν από τους (πλούσιους) Τούρκους τουρίστες.

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΘΡΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ;

Η Θράκη, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι νέοι που ζουν εδώ ανεξάρτητα από θρήσκευμα κινδυνεύουν από την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, σε συνέχεια αυτής του ΣΥΡΙΖΑ, που καταδίκασαν την κοινωνική πλειοψηφία στην φτώχεια. Δεν προστατεύουν καμία πατρίδα, αλλά αντίθετα, την παραδίνουν σε εντολές των “εταίρων” (ΕΕ, ΝΑΤΟ) και της άρχουσας τάξης της Ελλάδας. Είναι επικίνδυνη η προσπάθειά τους να συνδέσουν το προσφυγικό με τη μειονότητα μέσω της ρατσιστικής εκστρατείας περί «αλλοίωσης πληθυσμού», όπως έκανε πρόσφατα ο ίδιος ο περιφερειακός διευθυντής της αστυνομίας. Δεν έχει κανένα συμφέρον ο ελληνικός λαός και ειδικά η νέα γενιά να ζήσει την τύχη των λαών της Συρίας, του Ιράκ και της Λιβύης, στηρίζοντας τον εθνικισμό, τον φασισμό, την πολεμοκαπηλεία, τους ανταγωνισμούς για τους ενεργειακούς πόρους και δρόμους από τους οποίους θα κερδίζουν λίγοι και θα πεθαίνουν πολλοί.

ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΝΤΡΟΣΚΥΛΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΤΟ;

Η ΕΕ αποφάσισε να μετατραπεί σε ρατσιστικό φρούριο και ανέθεσε σε Τουρκία και Ελλάδα το ρόλο του δεσμοφύλακα για τους πρόσφυγες. Αυτός είναι ο λόγος που η ίδια η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε την αμέριστη στήριξη της στις βαρβαρότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα σύνορα της Ελλάδας και της ΕΕ, εξαίροντας το ρόλο της Ελλάδας ως “ασπίδα” της Ευρώπης. Ο λαός της περιοχής να αρνηθεί να παίξει αυτό τον ρόλο. Άλλωστε, τα μαντρόσκυλα, μόλις τελειώσουν το έργο τους αχρηστεύονται και ίσως καταλήξουν αδέσποτα. Η Ελλάδα να αρνηθεί την “υποχρέωση” να φυλακίσει τους πρόσφυγες. Αντίθετα, οφείλει να δώσει νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα και να ανοίξει τα σύνορά της για τους πρόσφυγες, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων, θέλουν να φύγουν.

Όχι στην χρησιμοποίηση των φαντάρων σαν δύναμη καταστολής των προσφύγων. Κανείς φαντάρος έξω από τα σύνορα.

- Ανοίξτε τα σύνορα στους πρόσφυγες!
- Άσυλο, στέγη, δωρεάν πρόσβαση σε Υγεία – Παιδεία, ίσα δικαιώματα.
- Άμεσος απεγκλωβισμός των χιλιάδων προσφύγων από τα νησιά. Κατάργηση του αίσχους της Μόριας, ούτε κλειστά -ούτε ανοιχτά κέντρα κράτησης να κλείσουν τώρα τα στρατόπεδα – φυλακές.
- Ελεύθερη και ασφαλής μεταφορά των προσφύγων προς την ενδοχώρα, σε ανθρώπινες συνθήκες μέσα στις πόλεις, δυνατότητα να ταξιδέψουν στις χώρες που επιθυμούν.
- Να καταργηθούν οι ρατσιστικές συμφωνίες ΕΕ – Ελλάδας – Τουρκίας και Δουβλίνο II. Όχι στα ματωμένα τείχη της Ευρώπης – Φρούριο.

- Άμεσος τερματισμός του πολέμου στη Συρία. Καμιά εμπλοκή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Δεν πολεμάμε για τις εξορύξεις και τις ΑΟΖ - διεθνιστική αλληλεγγύη των λαών της Ελλάδας - Τουρκίας και της ευρύτερης περιοχής.

Συλλαλητήρια:

- **Κυριακή 15/3 Αλεξανδρούπολη 13:00 Αναγνωστήριο (Ι. Καβύρη έναντι πιάτσας ταξί)**
- **Σάββατο 21/3 Ξάνθη 12:00 Κεντρική Πλατεία**