



Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου του πρώην υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου “Απόπειρα δολοφονίας”, από τις εκδόσεις Ίνδικτος, φέρνει στην επικαιρότητα ένα τεράστιο σκάνδαλο.

Για την ακρίβεια, δύο σκάνδαλα. Το πρώτο, είναι το γεγονός ότι ο εκδότης Μ. Βελιτζανίδης, όπως καταγγέλλει το Σωματείο Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Θεσσαλονίκης, χρωστάει κοντά 84.000 ευρώ σε δύο εργαζόμενους εδώ και έντεκα χρόνια! Και αυτό, παρά τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν μία εργαζόμενη και έναν εργαζόμενο.

Το δεύτερο, φυσικά, είναι το ότι στον όμορφο κόσμο, τον ηθικό, της υψηλής πνευματικότητας και κουλτούρας που αποτελεί το περιτύλιγμα των εργασιακών σχέσεων γαλέρας που επικρατούν στο χώρο με ελαστική εργασία, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, απλήρωτες υπερωρίες, κατάργηση της κυριακάτικης αργίας κλπ, το σκάνδαλο αυτό αποσιωπάται τόσα χρόνια τώρα.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση - καταγγελία του Σωματείο Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Θεσσαλονίκης:

Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι η απλήρωτη εργασία

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ “ΙΝΔΙΚΤΟΣ” ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ

Σωματείο Υπαλλήλων Βιβλίου - Χάρτου Ν. Θεσσαλονίκης

Με αφορμή την έκδοση του νέου βιβλίου του Ανδρέα Λοβέρδου “Απόπειρα δολοφονίας” από τις εκδόσεις Ίνδικτος επανήλθε στο προσκήνιο η μακρόχρονη περιπέτεια των εργαζόμενων του παραρτήματος του εκδοτικού οίκου στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι για πάνω από 10 χρόνια.

Το χρονικό της περιπέτειας των εργαζομένων περιγράφεται λεπτομερώς σε ανακοίνωση του σωματείου μας από τον Μάρτιο του 2015:

bibliopontikas.blogspot.com

Η φίλια του εκδότη Μ. Βελιτζανίδη με τον Ανδρέα Λοβέρδο είναι γνωστή και περιλαμβάνει εκτός από την έκδοση 4 βιβλίων του πρώην υπουργού και διορισμούς σε ιδρύματα, συμβάσεις με υπουργεία, προμήθειες. Στο νέο του βιβλίο ο κ. Λοβέρδος καταγγέλλει την “σκευωρία” του σκανδάλου Novartis βρίσκοντας φιλοξενία στον φίλο εκδότη.

Υπουργοί σαν τον Λοβέρδο και αφεντικά σαν τον Βελιτζανίδη είναι υπεύθυνοι για τον εργασιακό μεσαίωνα που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Είναι ένα σύστημα διαπλοκής που δεν είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας. Οι υπουργοί (ανεξαρτήτως κομμάτων, κυβερνήσεων) νομοθετούν το πλαίσιο που έχει μετατρέψει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους (ελαστική εργασία, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, κυριακάτικης αργίας, 8ωρου κτλ). Τα αφεντικά εκμεταλλεύονται τους νόμους για να βυθίσουν ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση (μισθοί πείνας, μαύρη και απλήρωτη εργασία, απλήρωτες υπερωρίες, απολύσεις...)

Στον κλάδο του βιβλίου όλα αυτά έχουν συνήθως το περιτύλιγμα της κουλτούρας, της τέχνης, ακόμα και της θεολογίας όπως προβάλλει ο εκδοτικός οίκος Ίνδικτος.

Ως **Σωματείο Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Θεσσαλονίκης** θέλουμε να θυμίσουμε σε όσους συγκινούνται από το “δράμα” της “Απόπειρας Δολοφονίας” του κ. Λοβέρδου ότι **ο εκδότης του Μανώλης Βελιτζανίδης δεν έχει δώσει ούτε ένα σεντ στους δύο υπαλλήλους του υποκαταστήματος της Ινδίκτου της Θεσσαλονίκης. Παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 11 χρόνια παρά τις τελεσίδικες αποφάσεις του δικαστηρίου (βλ. 26454/2013 Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης) που τους είχε δικαιώσει με τα ποσά των 44.746,22 ευρώ στη μια υπάλληλο και 38.972,11 ευρώ στον άλλο.**

Αυτά τα ποσά μπορεί να είναι ψιλά στον χορό των δισ. των διάφορων σκανδάλων αλλά για τον κόσμο της εργασίας είναι πρόκληση να παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι σε βάρος τους.

Μπροστά σ’ αυτή την εξόχως εξοργιστική κατάσταση απαιτούμε την άμεση πληρωμή όλου του ποσού που έχει επιδικαστεί στους συναδέλφους.