

Άρθρο του Σέιτ Αλντογάν, ανταποκριτή της εφημερίδας Εβρενσέλ στην Αθήνα



Το τελευταίο χρονικό διάστημα διεξάγεται σε διεθνές επίπεδο μεγάλη συζήτηση γύρω από την ένταση που επικρατεί και κλιμακώνεται μεταξύ των ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας.

Ως επί το πλείστον, η αστική τάξη και τα προπαγανδιστικά κέντρα καλλιεργούν την εντύπωση ότι πρόκειται για ένταση μεταξύ δύο τρελών, δύο ψυχοπαθών.

Φυσικά, αυτή η ιμπεριαλιστική προπαγάνδα έχει στόχο τη διαστρέβλωση της αλήθειας και τον αποπροσανατολισμό από την πραγματικότητα. Η ένταση αυτή συναρτάται άμεσα με τον **ιμπεριαλιστικό επεκτατισμό**, τα ιμπεριαλιστικά **σχέδια και συμφέροντα** στην περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού.

Η ένταση αυτή δημιουργήθηκε με την εξαπόλυση προπαγανδιστικής «καταιγίδας», για το γεγονός ότι η Βόρεια Κορέα προχωρεί σε πειράματα με πυρηνικά όπλα και αυτό ενοχλεί τον «ελεύθερο κόσμο». Περιττό να υπενθυμίσουμε ότι εδώ και πολλές δεκαετίες, πρώτα απ' όλα η Γαλλία και οι ΗΠΑ, συνεχώς πραγματοποιούν τέτοιες δοκιμές χωρίς να ακούγεται τίποτα ενώ όταν η Β. Κορέα πραγματοποιεί μια δοκιμή ξεσηκώνεται παγκόσμιος σάλος.

Στο σημείο αυτό, είτε το θέλουμε είτε όχι, οφείλουμε **κατά πρώτον** να αναρωτηθούμε: **Ποια θα ήταν η μοίρα της Βόρειας Κορέας αν δεν ήταν πυρηνική δύναμη, ποιο τέλος θα τις επιφύλασσόταν;**

Κατά δεύτερον, πρέπει να τονίσουμε ότι η δύναμη που βγήκε πιο ωφελημένη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν οι **ΗΠΑ**, έχοντας εξασφαλίσει πάρα πολλές **βάσεις και στρατιωτική ισχύ** στην περιοχή του Ειρηνικού την οποία είχε περικυκλώσει. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα **οι μεγαλύτερες βάσεις των ΗΠΑ** βρίσκονται στη Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία. Αυτό δηλώνει ότι τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή είναι πολύ σημαντικά.

Ας σημειωθεί ότι η **Β. Κορέα**, εδώ και δεκαετίες προβάλλει το αίτημα της **απομάκρυνσης των αμερικάνικων βάσεων** από την περιοχή. Ενώ οι αμερικάνοι έχουν τόσες βάσεις στην περιοχή, στο έδαφος της Β. Κορέας δεν υπάρχει ούτε μία ξένη βάση.

Ανεξάρτητα από το τι καθεστώς έχει η Β. Κορέα, πρέπει να τονιστεί ότι η Αμερική την βάζει στο στόχαστρο για να εξυπηρετήσει τα γεωστρατηγικά της σχέδια στην περιοχή.

Να προσθέσουμε ότι, μετά το 1990, σχεδόν όλες οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης έγιναν μέλη του NATO ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρωσία ενοχλείται, νιώθει να περισφίγγεται και δεν θέλει συνοριακές εντάσεις και επεισόδια με την Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

Από την άλλη πλευρά, αν συνυπολογίσουμε την ανάδυση της Κίνας με την τεράστια άνοδο στο παγκόσμιο στερέωμα, με μια ματιά στο χάρτη με τις αμερικάνικες βάσεις της περιοχής, βλέπουμε ότι η Κίνα έχει περικυκλωθεί. Η διατήρηση συνεπώς της έντασης, πολύ δε περισσότερο μια κορύφωσή της με ενδεχόμενη επίθεση, θα ενοχλήσει ιδιαίτερα και την Κίνα. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι τα συμφέροντα της

Αμερικής και η απαίτηση της Ιαπωνίας να είναι στρατηγική δύναμη στην περιοχή.

Λόγω αυτής της κατάστασης, η Κίνα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει ξεκινήσει να δημιουργεί τεχνητές βάσεις και να απαιτεί δικαιώματα, ακόμα και στις θάλασσες που βρίσκονται αρκετά μακριά από τα σύνορά της.

Διάφορες ερμηνείες που δημοσιεύονται και συζητούνται, αναφέρουν ότι ο **Τραμπ** οξύνει την κατάσταση για να ενισχύσει τη δημοτικότητα του που βρίσκεται σε πτώση.

Προφανώς δεν είναι ο κύριος λόγος αυτός. Μπορεί δευτερευόντως να συμβάλλει, όμως ο κύριος λόγος φυσικά είναι ότι, όπως στη Μέση Ανατολή και αλλού, ο **ιμπεριαλιστικός επεκτατισμός** και οι ιμπεριαλιστικές τριβές μεταφέρονται και σε άλλες περιοχές και φαίνεται ότι η κλιμάκωση της έντασης θα μεταφερθεί και σε αυτή την περιοχή του Ειρηνικού. Όλα αυτά βέβαια, βρίσκονται σε συνάρτηση με τις διεθνείς ισορροπίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή σε όλη την γη.

Να τονίσουμε ακόμη ότι, τα προηγούμενα χρόνια οι ΗΠΑ, με τη βοήθεια της Ιαπωνίας, του Βιετνάμ και των Φιλιππίνων, είχαν απαιτήσει την απόσπαση κάποιων νησιών που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της Κίνας. Βέβαια, το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε και έπεσε στο κενό. Όπως και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, οι ΗΠΑ επιδιώκουν και σήμερα να κυριαρχήσουν σε αυτή την περιοχή του Ειρηνικού.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι οι εντάσεις σε κάθε περιοχή της γης, δεν είναι αποτέλεσμα της μονομανίας ψυχοπαθών ή τρελών ηγετών. Έχει σχέση με τον ιμπεριαλιστικό επεκτατισμό, με την ιμπεριαλιστική απειλή και επιθετικότητα, με το γεγονός ότι σε όλο τον κόσμο ο ιμπεριαλισμός επιτίθεται ενάντια στους λαούς με επεκτατικούς σκοπούς.