



Σοκ, συγκίνηση, αλλά και **ταξική οργή**, προκαλεί η είδηση της εύρεσης ενός **νεκρού συμπολίτη μας** σε χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου Ηλιούπολης, όπου κοιμόταν το βράδυ για να μην βρίσκεται **άστεγος** στους δρόμους της πόλης.

Η τρομερή πραγματικότητα της ακραίας φτώχειας, που η πολιτική των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου έχει καταδικάσει ένα ολοένα μεγαλύτερο τμήμα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, ξεπρόβαλε με τον πιο τραγικό τρόπο σπάζοντας τη βιτρίνα της «κανονικότητας» και της «ευμάρειας». Όσο κι αν θέλουν να την κρύψουν κάτω από το χαλί και μέσα σε άθλια καταφύγια ακόμα και σε δημοτικά γκαράζ, η φτώχεια, η εκμετάλλευση, η εξαθλίωση ανθρώπων παρατημένων είναι δίπλα μας, είναι η άλλη όψη του πλούτου των μεγαλόσχημων.

Σε μια εποχή αμύθητου πλούτου και νέων δυνατοτήτων, που παράγουν οι εργαζόμενοι του χεριού και του πνεύματος, τμήμα της εργατικής τάξης και του λαού δεν έχει πρόσβαση **ούτε σε βασικά αγαθά (όπως διατροφή, θέρμανση)** και δεν μπορεί να καλύψει ανάγκες όπως της **στέγης και της υγείας**. Αυτή την πολιτική και τον κόσμο της αδικίας και του κυνισμού οι εργαζόμενοι/ες και οι νέες/οι θα τον ανατρέψουν με τους αγώνες τους.

Ταυτόχρονα, όμως γεννιούνται και σοβαρά ερωτήματα για την πολιτική που εφαρμόζεται από την Δημοτική Αρχή, την κυβέρνηση, την ΕΕ. Ο άνθρωπος που βρέθηκε νεκρός είχε εργαστεί στον Δήμο στα προγράμματα για ανέργους ηλικίας 55-67 ετών. Απολύθηκε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος; Πετάχτηκε ανάληγτα στα «σκουπίδια»;

Αυτή είναι η λογική των προγραμμάτων **ανακύκλωσης της ανεργίας**, με τους συμβασιούχους αντί για **μόνιμες προσλήψεις**. Τη λογική αυτών των προγραμμάτων στηρίζουν οι παρατάξεις τόσο του απερχόμενου δημάρχου (Χατζηδάκη), όσο και του επόμενου (Ψυρόπουλος), αλλά και οι λοιπές παρατάξεις της αντιλαϊκής διαχείρισης με μπλε, πράσινο ή ροζ χρώμα.

Υπάρχει όμως κι ένα ακόμα σοβαρό ερώτημα. Υπάρχουν ενεργές και επαρκώς στελεχωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στον Δήμο Ηλιούπολης, έτσι ώστε να μπορούν να φροντίσουν ολόπλευρα ανθρώπους, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και επιβίωσης. Όχι με ξεροκόμματα, αλλά με πλήρη και ουσιαστική κάλυψη των αναγκών τους;

Η **Μαχόμενη Ηλιούπολη** καλεί τους εργαζόμενους/ες, τη νεολαία, τους κατοίκους του Δήμου μας να μην αποδεχτούν την ακραία φτώχεια και την εξαθλίωση ως «κάτι που συμβαίνει», να αγωνιστούμε όλοι/ες μαζί για να κατακτήσουμε για όλους και όλες όλα όσα μας αξίζουν για να ζούμε με αξιοπρέπεια.