



Ο δικός μας πλούτος δεν θα περάσει στα
νύχια του κεφαλαίου

T.E. ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Μόνο ο λαός αυτού του τόπου μπορεί να ανατρέψει τα σχέδια τους

Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε. Ο κόπος και το χρήμα του ελληνικού λαού περνά στα χέρια του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου.

Το Λιμάνι της Ηγουμενίτσας καθώς και της Αλεξανδρούπολης πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας όπως πουλήθηκε το προηγούμενο διάστημα το εμπορικό λιμάνι του Πειραιά και του Αστακού, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την ιστορία, θυμίζουμε ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένας φορέας που ξεκίνησε από την μνημονιακή κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου το 2011 κατόπιν των απαιτήσεων της τρόικας και ενισχύθηκε επί Σαμαρά και στη συνέχεια μεγαλόρρηξε και ενίσχυσε τον αντιλαϊκό χαρακτήρα του επί ΣΥΡΙΖΑ με τη δημιουργία ενός καταλόγου με ακίνητα προς πώληση όχι μόνο αυτών που χαρακτηρίζονται “στρατηγικής σημασίας” (λιμάνια, αεροδρόμια, δρόμοι) αλλά και λαϊκή περιουσία σε όλη τη χώρα “μικρότερης εμβέλειας” όπως το Ειρηνοδικείο της Παραμυθιάς, νοσοκομεία κλπ.

Όλα τα παραπάνω με την εποπτεία και την καθοδήγηση του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΤΑΙΠΕΔ ένα καλά ακονισμένο πολυεργαλείο που ροκανίζει το δημόσιο πλούτο στο όνομα της αξιοποίησης προς όφελος του κεφαλαίου και οδηγεί τη δημόσια περιουσία στα χέρια των λίγων και εκλεκτών τους. Αεροδρόμια, δρόμοι, νοσοκομεία, το Ελληνικό, περιοχές σπουδαίας οικολογικής αξίας (όπως ο Ερημίτης), περιέχονται σε έναν κατάλογο ακινήτων -προς μεταβίβαση- ισοπεδώνοντας το δημόσιο πλούτο προς όφελος ντόπιων και ξένων συμφερόντων.

Λιμάνι Ηγουμενίτσας προς όφελος των λαϊκών αναγκών ή ανάπτυξης του κεφαλαίου;

Από τη πρώτη μέρα, τότε στις αρχές του 90 που ξεκίνησε το μπάζωμα στο όνομα της ανάπτυξης εκείνης της εποχής, φορείς της πόλης παρουσίαζαν το έργο διαλαλώντας πως «αυτή η πόλη θα αναπτυχθεί και ο λαός της θα φάει με χρυσά κουτάλια». Οι φορείς (Δήμος, Νομαρχία τότε , Εμπορικό Επιμελητήριο) συναινούσαν και είχαν την αντίληψη ότι « θα δουλέψει ο κόσμος στα έργα του λιμανιού» (την ίδια στάση ζήσαμε και με την Ολυμπιάδα του 2004). Όλοι αυτοί πέρα από την τυχοδιωκτική στάση των εκπροσώπων των κυβερνήσεων δεν «είδαν» ή δεν ήθελαν να δουν τα αποτελέσματα από τη χρήση του, τα οποία βιώνουμε σήμερα.

Σήμερα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει την αντιλαϊκή πολιτική της - με μεγάλη της χαρά- εξαργύρωσης των μνημονιακών επιταγών **καλούμαστε να ανατρέψουμε τα σχέδια πώλησης και να στηρίξουμε το δημόσιο χαρακτήρα του λιμανιού**, ο οποίος με τη μετατροπή του σε ΑΕ λειτούργησε και λειτουργεί για τα συμφέροντα των εφοπλιστών του ντόπιου κεφαλαίου και των παρατρεχάμενων αυλικών.

Σήμερα έρχεται το κεφάλαιο να κατασπαράξει το λιμάνι και όλα τα παράλια της Θεσπρωτίας, οι χάρτες εξάλλου που περιγράφουν το διαγωνισμό της πώλησης είναι δικοί τους.

Οι δικοί μας τοπικοί άρχοντες όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν έκαναν το παραμικρό για αυτό το δημόσιο χαρακτήρα που πρέπει να έχει το λιμάνι, παρά μόνον βόλευαν τα μικροπολιτικά τους συμφέροντα και σήμερα έρχονται να μας πουν πως αυτό δεν μπορεί να αλλάξει και το μόνο που μπορούμε να έχουμε είναι «ανταποδοτικά οφέλη» βλ. Μαρίνα. **Και πώς να λειτουργήσουν διαφορετικά αφού πάντα εξέφραζαν και εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα των αντιλαϊκών κυβερνήσεων.**

Ακούμε φωνές «αγανάκτησης» βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τολμάνε και αυτοί να μιλήσουν που από την πρώτη μέρα που κυβέρνησαν αυτό τον τόπο σημαία τους είχαν το ΤΑΙΠΕΔ.

Ακούμε φωνές πως δεν αλλάζει κάτι, πως όλα έχουν δρομολογηθεί.

Σε όλες παραπάνω φωνές ένα έχουμε να πούμε:

**“Ένας αγώνας είναι χαμένος όταν δεν δίνεται”
Το λιμάνι και τα παράλια δεν πωλούνται!!**

Απαιτούμε το λιμάνι να έχει δημόσιο χαρακτήρα με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο, ώστε να λειτουργεί για τα συμφέροντα της κοινωνίας και όχι μιας κοινοπραξίας καπιταλιστών.

Μοναδικά μας όπλα για την επίτευξη των στόχων είναι ο κοινός κι ανυποχώρητος αγώνας του λαού αυτή της πόλης.

Καλούμε τους πολίτες του τόπου μας, φορείς, κόμματα, οργανώσεις και συλλογικότητες στη δημιουργία Επιτροπών αγώνα σε Ηγουμενίτσα -Σαγιάδα -Πλαταριά και Σύβοτα.

Κάτω τα χέρια σας από το λιμάνι και τα παράλια της Θεσπρωτίας.

Λιμάνι και παράλια στα χέρια του λαού, ελεύθερα για τις πραγματικές μας ανάγκες.

Τόσα χρόνια αυξάνουν τα κέρδη τους και οι πολίτες αυτής της πόλης αναπνέουμε τα φουγάρα τους.

Τόσα χρόνια ελεύθερη μετακίνηση εμπορευμάτων για τα κέρδη των καπιταλιστών άλλα φυλακή για πρόσφυγες και μετανάστες.

Ήρθε ο καιρός να αισθανθούν τη δική μας ανάσα σε έναν αγώνα ανυποχώρητο μέχρι την τελική νίκη.