



“Ο τόπος μας ζει, όπως και όλη η χώρα, στη δίνη της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Κρίση που καθημερινά βιώνει η κοινωνία μας με πρωτοφανή ανεργία, απολύσεις, τις εργασιακές σχέσεις να καταπατώνται, τα χαράτσια, την φοροεπιδρομή, την οικονομική ασφυξία μισθωτών, συνταξιούχων, μικρών καταστηματαρχών, αγροτών”.

Έτσι ξεκινά η προγραμματική διακήρυξη της αντικαπιταλιστικής, ριζοσπαστικής πρωτοβουλίας για τον Δήμο Ηγουμενίτσας, που καλεί σε συστράτευση για την ανατροπή όλους τους αγωνιστές της περιοχής, μακριά από αυταπάτες και σεχταρισμούς. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης:

- Η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, σε απόλυτη εναρμόνιση με την τρόικα διαχειρίζεται την επίθεση του κεφαλαίου ενάντια στη κοινωνία.
- Τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα στην υγεία, την παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια τα παραδίδουν στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
- Καταργούν δημοκρατικές ελευθερίες, εργατικές και κοινωνικές κατακτήσεις αιώνων.
- Είναι υπεύθυνοι για το τέρας του ναζισμού που σήκωσε κεφάλι.

Το μοντέλο ανάπτυξης της κοινωνίας του καπιταλισμού, την κυριαρχία των αγορών και του χρηματιστηριακού τραπεζικού κεφαλαίου και των πολυεθνικών, που σαν παράσιτα λυμάνονται τον πλούτο σε ολόκληρο τον πλανήτη, τις επιλογές του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζούμε στη χώρα μας. Επιλογές που δίνουν στην οικονομική κρίση διάσταση γενικευμένης δομικής κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος.

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την ανατροπή αυτής της πολιτικής και των εκφραστών της καθώς και κάθε επίδοξου διαχειριστή της, δρόμος ανατροπής **για να απαλλαγεί η χώρα από τα δεσμά Ε.Ε-Δ.Ν.Τ** και τον θανάσιμο εναγκαλισμό της Τρόικα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την **ανατροπή** είναι η ανάπτυξη και η ενότητα των μαχόμενων κομματιών του κινήματος, για να καταχτηθεί η δυναμική που θα τα ενώσει και θα μετατρέψει την οργή και την αγανάκτηση σε **πολιτικό ρεύμα ανατροπής** με ευθύβολη πολιτική στόχευση τους εκμεταλλευτές αλλά και διαχειριστές του καπιταλιστικού συστήματος, για την ανάπτυξη ενός κινήματος που δε θα λιβανίζει τις ελπίδες για σωτηρία του λαού μετατρέποντάς τες σε **εκλογικές αυταπάτες ή μίζερες λογικές ήττας και κομματικής εσωστρέφειας**. Την ανάπτυξη ενός κινήματος με σαφή αντιδιαχειριστική, αντικαπιταλιστική, αντιϊμπεριαλιστική κατεύθυνση.

- Είναι μονόδρομος η έξοδος από την Ευρωπαϊκή ένωση γιατί με τις πολιτικές της επιταγές έχει φέρει τον λαό της χώρας μας σε κατάσταση φτώχειας και εξαθλίωσης.

- Είναι πλέον όρος επιβίωσης του λαού μας η μονομερής διαγραφή του χρέους προς τραπεζίτες και τοκογλύφους, γιατί είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη χρηματοδότηση και την οικονομική υπόσταση του Δήμου.
- Είναι πλέον όρος επιβίωσης του λαού μας η εθνικοποίηση των τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
- Είναι πλέον όρος απαράβατος ο εργατικός έλεγχος, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να σταματήσει τη λήψη των αποφάσεων από τους «άρχοντες» του τόπου δίχως να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά με μόνο στόχο τη διατήρηση των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου και μιας δεξαμενής παρατρεχάμενων για να διαιωνίζεται ο ρόλος και η θέση τους ως υπάλληλοι της ολιγαρχίας του τόπου.

Για τις τοπικές κοινωνίες η αυτοδιοίκηση οφείλει, κατά την δική μας γνώμη, να είναι ο πιο κοντινός παραστάτης των πληττόμενων κοινωνικών στρωμάτων και των δημοτών από αυτή την πολιτική, παραστάτης για να μπορέσει να σταθεί όρθια η κοινωνία.

- Ο θεσμός της αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να είναι **απλά διαχειριστής της μιζέριας**.
- Δεν μπορεί να είναι ο τοπικός **εφαρμοστής των μνημονιακών πολιτικών και των αντιλαϊκών μέτρων**.
- Δεν μπορεί να είναι ο μάνατζερ των ιδιωτικοποιήσεων και του ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου στο αδηφάγο ιδιωτικό κεφάλαιο που επιδιώκει να ξεπεράσει την κρίση του εμπορευματοποιώντας κάθε δημόσιο αγαθό.

Η αντιμετώπιση της κρίσης με παρεμβάσεις προς όφελος της κοινωνίας και των λαϊκών στρωμάτων, η αντιμετώπιση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων στην καθημερινότητα των δημοτών, αλλά και η προοπτική ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες και για το δήμο μας, αναδεικνύει την ανάγκη δημοκρατικής αποκέντρωσης με **αυτοδιοίκηση**, με θεσμούς αμεσοδημοκρατικούς, με **ενεργή λαϊκή συμμετοχή** των πολιτών στην πόλη της Ηγουμενίτσας αλλά και στα χωριά.

Επιβάλλεται η αλλαγή του θεσμικού, οικονομικού αλλά και χωροταξικού πλαισίου του «Καλλικράτη» που αποτελεί τον βραχίονα των μνημονιακών πολιτικών στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Επί της ουσίας η **κατάργησή** του και η δημιουργία στη θέση του μιας άλλης λογικής στερημένης στις ανάγκες του τόπου μας.

Επιβάλλεται η συστράτευση και ο αγώνας για τη μετατροπή του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, από εντολοδόχο των κυβερνητικών επιλογών, σε **ζωντανό πολιτικό κύτταρο της κοινωνίας**.

Η προσπάθεια αυτή, κατά την αντίληψή μας, βασίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές-πλαίσιο, πάνω στις οποίες μπορεί και πρέπει να στηριχτεί η δημιουργία ενός μετώπου ανατροπής και στο δήμο της

Ηγουμενίτσας, που θα διεκδικήσει και θα εφαρμόσει συλλογική δημοτική φιλολαϊκή πολιτική, όπου οι ίδιοι οι πολίτες με τη συμμετοχή τους θα αναδεικνύουν τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και θα παλεύουν από κοινού για την επίλυσή τους.

Η απάντηση από τη μεριά μας για μια «**άλλη τοπική αυτοδιοίκηση**», μια αυτοδιοίκηση που να στηρίζεται σε:

- **Αποκέντρωση.**

Ο Δήμος να λειτουργεί με αυτοτέλεια και αποκέντρωση. Όχι ως εκφραστής της κεντρικής εξουσίας, αλλά με αιρετούς και ανακλητούς εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, η οποία θα παρεμβαίνει και θα ελέγχει τη λειτουργία του, τόσο μέσα από θεσμοθετημένες συμμετοχικές δομές όσο και μέσα από αυτόνομες κοινωνικές οργανώσεις.

- **Συλλογικότητα.**

Οι αποφάσεις να λαμβάνονται και η πολιτική να ασκείται από τα συλλογικά όργανα και όχι από μονοπρόσωπα εκτελεστικά όργανα. Τα δημαρχοκεντρικά χαρακτηριστικά του σημερινού συστήματος πρέπει να ανατραπούν. Το άνοιγμα και ο εμπλουτισμός του δημοτικού συμβουλίου είναι αναγκαία προϋπόθεση πραγματικά δημοκρατικής λειτουργίας.

- **Συμμετοχή.**

Οι συμμετοχικοί θεσμοί πρέπει να είναι από τα θεμελιώδη και κυρίαρχα συστατικά στη λειτουργία και στη λήψη των αποφάσεων. Οι θεσμοί αυτοί δεν μπορεί να είναι άλλοι από τις **λαϊκές συνελεύσεις**, τη συμμετοχική διαμόρφωση του προϋπολογισμού και τα τοπικά δημοψηφίσματα.

- **Αυτονομία.**

Η κατανομή πόρων και αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικού κράτους και αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι σαφής, σταθερή και ισότιμα συνδιαμορφωμένη. Η κρατική χρηματοδότηση να προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να μην εξαρτάται από μονομερείς και αυθαίρετες αποφάσεις του κράτους και με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες που ορίζει το ιδιωτικό συμφέρον των μεγαλοκεφαλαιούχων και οι μηχανισμοί καπιταλιστικής ολοκλήρωσης, όπως η ΕΕ και το ΔΝΤ.

- **Χωροταξικός προσδιορισμός.**

Βασική συνθήκη της αποκέντρωσης είναι ο χωροταξικός προσδιορισμός των ορίων του δήμου (καθώς και η ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων). Προσδιορισμός που οφείλει να υπηρετεί την εσωτερική συνοχή και να προκύπτει μέσα από διαβούλευση με την κοινωνία. Επιβάλλεται η ανατροπή του σημερινού «Καλλικράτη» που λειτουργεί ως ταφόπλακα σε ό,τι δημοκρατικό είχε απομείνει στην τοπική αυτοδιοίκηση.

• **Αντιπροσωπευτικότητα.**

Το ισχύον αντιδημοκρατικό εκλογικό σύστημα, που αλλοιώνει την αναλογική αντιπροσώπευση, πρέπει να αντικατασταθεί από την **ανόθευτη απλή αναλογική**.

• **Υπεράσπιση.**

Υπεράσπιση των κοινωνικών και εργασιακών κατακτήσεων, των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Αγώνας για ανατροπές σε όφελος του λαού ενάντια στη διαθεσιμότητα, τις μειώσεις μισθών και τις απολύσεις. Αγώνας για την υπεράσπιση και διεύρυνση των θέσεων εργασίας. Κατάργηση των ελαστικών μορφών στις εργασιακές σχέσεις, αποφασιστική διεκδίκηση μαζί με τον κόσμο της δουλειάς, τους άνεργους και τους νέους στο δικαίωμα εργασίας για όλους με αμοιβές που εξασφαλίζουν αξιοπρεπή ζωή. Μπλοκάρισμα και κατάργηση των ιδιωτικοποιήσεων σε υπηρεσίες και δομές του δήμου, αγώνας για ποιοτικές δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες για όλο το λαό με εργατικό έλεγχο.

• **Κοινωνική παρέμβαση.**

Δημιουργία κοινωνικών δομών στο Δήμο ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες και αυξημένες ανάγκες για όλους όσοι έχουν πληγεί από την οικονομική και ανθρωπιστή κρίση, χωρίς προαπαιτούμενα και αποκλεισμούς. Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, καμιά κατάσχεση για χρέη πολιτών στις τράπεζες, κανένας άνθρωπος λαθραίος, κανένας άνθρωπος χωρίς πρόσβαση στην υγεία, την τροφή, την περίθαλψη, την παιδεία. Παρέμβαση για την κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση με βάση τις ανάγκες και αξιοποιώντας τις δυνατότητες του τόπου, μέσα από συνεταιριστικές οργανώσεις των παραγωγών, δίκτυα διακίνησης προϊόντων χωρίς μεσάζοντες.

• **Αλληλεγγύη.**

Επιτακτική ανάγκη η δημιουργία δομών αλληλεγγύης σε όλα τα επίπεδα: στην σίτιση, τη στέγη, την παιδεία και υγεία προς όλους όσοι έχουν ανάγκη, ντόπιους και μετανάστες. Αλληλεγγύη αποδεσμευμένη από τη λογική της ελεημοσύνης, αλλά δομημένη στις αρχές της συλλογικότητας και της αγωνιστικής διεκδίκησης ανακατανομής του πλούτου.

• **Πολιτισμός.**

Ο δήμος οφείλει να συγκεντρώνει, να αξιοποιεί, να προάγει και να προβάλλει το δυναμικό των πολιτών που εκφράζεται μέσα από τον πολιτισμό. Να συντηρεί και να αναβαθμίζει δομές που προωθούν την πολιτιστική έκφραση σε κατεύθυνση από το λαό για το λαό και σε αντιπαράθεση με τα κυκλώματα

εμπορευματοποίησης.

Το παραπάνω πλαίσιο δεν κλείνει, αντίθετα, προσπαθεί να ανοίξει τη συζήτηση για μια δημοκρατική αυτοδιοίκηση. Η **ίδια η τοπική κοινωνία** είναι αυτή που θα το διευρύνει και θα διαμορφώσει τους όρους για την ανατροπή σε κάθε τι που μαυρίζει τη ζωή μας σε σύγκρουση με τα τοπικά και γενικά μεγάλα συμφέροντα που κερδοσκοπούν λεηλατώντας το δημόσιο πλούτο.

Προτεραιότητα μας πρέπει να είναι η **κινηματική παρέμβαση, η λαϊκή συμμετοχή (κόντρα στη λογική της αντιπροσώπευσης)**, η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών, σε μια προσπάθεια να πάρουμε τις τύχες μας στα δικά μας χέρια και να οργανώσουμε την κοινωνική ζωή του τόπου μας σε νέες βάσεις.

Στόχος μας η συμπόρευση σε **κοινή βάση με πολιτικά έντιμους και συνεπείς αγωνιστές**, απέναντι στον κοινό ταξικό εχθρό. Η πρόταση μας **δεν** μπορεί να απευθύνεται σε αναξιόπιστα πρόσωπα, φθαρμένους πολιτικούς, κομματικά δεκανίκια, μνημονιακές πολιτικές και ευρωλάγνες αυταπάτες.

Δεν αγωνιζόμαστε για τον εξωραϊσμό της βάρβαρης πολιτικής αλλά για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ της.

Είμαστε ζωντανή δύναμη μέσα στη τοπική κοινωνία, στα τοπικά κινήματα και μέτωπα, στις αντιστάσεις που έχουν ανοίξει όλο το προηγούμενο διάστημα για τα εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον, την αλληλεγγύη, την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας.

Είμαστε ζωντανή δύναμη ανατροπής για ένα Δήμο, μοχλό στην ανάπτυξη του τόπου προς όφελος της κοινωνίας, κόντρα και απέναντι στα σχέδια της κεντρικής εξουσίας του κεφαλαίου και των ντόπιων μεγάλων συμφερόντων.

Είμαστε ζωντανή δύναμη στα κινήματα για την ανάπτυξη της πάλης μέχρι την ανατροπή του απάνθρωπου εκμεταλλευτικού συστήματος και το πέρασμα στην άλλη **κοινωνία, την αληθινή, τη λεύτερη** από τα δεσμά που της έχουν επιβάλει.

Καλούμε τον λαό της πόλης μας να διαμορφώσουμε μαζί ένα κίνημα ελευθερίας, ένα μεγάλο κίνημα δημοκρατίας και ανατροπής.

Κούρτη Ιουλία - Εκπαιδευτικός
Κυρίτσης Φίλιππος - Αρχαιολόγος
Χεκίμογλου Άκης- Οικοδόμος
Παππάς Πέτρος- Δικηγόρος
Σπύρου Νίκος -Συνταξιούχος
Κοντογιάννη Μαριλένα - Εκπαιδευτικός
Παππάς Βασίλης- Άνεργος
Ευθυμίου Χρήστος -Δημ Υπάλληλος
Κωσταράς Άγγελος- Φοιτητής
Ευθυμίου Δήμητρα -Άνεργη Φιλολόγος
Λιαμπότης Σωτήρης - Οικοδόμος
Πάνου Άγγελος - Άνεργος - blogger
Λέϊσος Λυκούργος -Εργαζόμενος
Παππάς Ηλίας - Τελωνιακός
Παυλίδης Σταύρος -Ηλεκτρολόγος
Πέτσης Σπύρος - Φοιτητής
Τζέρπος Νίκος - Εκπαιδευτικός
Γαστεράτος Στέφανος- Εργάτης
Χεκίμογλου Γιάννης -Αγρότης Ιχθυοκαλλιεργητής