



*Εκεί, πίσω απ' της θλίψης τα βουνά/ λιόχαρος τόπος
ασύνορος
για την πείνα ετούτη που μας τυραγνά/ για του θανατικού
την οργή
το βήμα των εκατομμυρίων/ τύπωνε τώρα στη γη.
Κι αν μας κυκλώνουνε/ με συμμορίες μισθωμένες, κι αν
μας πολεμάν θανατερά...
με στήθος γενναίο μπροστά!/ Στον ουρανό οι σημαίες
μας/ αφίσες κολλήστε
Ποιος τραβάει εκεί κάτω δεξιά;/ Αριστερά! Αριστερά!*

Αριστερά!»!

Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι

Η Τοπική Επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ζωγράφου-Ιλίσια-Γουδί χαιρετίζει τη μαζική συμμετοχή δεκάδων νέων εργαζόμενων, ανέργων και φοιτητών, που μαζί με το αγωνιστικό δυναμικό της γειτονιάς μας και μέσα από τις συλλογικότητές τους (Πρωτοβουλία νέων ενάντια στο Ασφαλιστικό, συντονισμός δράσης σωματείων, φορέων και συλλογικοτήτων ενάντια στο Ασφαλιστικό), υπερασπίστηκαν με επιμονή και πείσμα την αρχική τους απόφαση να αντιπαρατεθούν πολιτικά στην κυβερνητική πολιτική και παρέμειναν στον χώρο της εκδήλωσης, ακόμα και μετά την βίαιη επέμβαση των Μ.Α.Τ. εναντίον τους, που ήρθε σαν κορύφωση της τραμπούκικης συμπεριφοράς της ηγεσίας του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προκάλεσε και μεθόδευσε αποκάλυπτα το κατασταλακτικό χτύπημα.

Αλλά, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή... Η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Ζωγράφου είχε ανακοινώσει εκδήλωση στον κινηματογράφο Αλέκα, στην Πλατεία Γαρδένιας, για χθες Τετάρτη 23/3 με θέμα "Κυβέρνηση της Αριστεράς: Πόλεμος στη διαφθορά και στη διαπλοκή. Μέτρα για την προστασία των κοινωνικά αδύναμων", με ομιλητή τον Υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά. Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσονταν σε μια συνολική πολιτική προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη, με σκοπό να αποπροσανατολίσει τους εργαζόμενους και τη νεολαία από τα καυτά επίδικα πολιτικά θέματα της περιόδου, την συνολική αντιδραστική πολιτική ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και την άγρια αντεργατική επίθεση στα πλαίσια της υλοποίησης του Γ' Μνημονίου. Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Ζωγράφου έβαλε πλάτη σ' αυτήν την προσπάθεια, καλώντας τον Υπουργό να σκορπίσει "αριστερή ρητορεία" για δήθεν σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα στα ΜΜΕ (την στιγμή που το μόνο που κάνει η κυβέρνηση με το Νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες είναι να αναδιατάξει τα μεγάλα τζάκια που θα κυριαρχούν στην "ενημέρωση" και-μέσα από αυτήν την προσπάθεια-επιδιώκει τη πολιτική συμμαχία μαζί τους) και να μας πείσει για τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνησή του για τους πληβείους αυτού του τόπου, την στιγμή ακριβώς που καταργεί και τα τελευταία ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, όταν σέρνει τη νέα γενιά σε κοινωνικά κρεματόρια με τις συντάξεις που της προτείνει κι όταν το μισό του συνόλου των νοικοκυριών ζει κάτω από το όριο της επιβίωσης και δεν μπορεί καν να πληρώσει λογαριασμούς, όταν κλείνει τους πρόσφυγες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και τους επαναπροωθεί, λέγοντάς τους, σε συμφωνία με την Ευρώπη-φρούριο πως "δεν έχει πλοίο για 'σε, δεν έχει οδό"...

Όσοι, λοιπόν, βρεθήκαμε στον κινηματογράφο ΑΛΕΚΑ χθες, ακριβώς επειδή έχουμε συνείδηση όλων των παραπάνω, είχαμε σκοπό να κάνουμε μια πολιτική παρέμβαση και αντιπαράθεση με τον ομιλητή, αναδεικνύοντας το σύνολο της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης, που δεν είναι αριστερή αλλά εχθρική στους εργαζόμενους και στο φτωχό λαό, καλώντας τους Ζωγραφιώτες στην όχθη του αγώνα ενάντια στα μέτρα, αφήνοντας πίσω ελπίδες και αυταπάτες. Αυτό δηλώσαμε και στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, όταν μας έφραξαν την είσοδο στο χώρο και μας δήλωσαν ότι "δεν έχετε δικαίωμα να είσαστε εδώ, ξέρουμε ποιοί είσαστε και τί σκοπούς έχετε(!!!)". Από το σημείο αυτό και πέρα, ξετυλίχτηκε μπροστά μας με τον πιο καθαρό τρόπο το σχέδιο της ηγεσίας του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις φορές τουλάχιστον τραμπούκικη ομάδα μελών της τοπικής ηγεσίας, που βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, προκαλούσαν

τους συντρόφους μας όχι μόνο με χυδαίους χαρακτηρισμούς τύπου “είστε ακροδεξιοί, χρυσαυγίτες” κτλ, βρίζοντας με λεξιλόγιο Τρούμπας, μανάδες και πατεράδες, τη στιγμή που επικαλούνταν το ήθος της Αριστεράς και τον Λαμπράκη, λοιδορώντας όλες τις αξίες, τον πολιτισμό και ότι πιο ανθρώπινο έχει δώσει η Αριστερά σε αυτόν τον τόπο. Δεν έμειναν, όμως, μόνο στα λόγια. Έχοντας συγκεκριμένο σχέδιο την παραμονή μας αρχικά στο φουαγιέ του κινηματογράφου και τη μη είσοδό μας στο χώρο, μας επιτίθονταν και με σπρωξιές, μπουνιές και κλωτσιές αρκετές φορές και η μια μετά την άλλη, καταδεικνύοντας στον αξιωματικό της Αστυνομίας, τους αστυνομικούς και τους ασφαλίτες που ήταν εκεί, τα δύο “αντιμαχόμενα στρατόπεδα” που αυτοί προκάλεσαν, τους “καλούς” και τους “κακούς” που αυτοί βάφτιζαν και διαμορφώνοντας, μαζί με την αστυνομία, όλους τους όρους για την απομάκρυνσή μας από το χώρο. Μετά από όλα αυτά, και τη στιγμή που αποχωρούσαμε από το φουαγιέ προς την Πλατεία Γαρδένιας για να εκτονωθεί η κατάσταση, η συγκεκριμένη ομάδα τραμπούκων προκάλεσε το τελευταίο αναγκαίο επεισόδιο στον εξωτερικό χώρο, στα σκαλιά του κινηματογράφου και στον πεζόδρομο, που λειτούργησε ξεκάθαρα σαν “υπόστρωμα” για το τελικό χτύπημα. Η διμοιρία των ΜΑΤ, έχοντας πάρει πλέον τις κατάλληλες οδηγίες, παίρνει θέση ακριβώς πίσω από τους υποδεικνυόμενους “κακούς” αφήνοντας τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ανενόχλητα να συνεχίσουν να χτυπάνε στα δεξιά της, χτυπάει κατά μέτωπο, ξαφνικά και με όλα τα μέσα (γκλομπιές, κλοτσιές, χημικά και ασπίδες στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα πολλούς τραυματισμούς), στα πλαίσια μιας αστραπιαίας επέμβασης που έχει όλα τα χαρακτηριστικά βίαιης εκκένωσης του χώρου και διάλυσης συγκεντρώσεων...

Τα λέμε όλα αυτά, γιατί προφανώς έχουν τη σημασία τους και έχουμε να δηλώσουμε τα εξής. Ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ζαχαράκης, καλό είναι να επιστρατεύσει το ύψος χιλίων καρδιναλίων για να μαζέψει τους ΕΚΟΦίτες που εκθρέφει στο κόμμα του. Ο ομιλητής της εκδήλωσης Νίκος Παππάς, που απ’ ότι φαίνεται θα μιλάει δημόσια πλέον μόνο μετά από κατασταλτικά χτυπήματα της Αστυνομίας που θα χτυπά σε συνεργασία με τραμπούκους του ΣΥΡΙΖΑ-μην διαφέροντας σε τίποτα από τους προκατόχους του, να γνωρίζει ότι αυτό είναι φασισμός από τα παλιά, το εργατικό κίνημα τα ξέρει δεκαετίες τώρα και θα πάρει μέτρα γι’ αυτά. Τέλος, τόσο για το κυβερνών κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και για τα ΜΜΕ, που ψάχνουν τον “πολιτικό υπεύθυνο” για τη χθεσινή παρουσία αγωνιστών σε συγκεκριμένα κόμματα και οργανώσεις, να ξέρουν καλά πως οι εργαζόμενοι, η νεολαία και ο λαός θα σηκώνουν πάντα το κεφάλι απέναντι σε όποιον ρημάζει τη ζωή τους και πολιτικά υπεύθυνη γι’ αυτό είναι η κυβέρνηση με την αντεργατική πολιτική που υλοποιεί και την καταστολή που χρησιμοποιεί για να την περάσει! **Είναι πια φανερό πως οι μόνοι σύμμαχοί της (της κυβέρνησης) είναι η ΕΕ, η Commission και τα ΜΑΤ!** Σε ότι μας αφορά, είναι πάντα τιμή μας να στεκόμαστε μαζί με τους αγώνες που ξεσπάνε για να σαρωθούν όλα αυτά. Κι αυτός ο τρόπος, που μετρά τις αξίες, το ήθος και τον πολιτισμό της Αριστεράς με πράξεις και όχι με λόγια, είναι κι ο μοναδικός που θα νικήσει και στη μάχη της επιβίωσης, αλλά και στη μάχη για την τελική απελευθέρωση του ανθρώπου από κάθε εκμετάλλευση...Να είναι σίγουροι γι’ αυτό!!

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ζωγράφου-Ιλίσια-Γουδί