



Αντώνης Νταλακογεώργος

Είναι τόσο και τέτοιο το κατάντημα της σημερινής κυβέρνησης στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν τα μεγάλα αφεντικά τους ως ευεργέτες και χορηγούς, που έχουν ξεπεράσει, τους προηγούμενους (ΣΥΡΙΖΑ - Τσίπρας).

Τελευταίο κατόρθωμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη - Ε.Ε.Ε. ήταν η χθεσινή κακόγουστη συνάντηση μεταξύ τους στο Μέγαρο Μαξίμου η οποία έγινε προκειμένου το παρασιτικό εφοπλιστικό κεφάλαιο και οι εκπρόσωποί του να αποσπάσουν έπαινο για την νέα πρωτοβουλία του που αφορά τα νοσοκομεία.

Έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον η παρέμβαση - ομιλία του Μητσοτάκη διότι πέρα από το γλοιώδες εμετικό λογύδριο υπέρ των ευεργετών - εφοπλιστών, αποκαλύπτει τον ξεπεσμό που έχει οδηγήσει το αστικό πολιτικό σύστημα τα δημόσια νοσοκομεία, λες και η ευθύνη για αυτό το ξεχαρβάλωμα και η εικόνα διάλυσης του δημόσιου συστήματος υγείας δεν ανήκει στον ίδιο, την παράταξή του που μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα του "δημοκρατικού τόξου" κυβέρνησαν την χώρα τα τελευταία 45 χρόνια.

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της Ε.Ε.Ε. μεταξύ των άλλων σημείωσε: "η πρωτοβουλία σας αυτή έχει μεγάλη σημασία για τα νοσοκομεία μας, πιστεύω ότι είναι μια παρέμβαση η οποία όχι απλά θα αλλάξει την καθημερινότητα στα νοσοκομεία αλλά θα ξαναδώσει **στους ασθενείς ένα αίσθημα αξιοπρέπειας το οποίο σήμερα στερούνται**, διότι οι χώροι υγιεινής στα νοσοκομεία είναι σε άθλια κατάσταση και τα **κλινοσκεπάσματα απ' ό,τι καταλαβαίνω είναι πολλών δεκαετιών**".

Συνεχίζοντας προχώρησε σε αυτό που ήθελαν να ακούσουν οι μεγαλοσχήμονες εφοπλιστές, με επικεφαλής βεβαίως τον γνωστό Θ. Βενιάμη και την ακολουθία του: "έχετε επιδείξει ένα σπουδαίο έργο και ως Ένωση και η καθεμιά και ο καθένας ατομικά πολλές φορές **με μεγάλη διακριτικότητα....** και βέβαια οι μεγάλοι ωφελημένοι θα είναι οι ίδιοι οι ασθενείς.... αφήνετε ένα σημαντικό - εξαιρετικό αποτύπωμα στην βελτίωση της καθημερινότητας του ασθενή...."

Με την σειρά του ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε. ανέφερε την άσχημη εικόνα των νοσοκομείων όσον **αφορά τις τουαλέτες, τα WC και για τα κλινοσκεπάσματα....**

Ολοκληρώνοντας την δημόσια φέεστα ο Υπουργός Υγείας έκανε ακόμη ένα βήμα παραπέρα περιγράφοντας την πρωτοβουλία των εφοπλιστών, σημείωσε ότι: **“πρόκειται για μια τεράστια παρέμβαση. Θέλω να πω ήταν απομείωση του πολιτισμού και της αξιοπρέπειας του μέσου Έλληνα το να υπάρχει αυτή η κατάσταση στα νοσοκομεία στους χώρους υγιεινής και τις τουαλέτες”**.

Αποκάλυψε επίσης ότι όλη την μεταπολιτευτική περίοδο δεν έγινε τίποτα για την συντήρηση - ανακαίνιση σε αυτούς τους τομείς των νοσοκομείων....

Πιο ωμή, ξεδιάντροπη, κυνική ομολογία για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία και ο λόγος γίνεται για την ενδιαίτηση και την πιο ελάχιστη ποιότητα των υπηρεσιών προς τους ασθενείς, δεν μπορούσε να υπάρξει.

Μητσotάκης - Κικίλιας διαγράφουν με μια μονοκονδυλιά τις τεράστιες ευθύνες της Ν.Δ που έχει στα χρόνια της μεταπολίτευσης ασκήσει την διακυβέρνηση της χώρας πάνω από 20 χρόνια....

Όμως αυτή η παραδοχή κουμπώνει θαυμάσια με αυτή που οι δύο πλευρές ήθελαν να περάσουν στην κοινή γνώμη, ότι οι εφοπλιστές και η χορηγία τους ξελασπώνουν το ξεχαρβαλωμένο - διαλυμένο σύστημα δημόσιας υγείας, δίνουν χέρι βοήθειας να αναβαθμιστεί η καθημερινότητα των ασθενών....

Το δεύτερο που ενδιαφέρει τους εφοπλιστές είναι να περάσουν επικοινωνιακά ως δημόσια εικόνα για τον εαυτό τους (με την στήριξη και των αστικών ΜΜΕ) ότι **δηλώνουν το παρών με “γενναίες” χορηγίες εκεί και όπου υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα και ο τομέας της δημόσιας υγείας προσφέρεται για προβολή - δημοσιότητα και αξιοποίηση της ευεργεσίας τους....**

Το προκλητικό είναι το σημείο της δήλωσης Μητσotάκη **περί διακριτικότητας** των εφοπλιστικών χορηγιών, **την στιγμή που ο ίδιος με μια κουστωδιά κυβερνητικών παραγόντων τους δέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου, τους απευθύνει θερμές φιλοφρονήσεις, και προφανώς γνωρίζει άριστα ότι αυτό θα αναπαραχθεί μαζικά από τα ΜΜΕ και κατά τα λοιπά υποκριτικά μιλάει περί διακριτικότητας....**

Παρά την φαιδρή επικοινωνιακή κυβερνητική και εφοπλιστική παράσταση, είναι προφανές ότι τα προβλήματα της υγείας, η ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών προς τους ασθενείς του δημόσιου συστήματος υγείας **δεν αντιμετωπίζονται με πενταροδεκάρες από τα ψίχουλα που σπρώχνουν οι εφοπλιστές από τα υπερκέρδη τους για επικοινωνιακούς σκοπούς**. Υπερκέρδη που έχουν εκτοξευθεί σε αστρονομικά νούμερα και τα οποία είναι αποτέλεσμα της άγριας εκμετάλλευσης των Ναυτεργατών και του σάπιου - αντιλαϊκού θεσμικού πλαισίου που έχει διαχρονικά θεσπιστεί στην ναυτιλιακή τους δραστηριότητα.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα στην δημόσια υγεία που αφορούν τον εξοπλισμό της, την δημιουργία νέων νοσοκομείων, την συντήρηση των υποδομών στα υπάρχοντα, την επάρκεια του προσωπικού (ιατρικού - παραϊατρικού - νοσηλευτικού - τεχνικού και διοικητικού), την βελτίωση των συνθηκών για τους εργαζόμενους, την επανάκτηση των δικαιωμάτων τους και τελικά την ουσιαστική αύξηση των κρατικών πόρων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την δωρεάν πρόσβαση των ασφαλισμένων στο δημόσιο σύστημα υγείας, **καμιά σκηνοθετημένη φέεστα δεν θα βγάλει από το κάδρο των ευθυνών τόσο την τωρινή κυβέρνηση όσο και τις προηγούμενες που έχουν οδηγήσει στην σημερινή άθλια εικόνα τα νοσοκομεία και την δημόσια υγεία**.

Αφήσαμε για το τέλος αυτό που αποτελεί τον τίτλο του άρθρου που δυστυχώς τα αστικά ΜΜΕ θάβουν κάθε φωνή, κάθε αντίθετη γνώμη που αποδομεί την δημόσια εικόνα που φιλοτεχνούν με το υποταγμένο πολιτικό τους προσωπικό και τους προσκυνημένους σε αυτούς δημοσιογράφους που έχουν στην υπηρεσία τους.

Μέσα στην φορολογική ασυλία των εφοπλιστών περιλαμβάνεται και η απαλλαγή του ΦΠΑ για δαπάνες εξοπλισμού και αναλώσιμα υλικά των πλοίων τους.

Οι δαιμόνιοι εφοπλιστές μηχανεύτηκαν και εμφανίζουν ως αγορές για τα πλοία τους το χαρτί υγείας, τα πανάκριβα πούρα ακόμη και τα ουίσκι τους που απολαμβάνουν στα πολυτελή γραφεία τους....

Το ποσόν της πολυδιαφημισμένης χορηγίας στα νοσοκομεία αμφιβάλλουμε εάν καλύπτει το 10% αυτής της απαλλαγής από το ΦΠΑ που το αμαρτωλό αστικό πολιτικό σύστημα τους έχει εξασφαλίσει...

Ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ

Αντώνης Νταλακογιώργος

Υ.Γ.: Δυστυχώς παρά την δημόσια κατακραυγή οι ηγετίσκοι της “ταξικής” ΠΕΜΕΝ παραμένουν προσκολλημένοι στην εφοπλιστική ελεημοσύνη (χορηγίες) και εξακολουθούν να είναι συμπαίκτες σε αυτό το άθλιο – ξεφωνημένο σκηνικό των εφοπλιστικών χορηγιών, απόδειξη και το νέο ημερολόγιό τους (2020) έχει την σφραγίδα χορηγιών (τουλάχιστον 35) εφοπλιστικών εταιριών που το συνέδραμαν οικονομικά.

Το κείμενο αυτό είναι το Νο 3 από τα 60 κείμενα που θα αφορούν τους τυχοδιώκτες εφοπλιστές, τις μέρες και τα έργα τους.