



ΠΕΝΕΝ

Απίστευτο και όμως αληθινό!

Πάνω στις στάχτες και τα ερείπια που άφησε η πυρκαγιά που κατακαίει για 9η μέρα την Βόρεια Εύβοια βρήκαν την ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν οι πλοιοκτήτες της τοπικής γραμμής.

Οι κάτοικοι που έτρεχαν κυριολεκτικά κυνηγημένοι από την πύρινη λαίλαπα προς την θάλασσα προκειμένου να σώσουν την ζωή τους, εγκαταλείποντας όλα τα υπάρχοντα και τα σπίτια τους στην καταστροφική μανία της φωτιάς, προσεγγίζοντας το λιμάνι της Αιδηψού για να περάσουν απέναντι στην Αρκίτσα αντιμετώπισαν την κερδοσκοπία των πλοιοκτητών της γραμμής οι οποίοι τους ζητούσαν να βγάλουν κανονικά εισιτήρια, αγνοώντας προκλητικά την σοβαρότητα και κρισιμότητα των στιγμών.

Η απληστία τους για το κέρδος απέδειξε ότι είναι υπεράνω της ανθρώπινης τραγωδίας!

Το άθλιο αυτό φαινόμενο τερματίστηκε στην Αιδηψό όταν εμφανίστηκαν τηλεοπτικά κανάλια και άλλα ΜΜΕ...

Οι λιμενικοί παρακολουθούσαν αδιάφοροι το πρωτοφανές και αποκρουστικό αυτό θέαμα, ενώ ο γνωστός Υπουργός Ε.Ν. Γ. Πλακιωτάκης έδειξε τα αντανakλαστικά του μόνο όταν το θέμα πήρε δημοσιότητα!!!

Ακόμη και σε αυτή την μακάβρια περίσταση οι εφοπλιστές χωρίς ίχνος κοινωνικής ευαισθησίας κερδοσκοπήσαν ασύστολα!!

Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής η οποία ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι αυτό των Ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες μετατρέπεται σε μέσον κερδοσκοπίας.

Με αυτά και με άλλα απέδειξαν και τούτη την φορά πόσο αμείλικτοι είναι και ότι η υπέρτατη αξία που πρεσβεύουν είναι αποκλειστικά το κέρδος.

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ

φωτογραφία από Yannis Kemmos_imerodromos.gr