



ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ «ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ» ΑΠΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ. ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Στις 8/10 πραγματοποιήθηκε Σύγκλητος, λόγω του κύματος αντιδράσεων από εστιακούς φοιτητές που προκάλεσε το κατάπτυστο έγγραφο που ανέφερε ότι όποιος δεν καταθέσει τα χρήματα που οφείλει από την διαμονή του στις εστίες, εντός 30 ημερών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα μεταφέρει το ποσό στο Δημόσιο Ταμείο. Η απόφαση της Συγκλήτου που δίνει την «δυνατότητα να έρθουν οι εστιακοί σε διακανονισμό εξόφλησης ή, σε περίπτωση αδυναμίας, να υποβάλουν σχετικό αιτιολογημένο αίτημα απαλλαγής από το όφελος στην αρμόδια Επιτροπή του Ιδρύματος», μόνο ικανοποιημένους δε μας αφήνει! Οι καταλήψεις του Συλλόγου Εστιακών συνεχίζονται, με τα δίκαια αιτήματα των φοιτητών για ξεκάθαρη άρση των απειλών του Πανεπιστημίου για μεταφορά των χρεών, παραγραφή των οφειλών και κατάργηση του ενοικίου των 45 ευρώ.

Οι δικαιολογίες που προφασίστηκαν για να μην υλοποιήσουν τα αιτήματα του Συλλόγου ήταν παραπάνω από εξοργιστικές. Αρχικά η δικαιολογία ότι οι απειλές του Παν/μίου ή ακόμα και η δυνατότητα διακανονισμού, γίνονται για να ασκήσουν «ισχυρή πίεση σε αυτούς που έχουν», είναι προκλητική. Τα ετήσια κατά κεφαλήν εισοδήματα των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στην εστία, είναι από μηδενικά μέχρι το πολύ 2000 ευρώ (δηλαδή 6.000 για μία 3μελή οικογένεια)! Που ακριβώς εντοπίζουν το περιθώριο να ασκήσουν πίεση σε φοιτητές που οι οικογένειές τους πρέπει να επιβιώσουν σχεδόν με 500 ευρώ τον μήνα, εισόδημα που μπορεί να μην υφίσταται καν μετά την έναρξη της πανδημίας; Ανέφεραν ότι το υπουργείο δεν δίνει ξεχωριστή χρηματοδότηση για την φοιτητική μέριμνα και πρέπει επομένως το κόστος να το επωμιστούν οι φοιτητές. Το ερωτήματα μας όμως, παραμένουν: Γιατί δεν εκδίδουν σαν ίδρυμα έναν κωδικό για να χρηματοδοτεί αυτές τις ανάγκες το αρμόδιο Υπουργείο; Τι κόστος μπορεί να είναι για ένα Υπουργείο που πετάει 6 εκ. για μάσκες που δεν χρησιμεύουν πουθενά, 350 χιλιάδες που αρμέγουν κάθε χρόνο από τους εστιακούς; Γιατί στις εστίες της Άρτας που υπήρχε το ίδιο καθεστώς χρηματοδότησης, δεν ζητούσαν 45 ευρώ; Γιατί, όπως φαίνεται στο Διαύγεια, ταξίδια πρυτάνεων-καθηγητών, λοιπές παροχές ή διαφημίσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πληρώνονται από την χρηματοδότηση και δεν μπορούν να βρεθούν χρήματα για την φοιτητική μέριμνα; Η απάντηση είναι επειδή προτιμούν να

υποκύπτουν στο οικονομικό εκβιασμό της κυβέρνησης και να τον μεταφορτώνουν στους φοιτητές, και μάλιστα στους αποδεδειγμένα πιο φτωχούς. Σύμφωνα με τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις άλλωστε, δεν είναι άδικο να πληρώνουν τα πιο φτωχά κομμάτια για να συντηρούνται οι δομές του ιδρύματος (ρεύμα, νερό, πετρέλαιο, εργολάβοι), αλλά είναι άδικο να διαγραφούν οι οφειλές γιατί κάποιος έχουν πληρώσει.

Εξοργιστική ήταν και η υπόλοιπη ανακοίνωση της συγκλήτου. Όπως διαβάζουμε με έκπληξη «Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει με συνέπεια ένα ολοκληρωμένο σύστημα φοιτητικής μέριμνας». Αυτό που εννοούν ολοκληρωμένο σύστημα μέριμνας είναι οι τριτοκοσμικές διαβίωσης, με κτίρια και δωμάτια ασυντήρητα, και ζεστό νερό και θέρμανση μόλις μια ώρα ημερησίως, χωρίς καθαρίστριες ή αντισηπτικά; Αποτελεί άξιο απορίας γιατί ενώ έχουν παραδεχτεί επανειλημμένα τα προβλήματα των εστιών, την χαμηλή χρηματοδότηση της φοιτητικής μέριμνας, τις τριτοκοσμικές συνθήκες διαμονής, δεν έχουν βγάλει ανακοινώσει ούτε μία γραμμή σαν σύγκλητος, που να αναδεικνύουν τα μείζονα προβλήματα των εστιών. Αντίθετα βαυκαλίζονται με κάθε ευκαιρία για την «καταπληκτική» μέριμνα του πανεπιστημίου.

Να μας απαντήσει όμως η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τι θράσος εν μέσω πανδημίας, κάτω ακραίες συνθήκες υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, την ίδια στιγμή που η πλειοψηφία των εργαζομένων ζουν με επιδόματα ή είναι άνεργοι, ζητούν τέτοια ποσά από εμάς και τις οικογένειες μας σαν να είναι τοκογλύφοι ή να μιλάνε για διακανονισμούς λες και είναι τράπεζα που εφαρμόζει τον πτωχευτικό κώδικα; Μέσα σε αυτή την δύσκολη περίοδο το Π.Ι. έγινε το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο που ζήτησε «τον λογαριασμό» από απόφοιτους, θυμίζοντας τα ιδιωτικά ιδρύματα τύπου Αμερικής και Μεγάλης Βρετανίας. Πως αλλιώς ονομάζεται ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβάλουν οι φοιτητές για τις παροχές φοιτητικής μέριμνας-φοίτησης στο πανεπιστήμιο, αν όχι δίδακτρα; Γιατί όμως ζητούνται αυτά τα 540€ τον χρόνο μόνο από το Π.Ι., ενώ σε κάθε άλλη εστία πανελλαδικά υπάρχουν συμβολικά ποσά της τάξης των 5€ ή εγγυήσεις που επιστρέφονται μετά την αποφοίτηση στον φοιτητή; Όλο και περισσότερο, κυβέρνηση και πρυτάνεις, προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης των πανεπιστημίων φορτώνοντας τους ελλειμματικούς προϋπολογισμούς στις πλάτες των φοιτητών καταργώντας επί της ουσίας την δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Επίσης για να μην μας περνάνε για αφελείς ότι «αναγκάστηκαν» να ζητήσουν το συγκεκριμένο ποσό και ότι θα έβρισκαν αλλιώς τον μπελά τους με το εισαγγελέα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αναιρεθεί με απόφαση Συγκλήτου καθώς αποτελεί προηγούμενη απόφασή της η θέσπιση του χαρατσιού των 45€! Δεν τους κρατάει ούτε ο νόμος, ούτε κάποιο Υπουργείο. Είναι πολιτική η απόφαση των Πρυτάνεων όλων των προηγούμενων χρόνων και των μελών της Συγκλήτου να εκμεταλλεύονται αναίσχυντα τους εστιακούς για φορτώσουν τα προβλήματα στις δικές μας πλάτες. Δεν αναγνωρίζουμε κανένα ενοίκιο ούτε για 45 ούτε καν για 1 ευρώ και τα χαρακτηρίζουμε ΔΙΔΑΚΤΡΑ σε προπτυχιακό επίπεδο, που αντιβαίνουν στο άρθρο 16 του Συντάγματος. Πάνω από το 50% των εισοδημάτων μας, εισπράττονται από το κράτος με άμεσους και έμμεσους φόρους και από το 1991 μέχρι την δημιουργία του συλλόγου έχουν αρπάξει εκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες των εστιακών φοιτητών!

Τα σχέδια της Κυβέρνησης της ΝΔ άλλωστε για την Φοιτητική Μέριμνα είναι να την διαλύσουν και να χρησιμοποιούν τις δομές της σαν πανάκριβες υπηρεσίες στα χέρια εργολάβων-παρασίτων, που θα αποκλείουν την πλειοψηφία των φοιτητών. Ο ν. Κεραμέως που ψηφίζεται και εφαρμόζεται κομματιαστά σε επιμέρους νομοσχέδια, θέλει να πετύχει το τσάκισμα του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης, και την μετατροπή των πανεπιστημίων σε ένα σούπερ μάρκετ γνώσεων, προσόντων και υπηρεσιών, που όλα θα αγοράζονται και θα πωλούνται και οι φοιτητές θα μετριούνται σαν πελάτες. Έτσι το “όραμα” κάθε μνημονιακού είναι, να μπορεί να σπυδάζει μόνο όποιος μπορεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να λάβει μάλιστα ένα πτυχίο - κουρελόχαρτο χωρίς κανένα κατοχυρωμένο επαγγελματικό δικαίωμα και όπως ζητούν δίδακτρα από τους εστιακούς για τα «έξοδά» τους θα ζητήσουν από κάθε

φοιτητή που «ξοδεύει» ρεύμα με την λάμπα στο αμφιθέατρο, που «ξοδεύει» πετρέλαιο τον χειμώνα στο εργαστήριο κλπ. . Το Πανεπιστήμιο – Αγορά που θέλουν να χτίσουν με συμβούλια ιδρύματος και μάνατζερ που ψάχνουν χρηματοδότες και επιβάλουν δίδακτρα, δεν χωράει μέσα τα παιδιά των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, και γι' αυτό κάθε έννοια φοιτητικής μέριμνας πρέπει να ξηλωθεί από την ρίζα.

ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΣΤΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ.

Όποιος έχει επιλέξει το στρατόπεδο των μνημονιακών κυβερνήσεων και παίζει τον ρόλο του “πρόθυμου” και του “υπάκουου”, θα πάρει την απάντηση που του αξίζει! Οι απειλές τους πρέπει να πέσουν στο κενό και να απαντήσουμε με μαζικούς και ανυποχώρητους αγώνες. Δεν θα πάμε ούτε βήμα πίσω από τα δικαιώματά μας. Δεν θα δώσουμε ούτε ένα ευρώ για την δημόσια δωρεάν παιδεία που οι φοιτητές κατέκτησαν με αγώνες και αίμα. Με καταλήψεις, διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις να κλιμακώσουμε την απάντησή μας στις βάρβαρες και μνημονιακές πολιτικές! Οι φοιτητές πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε αυτή την επίθεση που μας εξαπολύουν απέναντι στα αναφαίρετα δικαιώματά και στις κατακτήσεις όλων των περασμένων χρόνων. Η υπεράσπιση της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας είναι έργο δικό μας σε συμμαχία με μαθητές, διοικητικούς, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους και θα το αναλάβουμε μέχρι τέλους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

- **Να βγει άμεσα ανακοίνωση ότι δεν θα προβούν σε καμία μεταφορά των οφειλών σε Δημόσιο Ταμείο.**
- **Άμεση διαγραφή όλων των «οφειλών» πρώην και νυν εστιακών φοιτητών.**
- **Άμεση κατάργηση των διδάκτρων-«ενοίκιο» των 45 ευρώ.**
- **Αύξηση της χρηματοδότησης για την Φοιτητική Μέριμνα και την Εκπαίδευση.**
- **Να ανοίξουν τώρα τα πανεπιστήμια. Όχι στην τηλε-εκπαίδευση. Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε όλους τους φοιτητές.**
- **Κάτω ο νέος Νόμος - Πλαίσιο και όλοι οι αντι-εκπαιδευτικοί νόμοι.**
- **Δημόσια - Δωρεάν Παιδεία και Υγεία. Σίτιση - Στέγαση - δωρεάν σπουδές/ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους φοιτητές.**

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ